



Ο φόβος ν' αλλάξει στρατόπεδο!

Κινητοποίηση την Παρασκευή 21/1, 19.00 στο Σύνταγμα: Για την 24χρονη Γεωργία Μπίκα από τη Θεσσαλονίκη και για τις υπόλοιπες γυναίκες που καταγγέλλουν το συγκεκριμένο κύκλωμα επιβάλλεται να ορθώσουμε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν πολιτικές οργανώσεις της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής

Αριστεράς όπως το NAP, η νΚΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φεμινιστικές συλλογικότητες μεταξύ των οποίων η Sabbat αλλά και εργατικές & νεολαιίστικες κινήσεις.

Κάλεσμα NAP-νΚΑ στην κινητοποίηση την Παρασκευή 21/01 στις 19:00 στο Σύνταγμα

Μια 24χρονη κοπέλα, αφού τη νάρκωσαν και τη βίασαν πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει το «τέρας» κι αυτό που αναδύθηκε είναι η πραγματική βρωμιά της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας που καλύπτει βιαστές, ειδικά όταν αυτοί προέρχονται από τα σαλόνια της αστικής τάξης! Πρόκειται για ομαδικό βιασμό από άνδρες της -κατά τα άλλα- «καλής κοινωνίας», μεγαλοεπιχειρηματιών με διασυνδέσεις, που με την εξουσία που τους δίνει η θέση και τα λεφτά τους, αποκτούν μεγαλύτερη ευκολία στο να εκβιάζουν, να κακοποιούν και να βιάζουν γυναίκες συγκαλύπτοντας εντέχνως, όπως αποδεικνύεται, όλη τους δράση. Φαντάζει λογικό για αυτούς μετά την ιδιοκτησία των πραγμάτων και την εξουσία επί των εργαζομένων να θέλουν να τους ανήκουν οι άνθρωποι συνολικά και ειδικά οι γυναίκες, ώστε να ικανοποιούν τις πιο χυδαίες και καταπιεστικές ορέξεις τους. Από τη σχέση τους με την «Coca-Cola 3E», το «Αχίλλειον» και άλλες εταιρίες μέχρι και την απουσία παρέμβασης από τα αστικά ΜΜΕ, τη δικαιοσύνη και την αστυνομία για πολλές μέρες αλλά και το συνεχές παιχνίδι ξεπλύματος από γνωστούς τους influencers στα social media, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις του θύματος και δηλώσεις άλλων γυναικών που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι πασιφανές ότι πρόκειται για ένα ισχυρό, καλά δικτυωμένο κύκλωμα βιασμών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση απούσα. Ή μήπως όχι; Μετά από μια σειρά ανθρώπων σε θέσεις εξουσίας, σχετιζόμενοι με υπουργούς και στελέχη της ΝΔ, που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια για σεξουαλικά εγκλήματα και συμμετοχή σε αντίστοιχα κυκλώματα, οι δράστες φαίνεται να είναι διαπλεκόμενοι για ακόμη μια φορά με «γαλάζιους» βουλευτές. Η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης βέβαια, γεμάτη ρατσιστικό και σεξιστικό δηλητήριο, σε σύμπλευση με την ακροδεξιά, συμβάλλει από την πλευρά της στην ένταση των ανισοτήτων και της βίας απέναντι σε γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ταυτόχρονα στο φόβο, τη σιωπή και την αποδοχή. Το αστικό κράτος ούτως ή άλλως ξέρει τους εχθρούς του και δεν πρόκειται να αγγίξει το κεφάλαιο και τα παιδιά του, αλλά και σε κάθε περίπτωση έχει συμφέρον από την ένταση των πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας και του σεξισμού για να διασπάσει ακόμη περισσότερο την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Η στάση της αστυνομίας είναι χαρακτηριστική όταν χτυπά με λύσσα εργαζομένους/ες, φοιτητές/ριες, διαδηλωτές/ριες, τους φτωχούς και τους αδύναμους, αλλά προστατεύει τους εργοδότες των YAVA, τους ιδιοκτήτες του «Αχίλλειον», τους θύτες σεξιστικής και ρατσιστικής βίας κ.ο.κ.. Και τα ΜΜΕ των μεγάλων ομίλων, βγαλμένα από τα σπλάχνα της αστικής τάξης, ακολουθούν με τη σειρά τους, όταν από τη μία προβάλλουν δήθεν φεμινιστικές απόψεις μέσω γνωστών τηλεπερσόων, όμως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της επιζώσας κι όχι των βιαστών, αναπαράγουν το victim blaming δίνοντας χώρο σε σεξιστικές απόψεις που ρίχνουν το φταίξιμο στις γυναίκες που πηγαίνουν στα πάρτι, ντύνονται με συγκεκριμένο τρόπο, και ξεπλένοντας τους επιχειρηματίες παρουσιάζοντας το προφίλ τους ως «ευεργέτες» και «οικογενειάρχες».

Να είμαστε ξεκάθαροι ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν το βιασμό, αλλά και σε άλλους που δεν έχουν βγει ακόμη στο φως, οργανώνουν και συμμετέχουν στο κύκλωμα το οποίο πιθανόν να είναι ταυτόχρονα και κύκλωμα μαστροπείας, δεν πρέπει να αφήσουμε να τη γλυτώσουν! Η σύγκρουση με εκπροσώπους της αστικής τάξης και του εγχώριου κεφαλαίου απαιτεί μαζική πολιτική δράση των «από κάτω», πρώτα από όλα για να προστατευτούν τα θύματα και επιπλέον για να χτυπηθεί ουσιαστικά η εγχώρια «ελίτ» και η ίδια η κουλτούρα του βιασμού που αναπαράγεται από τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό, τις «αξίες» και τον «πολιτισμό» του. Τα ημίμετρα δε βοηθάνε και το παραθυράκι που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον Ποινικό Κώδικα για τη διάκριση στην ποινή του βιασμού, στη βάση του αν ασκήθηκε σωματική βία ή όχι, είναι επίσης τροχοπέδη. Φυσικά όμως χρειάζεται και σύγκρουση με κάθε μορφή της πατριαρχίας, σεξιστικής βίας και έμφυλων διακρίσεων, όπου και με όποιον τρόπο εμφανίζονται, ανεξάρτητα ποιος είναι κάθε φορά ο φυσικός τους φορέας.

Για την 24χρονη και για τις υπόλοιπες γυναίκες που καταγγέλλουν το συγκεκριμένο κύκλωμα επιβάλλεται να ορθώσουμε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης! Η χειραφέτηση των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+, που κατά δεκάδες υφίστανται τη σεξιστική βία καθημερινά, ακόμη κι αν δε γνωστοποιούνται όλα τα περιστατικά, πρέπει να γίνει υπόθεση του μαζικού κινήματος. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση! Για να τελειώνουμε με κάθε είδους πατριαρχική και σεξιστική αντίληψη, διάκριση και εξουσία, να δώσουμε ανυποχώρητο αγώνα για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί παρά να είναι δεμένος με την πάλη για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος εξουσίας και της καπιταλιστικής κυριαρχίας που θεωρεί τον κόσμο της δουλειάς αναλώσιμο.

- **Αλληλεγγύη σε όλες τις επιζώσες του κυκλώματος βιασμού!**
- **Άμεση καταδίκη όλων των ενόχων και εμπλεκόμενων! - Να αποκαλυφθούν τα πραγματικά τους ονόματα και το σύνολο της δραστηριότητάς τους.**
- **Όχι στη φίμωση όσων στηρίζουν τις επιζώσες. Καμιά δίωξη στον ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστή, Ηλία Γκιώνη.**
- **Τώρα κρατική χρηματοδότηση για πανελλαδικές δημόσιες-δωρεάν δομές τοπικών ιατροδικαστικών κέντρων και μονάδων περίθαλψης & ενδυνάμωσης των κακοποιημένων γυναικών**