

# Ο ΕΒΡΟΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΦΥΛΑΚΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

**ΠΟΡΕΙΑ** ΣΤΗΝ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.03 | 1.00 μ.μ. | Αναγνωστήριο  
(Ι. Καβύρη, έναντι πιάτσας ταξί)

Ελεύθερη μετακίνηση, άσυλο και προστασία για όλους

Κοινοί αγώνες ντόπιων-μεταναστών ενάντια σε φτώχεια, εξαθλίωση, ιμπεριαλισμό και πόλεμο

Τερματισμός της συμμετοχής της Ελλάδας στις πολεμικές επεμβάσεις

Κάτω η αντιπροσφυγική πολιτική κυβερνήσεων-ΕΕ

Κατάργηση συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και "Δουβλίνου II"

Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην πόλη μας και παντού

Κανένας φαντάρος στα περίπολα ενάντια στους μετανάστες - Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων



# ΑΝΤ.ΑΡ.Σ.Υ.Α.

antarsya.gr

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΒΡΟΥ

## Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Έβρου για το προσφυγικό ζήτημα

**Πορεία: Αλεξανδρούπολη - Κυριακή 15/3, ώρα 13:00 στο Αναγνωστήριο (Ι. Καβύρη έναντι πιάτσας ταξί)**

Στην περιοχή μας αλλά και πανελλαδικά τις τελευταίες μέρες βιώνουμε ιστορικών διαστάσεων καταστάσεις. Το καθεστώς Ερντογάν χρησιμοποιεί ανθρώπινες ψυχές για να διαπραγματευτεί ενίσχυση από την Ε.Ε. σε νέο πολεμικό γύρο στη Συρία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει τους κατατρεγμένους ασύμμετρη απειλή και παρατάσσει απέναντί τους στρατό και αστυνομία χρησιμοποιώντας αληθινά πυρά για να τους τρομοκρατήσει. Η ΕΕ νίπτει τα χείρας της και ΗΠΑ - Ρωσία παρακολουθούν αφ' υψηλού έχοντας βάψει τα χέρια τους με αίμα στη Μ. Ανατολή. Όλοι αυτοί είναι ένοχοι για το έγκλημα που διαπράττεται αυτή τη στιγμή!

Ο ιμπεριαλισμός, οι πολεμικοί τους ανταγωνισμοί είναι αυτοί που διαλύουν χώρες ολόκληρες και ξεκληρίζουν και ξεσπιτώνουν λαούς. Το ελληνικό κράτος χωμένο με τα μπούνια σ' αυτές τις επιχειρήσεις ξοδεύει υπέρογκα για πολεμικούς εξοπλισμούς και παραχωρεί γη και ύδωρ για βάσεις του NATO-ορμητήρια θανάτου για τη Μ. Ανατολή. Μια εξ' αυτών και στην πόλη μας! Τα ελληνικά ΜΜΕ φαίνεται να το «ξεχνάνε» αυτό, όπως και ότι η Ευρώπη δεν αποπληρώνει στην Τουρκία τα συμφωνηθέντα, κι ότι Ε.Ε.-Ελλάδα-Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνουν συνεργατικά στα πλαίσια του NATO πολεμικές ασκήσεις στην Σικελία! Τα ελληνικά ΜΜΕ βλέπουν μόνο την (υπαρκτή φυσικά) τούρκικη επιθετικότητα για να χτίσουν κλίμα εθνικισμού.

Να μην ξεχνάμε τέλος ότι οι ίδιες κυβερνήσεις (ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ) που στερούν διαχρονικά (και τώρα πιο έντονα) απ' αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να μετακινηθούν εκεί που επιθυμούν για να ζήσουν μια ζωή αξιοβίωτη είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που και στον δικό μας τόπο εδώ και δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο με τα μνημόνια επέβαλλαν την φτώχεια, την ανεργία και την μετανάστευση και των δικών μας των παιδιών!

**Πως θα καταλήξει η τραγική αυτή κατάσταση στα σύνορα εάν εμείς ως λαός παρατηρούμε αμέτοχοι;**

- Το τουρκικό κράτος δεν θα δεχτεί πίσω τους πρόσφυγες. Ούτε θα έπρεπε αυτό να συμβεί καθώς οι ίδιοι δεν θέλουν να μείνουν εκεί. Αλλά και να συμβεί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η Ε.Ε. θα έχει βοηθήσει τον Ερντογάν με τα πολεμικά του σχέδια στη Συρία που σημαίνει καινούρια караβάνια κατατρεγμένων!
- Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ανοίξει τα σύνορα. Αλλά και να τα ανοίξει δεν είναι σίγουρο ότι η Ε.Ε. θα ανοίξει τα δικά της. Που σημαίνει ότι πρόσφυγες/μετανάστες θα αναγκαστούν να στοιβαχτούν στα άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης που κανείς δεν θέλει να υπάρχουν.
- Την τρίτη πιθανή έκβαση, που είναι αυτοί οι άνθρωποι να αφεθούν στο έλεος της μοίρας τους στην γκρίζα ζώνη, κανείς δεν θέλει να τη σκέφτεται.

Τίποτα από αυτά δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί! **Ο λαός οργανωμένος σε κίνημα πρέπει να επιβάλλουμε -και είμαστε οι μόνοι που έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε- το διπλό άνοιγμα των συνόρων μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδας/Ελλάδας-ΕΕ. Για να σωθούν από τις συμπληγάδες της γκρίζας ζώνης και να μεταβούν στις χώρες που επιθυμούν οι άνθρωποι. Παράλληλα να στήσουμε δομές έμπρακτης αλληλεγγύης σε πρόσφυγες/μετανάστες. Να φέρουμε όσους θέλουν να μείνουν εδώ στις κοινωνίες μας. Να αγωνιστούμε μαζί για ίσα και διευρυμένα δικαιώματα σε εκπαίδευση-υγεία-εργασία. Να πολεμήσουμε από θέση ταξική και διεθνιστική μαζί με τους γειτονικούς λαούς για να κλείσουν οι βάσεις των ιμπεριαλιστών και να σταματήσουν οι πόλεμοι που πλουτίζουν ντόπιους και ξένους αστούς.**

Με πρόσφυγες και μετανάστες έχουμε κοινούς εχθρούς και κοινά συμφέροντα! Άλλη “λύση” δεν υπάρχει. Είτε κοιτάμε αμέτοχοι να διαπράττονται ιστορικά εγκλήματα και καθιστάμεθα υπόλογοι στις επόμενες γενιές είτε παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, επιβάλλουμε το κοινωνικά δίκαιο και βελτιώνουμε τις ζωές μας.

- Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες!
- Άσυλο, στέγη, δωρεάν πρόσβαση σε Υγεία – Παιδεία, ίσα δικαιώματα.
- Άμεσος απεγκλωβισμός των χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά. -Κατάργηση του αίσχους της Μόριας, ούτε κλειστά -ούτε ανοιχτά κέντρα κράτησης να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα – φυλακές.
- Ελεύθερη και ασφαλής μεταφορά των προσφύγων προς την ενδοχώρα, σε ανθρώπινες συνθήκες μέσα στις πόλεις, δυνατότητα να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν.
- Να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Ελλάδας –Τουρκίας και Δουβλίνο II. Όχι στα ματωμένα τείχη της Ευρώπης – Φρούριο.
- Άμεσος τερματισμός του πολέμου στη Συρία. Καμιά εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Δεν πολεμάμε για τις εξορύξεις και τις ΑΟΖ – διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών της Ελλάδας – Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής.
- Όχι στην χρησιμοποίηση των φαντάρων σαν δύναμη καταστολής των προσφύγων.