

ATTACK ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ



ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
AGAINST MODERN SLAVERY



Attack Βέροιας στην ανεργία και την επισφάλεια



attackverias@gmail.com

«ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ» ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!

Έπειτα από άρθρο που κυκλοφόρησε σε διάφορα εγχώρια μέσα και τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, έγινε γνωστό ότι **εργοδότες στο νομό μας δημιούργησαν κλειστή ομάδα στα social media με μόνο σκοπό να στοχοποιηθούν εργαζόμενοι/ες που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους.**

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες αυτοί δημοσίευαν τα στοιχεία εργαζομένων τους που μπορεί να τους είχαν καταγγείλει για παραβιάσεις και καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων τους ή να είχαν διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες δουλειάς, έτσι ώστε, οι υπόλοιποι εργοδότες στο γκρουπ αυτό να τους/τις γνωρίζουν για να μην τους/τις προσλάβουν. Με άλλα λόγια, κακοπληρωτές, παραβάτες του εργατικού δίκαιου και τρομοκράτες των εργαζομένων τους μαζεύτηκαν σε μια κοινή ομάδα για να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους.

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ!

Τα αφεντικά της ασυδοσίας και της τρομοκρατίας, που λειτουργούν κατ' αυτό τον τρόπο, με πρόσχημα την κρίση και το πράσινο φως κυβέρνησης και κυβερνητικού συνδικαλισμού, θα μας βρουν μπροστά τους! Η νεολαία ξέρει πολύ καλά πώς είναι να εργάζεται κανείς/μία μαύρα και ανασφάλιστα, με απλήρωτες υπερωρίες και μισθούς πείνας, να μην παίρνει δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματα αδειάς, να δουλεύει στις σύγχρονες γαλέρες με την απειλή της απόλυσης καθημερινά, να ψάχνει κάθε 8 μήνες για δουλειά αφού τελειώσει και το επόμενο voucher.

Είμαστε η γενιά που μορφώθηκε πιο πολύ από κάθε προηγούμενη, που κυνήγησε μεταπτυχιακά και πιστωτικές μονάδες για μια καλύτερη θέση εργασίας στο μέλλον, η γενιά που βγήκε στην αγορά εργασίας για να βρει μια εμπόλεμη ζώνη και της είπαν ότι πρέπει να κάνει θυσίες για να βγούμε από την κρίση, για να μη φύγουμε από την ΕΕ και το ευρώ.

Είμαστε, λοιπόν, η γενιά των αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ που σερβίρει στα καφέ, η γενιά των στρατιών των ανέργων που της επιβάλλουν να αποδεχτεί ότι η ζωή της θα είναι ένα αιώνιο κυνήγι εργασίας για 400 ευρώ.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ;

Οι ελεεινές συνθήκες εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα ειδικά, έχουν γίνει καθημερινότητα. **Μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τα Public και τα H&M, αλυσίδες ταχυφαγείων, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις από τον γνωστό πλέον, για άθλιες συνθήκες εργασίας, «Φούρνο του Λάμπρου» στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το ζαχαροπλαστείο στο Περιστέρι που απέλυσε έγκυο, δρουν, προσλαμβάνουν, απολύουν και εκμεταλλεύονται με τις πλάτες των κυβερνήσεων, της ΕΕ και της δικαστικής εξουσίας, που με κάθε ευκαιρία δείχνει το ταξικό της πρόσωπο. Ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση και ταυτόχρονα απονομιμοποιούν την απεργία με κάθε μέσο, ώστε εμείς, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να μην έχουμε φωνή και όχημα διεκδίκησης.**

ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ!

**ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ-ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ/ΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ/ΙΣΣΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ!**