



Αν η αξιοπρέπεια είχε όνομα θα λεγόταν Σοφία Σωτηράκου

Γράφει ο **Πάνος Παπανικολάου**

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες συνηθίζεται να γράφονται ιστορίες ηρωικές και πένθιμες για γυναίκες πρωτοπόρες αγωνίστριες άλλων εποχών ή άλλων χωρών. Επίσης ιστορίες για γυναίκες θύματα της διπλής καταπίεσης και ως γυναίκες και ως εργαζόμενες που έχουν υποστεί την εργοδοτική ή/και την σεξιστική βία. Και πολύ σωστά. Όμως μερικές φορές έτσι περνούν σε δεύτερο και τρίτο πλάνο οι καθημερινές ιστορίες γυναικών που δεν έκαναν ένοπλους ηρωισμούς, που δεν πρωταγωνίστησαν σε μεγαλειώδεις εξεγέρσεις, που δεν έπεσαν θύματα σωματικής βίας αλλά επέμειναν ως το τέλος να μην σκύψουν το κεφάλι στην υποταγή της καθημερινότητας. Να μην θυσιάσουν την αξιοπρέπειά τους στις σειρήνες του συστήματος που τάζουν προαγωγές και χρήμα με αντάλλαγμα την υπακοή. Να σταθούν όρθιες με κόστος επιστημονικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, προσωπικό. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για την Σοφία Σωτηράκου.

Η Σοφία, μια από τις αξιολογότερες και εμπειρότερες νοσοκομειακούς Παιδιάτρους που διαθέτει η χώρα είναι μία από εμάς που πάντα προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε αγόγγυστα την δημόσια περιθάλψη με αυτοθυσία χωρίς ποτέ να αποκομίσουμε προσωπικά οφέλη άνομα ή «νόμιμα». Όμως ως γιατρός του ΕΣΥ είχε την ατυχία να υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας συγκεκριμένα. Ξέρουν και οι πέτρες την ασυδοσία και την διαφθορά μιας συγκεκριμένης μερίδας του πανεπιστημιακού ιατρικού μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου που καταφέρνει να διατηρεί τα σκανδαλώδη φεουδαρχικά της προνόμια με όλες τις κυβερνήσεις. «Νόμιμο» προνόμιο άσκησης ιατρικής στο δημόσιο νοσοκομείο και στο ιδιωτικό ιατρείο / στην ιδιωτική κλινική ταυτόχρονα. «Νόμιμο» προνόμιο να κάνει το πλήρες κουμάντο σε όλες τις κρίσιμες κρατικές αποφάσεις (ιατρική εκπαίδευση ειδικευόμενων, διάρθρωση ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, κρατικές πολιτικές υγείας). «Νόμιμο» προνόμιο να καθορίζει μονομερώς τις διαγνωστικές και θεραπευτικές οδηγίες, δεσμευτικές σχεδόν για όλους τους γιατρούς. Δείτε τι ήταν ο χειρουργός που πιάστηκε πρόσφατα με προσημειωμένο φακελάκι - δείτε ποιοι ήταν στην κορυφή (από άποψη ποσών) στο ΙΑΤΡΙΚΟ pay roll της Novartis σύμφωνα με την σχετική εισαγγελική έρευνα που είχε διαρρεύσει κάποια στιγμή στα ΜΜΕ όμως μετά βολικά εξαφανίστηκε. Έτσι θα καταλάβετε τι εννοώ ...

Εκτός από τα παραπάνω, το κατεστημένο αυτό επιμένει να διατηρεί με συνθήκες δουλείας στις πανεπιστημιακές κλινικές τους γιατρούς ΕΣΥ που υπηρετούν εκεί και έπρεπε να έχουν ... απελευθερωθεί εδώ και 30 χρόνια : από το 1990 και μετά οι πανεπιστημιακές κλινικές έπρεπε να στελεχώνονται ΜΟΝΟ από πανεπιστημιακούς ειδικευμένους γιατρούς ενώ οι ειδικευμένοι γιατροί ΕΣΥ να υπηρετούν σε αντίστοιχα τμήματα ΕΣΥ. Όμως το κατεστημένο θέλει σκλάβους για να βγάζουν την δουλειά ώστε κάποιοι κ. κ. Καθηγηταί να μπορούν να την ΚΟΠΑΝΑΝΕ σε σχεδόν καθημερινή βάση από το δημόσιο νοσοκομείο και να πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιατρεία και στις ιδιωτικές κλινικές όπου οδηγούν ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ως «πελάτες» ασθενείς που τους έχουν αγρεύσει στο δημόσιο νοσοκομείο ... και ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις 1990 - 2019 (Μητσοτάκη, Σημίτη, Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα) τους το έχουν κάνει αυτό το

άνομο χατηράκι. Όπως φυσικά και τους έχουν κάνει το άλλο, το βασικό : την διατήρηση του προνομίου ταυτόχρονης άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές διαφθοράς στην δημόσια περίθαλψη. Ο σημερινός υπουργός Υγείας κ. Ξανθός έχει χρησιμοποιήσει μια σωστή έκφραση : «δομική σήψη». Προφανώς εννοεί την θεσμική διαφθορά, δηλαδή την ισχύουσα νομοθεσία που ευοδώνει την διαφθορά. Δυστυχώς όμως ούτε αυτός δεν έκανε το πιο βασικό για να περιοριστεί αυτή η «δομική σήψη» : την κατάργηση του «δίπορτου» των πανεπιστημιακών καθηγητών στην ιδιωτική άσκηση ιατρικής. Όπως φυσικά δεν το είχαν κάνει οι προκάτοχοί του.

Η Σοφία λοιπόν ως πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών ΕΣΥ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και ως εκλεγμένη εκπρόσωπος των γιατρών στην διοίκηση του νοσοκομείου είχε ορθώσει το ανάστημά της και δεν έσκυψε, δεν υποτάχτηκε. Εκτός της καταγγελίας και του αγώνα ενάντια σε χίλιες δυο αυθαιρεσίες, είχε αυτονόητα καταγγείλει τέλος 2014 – αρχές 2015 και το στοιχειώδες : πως κάποιοι κ. κ. πανεπιστημιακοί καθηγηταί ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΟΥΣΑΝ κανονικότερα από το δημόσιο νοσοκομείο σχεδόν κάθε πρωί για να ασκήσουν την ... ιδιωτική τους ιατρική. Αν φύγει από την δουλειά της στο δημόσιο μια καθαρίστρια μισή ώρα νωρίτερα για να πάει στην δεύτερή της δουλειά ώστε να βγάλει καμιά δεκάρα παραπάνω, βλέπετε τι λυσσαλέες κραυγές εξαπολύονται από την αντίδραση και το δεξιοφιλελευθεριάτο αστικών κομμάτων, καθεστωτικών ΜΜΕ κλπ ... Όμως για τους κοπανατζήδες αξιότιμους κ. κ. πανεπιστημιακούς Καθηγητάς ιατρούς ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΥΓΚΑ. Παράδειγμα : εκεί, στην Λάρισα δηλαδή, τον Νοέμβρη του 2016 δικάστηκαν κάποιοι κ. κ. Καθηγηταί επειδή την είχαν κοπανήσει πρωί από αυτό το δημόσιο νοσοκομείο (το Πανεπιστημιακό Λάρισας) και χειρουργούσαν σε ιδιωτική κλινική. Μάλιστα την καταγγελία τότε την είχαν κάνει ΑΜΙΓΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Ε, λοιπόν σε αυτήν την δίκη οι πολυχρονεμένοι μας «αρχάγγελοι της κάθαρσης» υπουργοί Υγείας κ. κ. Ξανθός και Πολάκης είχαν ΞΕΧΑΣΕΙ (βολικά) να στείλουν παράσταση πολιτικής αγωγής με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι κ. κ. κοπανατζήδες Καθηγηταί να πέσουν στα μαλακά με σκεπτικό δικαστηρίου (όπως εκφωνήθηκε) «αφού η πολιτεία δεν παρέστη ως πολιτική αγωγή, δεν τεκμηριώνεται δόλος». Θυμάστε αυτό το θέμα, αυτή η δίκη, να είχε πάρει καμιά δημοσιότητα σε κάποιο «μεγάλο» ΜΜΕ από αυτά που βγάζουν ως πρώτη είδηση κάθε τόσο κάποιο φακελάκι (χωρίς όμως να διευκρινίζουν ΤΙ γιατρός είναι αυτός που το άρπαξε, πανεπιστημιακός καθηγητής ή ΕΣΥτης) ; Καλά θυμάστε. Δεν είχε πάρει καμιά δημοσιότητα.

Τι έκανε λοιπόν το μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο για να αντιμετωπίσει την καταγγελία της Σοφίας πως κάποιοι εκλεκτοί του ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΟΥΣΑΝ σχεδόν κάθε πρωί από το δημόσιο νοσοκομείο ; αυτό που κάνει πάντα : ίντριγκα, ρουφιανιά και αυθαιρεσία. Κατ' αρχήν δημιούργησαν τέτοιο ασφυκτικό κλίμα απαξίωσης σε βάρος των τότε ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ της συγκεκριμένης κλινικής ώστε ... ΕΦΥΓΑΝ ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ. Ταυτόχρονα επινόησαν «αντικαταγγελία – αντίπραξη» : πως η Σοφία στις αρχές του 2015 κάποιες μέρες και ώρες είχε απουσιάσει από την κλινική γιατί ... πήγε στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοίκησης του νοσοκομείου (!) όπου ήταν εκλεγμένη ως εκπρόσωπος των γιατρών του νοσοκομείου στην διοίκησή του (! !). Περιττό να πούμε πως αυτό δεν είχαν τολμήσει να το αναφέρουν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΟΦΕΙΛΑΝ γιατί οποιαδήποτε σοβαρή διοίκηση νοσοκομείου θα επέστρεφε μια τέτοια «καταγγελία» ως επιεικώς απαράδεκτη ή στην χειρότερη περίπτωση θα έλυne το θέμα με μια ΕΔΕ σε μια μέρα. Ως πρωτομάστορες στην ίντριγκα και στην ρουφιανιά ΠΗΓΑΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (!) παρακάμπτοντας το νοσοκομείο για θέμα που αφορούσε καθαρά το νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, «έπιασαν» παρασκηνιακά στο υπουργείο «λυτούς και δεμένους» ... Οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας ΣΥΡΙΖΑ 2015 – 2019 επέμειναν να διατηρούν ενεργή αυτήν την αστειότητα να επικρέμεται («εισαγγελική δίωξη συνεπάγεται πειθαρχικά διοικητικά μέτρα, υπάρχει εκκρεμοδικία» κλπ ...). Μάλιστα, οι σημερινοί πολυχρονεμένοι μας υπουργοί Υγείας κ. κ. Ξανθός και Πολάκης έχουν βομβαρδίσει το νοσοκομείο με έγγραφά τους που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ πως «αφού υπάρχει εισαγγελική δίωξη, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πειθαρχική διαδικασία και να τεθεί σε αργία η γιατρός» (! !). Να διωχτεί πειθαρχικά και να «τεθεί σε αργία» η γιατρός που είχε καταγγείλει τους προσφιλείς στους υπουργούς κοπανατζήδες κ. κ. Καθηγητάς ώστε να συνεχίσουν να την κοπανάνε και να αυθαιρετούν χυδαία οι κ. κ. Καθηγηταί. Ο σκοπός

του συστήματος ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ : σκύψε το κεφάλι, βάλε νερό στο κρασί σου, απέσυρε κι εσύ τις δικές σου καταγγελίες γιατί αλλιώς θα σε ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ - επιστημονικά, επαγγελματικά, προσωπικά ... Ε, λοιπόν, η Σοφία ΔΕΝ έσκυψε το κεφάλι. Ζήτησε η ίδια να μετακινηθεί από το νοσοκομείο σε Κέντρο Υγείας για να συνεχίσει να προσφέρει στην δημόσια παιδιατρική περίθαλψη. Δεν απέσυρε ΚΑΜΙΑ καταγγελία, δεν έβαλε νερό στο κρασί της, δεν άλλαξε ούτε σημείο στίξης από αυτά που είχε καταγγείλει. Η επί της ουσίας δικαίωσή της ήρθε αυτές τις μέρες : οι σήμερα παραμένοντες γιατροί ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Λάρισας (που κάποιοι τότε είχαν θεωρήσει κάπως «υπερβολική» την αγέρωχη στάση της Σοφίας, που είχαν εκδηλώσει διάθεση «συναίνεσης» με το μεγαλοκαθηγητριάτο κλπ, κλπ) έχουν τόσο πολύ απηυδίσει με την πλήρη αποθράσυνση της γνωστής μεγαλοκαθηγητικής κλίκας που έχουν βγει πάλι στα «κάγκελα» ...

Όμως αυτές ακριβώς τις μέρες η Σοφία δικάζεται. ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ. Μια φορά τον μήνα τουλάχιστον αφήνει το Κέντρο Υγείας και πηγαίνει στο δικαστήριο στην Λάρισα όπου κάθετα στο εδώλιο. Γιατί ... το μεγαλοκαθηγητριάτο την είχε «αναφέρει» στον εισαγγελέα το 2015 πως διέπραξε το «έγκλημα» να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του συμβουλίου διοίκησης του νοσοκομείου στο οποίο ήταν εκλεγμένο μέλος ! Αληθινό, αλλά καθόλου απίστευτο : ο εκβιασμός συνεχίζεται. Συμβιάσου. Περασμένα ξεχασμένα. Ανακάλεσε. Βάλε πλάτη να συνεχίσουμε ανενόχλητοι να την κοπανάμε κάθε πρωί από το δημόσιο νοσοκομείο και να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά μας ιατρεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Να ψαρεύουμε ασθενείς από το δημόσιο νοσοκομείο και να τους οδηγούμε εκεί ως «πελάτες» εκβιαστικά. Να έχουμε στις κλινικές ΜΑΣ, τα τσιφλίκια ΜΑΣ, τους γιατρούς ΕΣΥ ως δουλοπάροικους εμείς οι φεουδάρχες. Έχασες, Σοφία. Πάρτο απόφαση επιτέλους. Δεν βλέπεις τι γίνεται ; Και αυτήν την κυβέρνηση την έχουμε στο τσεπάκι όπως και τις προηγούμενες. Καλά, για την επόμενη δεν γίνεται λόγος - ακόμα πιο πολύ θα ξεσαλώσουμε. Μέχρι και το ΚΚΕ το κάνει γαργάρα το ζήτημα. Κάτι γραφικοί ρομαντικοί έχετε απομείνει απροσκύνητοι. Δεν το βλέπεις Σοφία ; η ανταμοιβή σου για 35 χρόνια ιατρικής αυτοθυσίας και ασυμβίβαστων αγώνων για το δικαίωμα του φτωχού λαού σε δωρεάν - δημόσια - σύγχρονη - ποιοτική - ισότιμη περίθαλψη θα είναι μια ποινή φυλάκισης. Πάντα εμείς θα κάνουμε κουμάντο. Οι φεουδάρχες της μασαμπούκας και της αυθαιρεσίας. Θα γίνεις γιαγιά σε λίγα χρόνια, Σοφία. Άλλαξαν οι καιροί. Κοροϊδο, Σοφία. Αν τα είχες βρει μαζί μας θα είχες από καιρό επιστημονική «δόξα» και άφθονο χρήμα. Μαζί μας υπουργοί, διοικητές, δικαστές, εισαγγελείς, κοινοβουλευτικά κόμματα. Όλοι στα πόδια μας. Τόσο ξεροκέφαλη είσαι ; τόσο ακριβή είναι η αξιοπρέπειά σου, Σοφία ;

ΣΥΜΒΙΒΑΣΟΥ ... ΣΥΜΒΙΒΑΣΟΥ ... ΠΡΟΣΚΥΝΑ ... ΠΡΟΣΚΥΝΑ ...

Ε, λοιπόν στις 8 Μάρτη δεν θα θυμηθούμε μόνο τους παλιούς και σύγχρονους ηρωισμούς, τις μεγάλες εξεγέρσεις, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τους αγώνες ενάντια στον σεξισμό και την πατριαρχία. Θα θυμηθούμε και την Σοφία. Θα είμαστε μαζί της εδώλιο. Όχι για να μην λυγίσει και να μην προσκυνήσει. Είναι δεδομένο πως ποτέ δεν θα λυγίσει και ποτέ δεν θα προσκυνήσει. Είναι δεδομένο πως με την στάση της θα συνεχίσει να διδάσκει ιατρική ηθική, επιστημονική και κινηματική αξιοπρέπεια.

Όχι για να μην λυγίσει - ΔΕΝ θα λυγίσει. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ. Να μην είναι μόνη της όχι ΓΙ' ΑΥΤΗΝ αλλά ΓΙΑ ΜΑΣ. Για να μας μεταδώσει αξιοπρέπεια.