

Δυναμικό το συλλαλητήριο για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των Κ.Υ.



Το μήνυμα πως η κοινωνία της Πρέβεζας δεν πρόκειται να δεχθεί ένα υποβαθμισμένο νοσοκομείο έστειλαν δεκάδες πολίτες που βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Συλλαλητήριο που διοργάνωσε στην πλατεία Ανδρούτσου ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και η Επιτροπή Αγώνα για την Υγεία.

«Είμαστε απόψε εδώ διατρανώνοντας τη θέλησή μας να αγωνιστούμε για τη διάσωση και αναβάθμιση του νοσοκομείου της πόλης μας και των κέντρων υγείας του Νομού μας , ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Είμαστε απόψε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα και στη νέα κυβέρνηση της χώρας ότι θεωρούμε το δικαίωμά μας σε ελεύθερη πρόσβαση, σε υψηλής ποιότητας και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας αδιαπραγμάτευτο» τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κ. Στρατής Βουγέλης, υπογραμμίζοντας πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης, το Νοσοκομείο της πόλης και τα Κέντρα Υγείας του νομού μας κινδυνεύουν με αναστολές λειτουργίας βασικών τμημάτων τους , με πλήρη λειτουργική κατάρρευση.



Παρόντες στο συλλαλητήριο ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας, ο δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαίλης, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας, η ΕΛΜΕ Πρέβεζας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα», ο Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού, η Επιτροπή Αλληλεγγύης Πρέβεζας στον Παλαιστινιακό Λαό, η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Πρέβεζας, ο Σύλλογος υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, υπάλληλοι του Νοσοκομείου της Πρέβεζας αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν με τον τρόπο τους να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων για την αναβάθμιση του νοσοκομείου.

Μετά την ομιλία του κ. Βουγέλη ακολούθησε πορεία στην κεντρική αγορά και την παραλία της πόλης.



Ο κ. Βουγέλης στην ομιλία του τόνισε:

«Η αποψινή συγκέντρωση, που αποτελεί συνέχεια των δράσεων, εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων μας που διοργανώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται σε μια περίοδο που εκδηλώνονται στο ΕΣΥ, σαν τυφώνας, τα αποτελέσματα εφαρμογής επί πέντε χρόνια από τις κυβερνήσεις και με την καθοδήγηση της ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ των μνημονιακών πολιτικών. Τα αποτελέσματά τους;

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας χωρίς το απαραίτητο προσωπικό (για την ακρίβεια με ελάχιστο), με ελλιπέστατη έως και σχεδόν μηδενική πλέον χρηματοδότηση από το κράτος, με κατακρεουργημένους προϋπολογισμούς, χωρίς υλικά, με ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών τους παραδομένων στα επιχειρηματικά ιδιωτικά συμφέροντα, στέκονται σήμερα (όσο ακόμη στέκονται) όρθια χάρις στη τιτάνια, ανιδιοτελή προσπάθεια του λιγοστού προσωπικού τους, που πολλές φορές παραμένει για ένα σημαντικό μέρος της εργασίας του απλήρωτο. Που αρκετές φορές βάζει και από τη τσέπη του χρήματα για απαραίτητα κοινής χρήσης υλικά. Μέσα σε 5 χρόνια χάθηκαν πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας μας. Μόνο στο Νοσοκομείο της πόλης μας η τελική καταμέτρηση μέχρι σήμερα (αποχωρήσεις μείον προσλήψεις) μαρτυρεί την απώλεια πάνω από 115 πραγματικών θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010, που σημαίνει απώλεια του 1/3 της δύναμης του νοσοκομείου που είχε το 2010. Και αυτή η αιμορραγία συνεχίζεται..Το Νοσοκομείο της πόλης μας το 2015, όπως και όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας, καλείται να λειτουργήσει με προϋπολογισμό που είναι περίπου ο μισός αυτού του 2010. Με ελάχιστη κρατική επιχορήγηση μέχρι τώρα. Κλινικές και τμήματα που κάποτε άκμαζαν στο νοσοκομείο μας, έχουν υποβαθμιστεί, αδυνατούν να παρέχουν υπηρεσίες που παρείχαν πριν από 5 χρόνια. Τα κέντρα υγείας με λιγοστό προσωπικό και χωρίς χρήματα, αδυνατούν να παίξουν στοιχειωδώς το ρόλο τους για τον οποίο δημιουργήθηκαν στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Ήδη ανεστάλη η καθημερινή 24ωρη λειτουργία των ΚΥ Καναλλακίου και Πάργας. Η πρώην Μονάδα των ιατρείων του ΙΚΑ και τώρα Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας όπως ονομάζεται υπολείπεται.

Η επιτακτική ανάγκη ανέγερσης μιας νέας, αποκλειστικά δημόσιας κτιριακής μονάδας για το Νοσοκομείο της πόλης μας, σε αντικατάσταση της προβληματικής υπάρχουσας, παραπέμπεται από τις διάφορες κυβερνήσεις, με διάφορα τερτίπια στις καλένδες (κυρίως με επίκληση της προσπάθειας εύρεσης της αναγκαίας χρηματοδότησης) και μόνο προεκλογικά κάθε φορά το θέμα σηκώνεται, για προφανείς λόγους. Πραγματική διάθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Ήδη και τα πρώτα μηνύματα που βγαίνουν από την νέα πολιτική ηγεσία είναι ανησυχητικά.

Φίλες και Φίλοι

Είναι κοινή διαπίστωση πλέον , ακόμη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με την οποία είχαμε τη ευκαιρία να συζητήσουμε , ότι το σύστημα βρίσκεται υπό κατάρρευση, και ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και αν δεν ανατραπεί, αν δεν αλλάξει ριζικά , άμεσα και άρδην η εφαρμοζόμενη πολιτική, επίκειται επιδημία «λουκέτων» σε κλινικές και τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων και λειτουργικές καταρρεύσεις ολόκληρων νοσοκομειακών μονάδων. Ήδη τα σημάδια είναι ανησυχητικά και στην περιοχή μας έχουν εκδηλωθεί τα πρώτα συμπτώματα.(πχ Νοσοκομείο Λευκάδας, αναστολή καθημερινής εφημέρευσης των ΚΥ Καναλλακίου και Πάργας). Για να το πούμε πιο απλά. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης, το Νοσοκομείο της πόλης και τα Κέντρα Υγείας του νομού μας κινδυνεύουν με αναστολές λειτουργίας βασικών τμημάτων τους , με πλήρη λειτουργική κατάρρευση. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία αλλά καθαρή, ειλικρινής ,πραγματική και έντιμη αποτύπωση της πραγματικότητας.

Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει; Τι διεκδικούμε

1ον . Άμεσα να ενισχυθεί το νοσοκομείο της πόλης και τα κέντρα Υγείας με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό , όλων των κλάδων, μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης. Για να μπορεί να εξυπηρετείται γρήγορα και με ασφάλεια ο πληθυσμός της περιοχής μας.

2ον Άμεσα να χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο και τα Κέντρα υγείας με τα αναγκαία κονδύλια αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να παρέχει με ασφάλεια και ποιότητα τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής μας ,να πληρωθούν οι εργαζόμενοι την εργασία που έχουν προσφέρει και η οποία παραμένει απλήρωτη. Να επαναλειτουργήσουν εφημεριακά καθημερινά με επαρκές προσωπικό όλα τα Κέντρα υγείας του νομού μας

3ον. Να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί η λειτουργία της ΝΜΥ του ΠΕΔΥ, δηλαδή των πρώην ιατρείων του ΙΚΑ, με τη μορφή Κέντρου Υγείας αστικού τύπου 24ωρης λειτουργίας, γεγονός που θα αναβάθμιζε τις υπηρεσίες ΠΦΥ στους κατοίκους της πόλης.

4ον Να καταργηθεί κάθε διάταξη και νομοθετική ρύθμιση που μετατρέπει τις δημόσιες μονάδες υγείας σε επιχειρηματικές μονάδες . Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ανήκουν στο λαό , τα έχει πληρώσει και τα πληρώνει ο λαός και πρέπει να λειτουργούν σαν χώροι κοινωνικής αλληλεγγύης με ελεύθερη, χωρίς όρους και δωρεάν πρόσβαση σε όλους.

5ον Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση μιας νέας κτιριακής μονάδας για το νοσοκομείο της πόλης μας.

Αυτές είναι οι δικές μας κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν κάνουμε βήμα πίσω.
Και μπαίνει το ερώτημα

Είναι ρεαλιστικά αυτά που ζητάμε; Λεφτά υπάρχουν για όλα αυτά που ζητάμε;
Εμείς λέμε ναι. Λεφτά Υπάρχουν. Παράγεται πλούτος σε αυτή τη χώρα
Μόνο που δεν βρίσκονται βέβαια στις τσέπες των μισθωτών, των συνταξιούχων , των ανέργων, της νεολαίας. Αλλά στα δις ευρώ κάθε μήνα και στα δεκάδες δις ευρώ κάθε χρόνο που φεύγουν από τη χώρα με τη μορφή δόσεων , προς τους λεγόμενους δανειστές για την αποπληρωμή του τοκογλυφικού δημόσιου χρέους. Και θα φεύγουν μέχρι τουλάχιστον το 2057.Δηλαδή εις τους αιώνες των αιώνων...

Μια σύγκριση αρκεί. Μόνο για το μήνα Ιούνιο η χώρα μας θα δώσει στους δανειστές 1, 6 δις ευρώ, όταν όλη η κρατική χρηματοδότηση του ΕΣΥ για το 2015 είναι 1 δις 380 εκατομ ευρώ. Μόνο για το 2015 η χώρα θα δώσει στους δανειστές 22, 5 δις ευρώ, δηλαδή 15 φορές πάνω

την προϋπολογισθείσα κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων της χώρας για το 2015. Ένα νέο νοσοκομείο 140 κλινών πλήρως εξοπλισμένο με το κλειδί στην πόρτα παραδίδεται σήμερα έναντι 40 εκατομ ευρώ δηλαδή το 2, 5 % μόνο των χρημάτων της δόσης ενός μήνα στους δανειστές , του Ιουνίου!!!

10000 άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, που θα εκτόξευαν τη λειτουργία τους, κοστίζουν στο κράτος για όλο το έτος, το 10% μόνο της δόσης ενός μήνα στους διεθνείς τοκογλύφους

Λεφτά υπάρχουν και στη τεράστια φοροδιαφυγή και τις φοροαπαλλαγές των μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών κολοσσών και μονοπωλίων.

Να που είναι λοιπόν τα λεφτά για να αναταχθεί πλήρως όλο το ΕΣΥ. Για να ανασάνουν , να στελεχωθούν πλήρως και να εξοπλιστούν επαρκώς τα νοσοκομεία . Για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Για να έχουν οι πολίτες τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν και έχουν ανάγκη. Για να ανεγερθεί μια νέα σύγχρονη κτιριακή μονάδα για το νοσοκομείο της πόλης μας

Όσο η χώρα θα κινείται μέσα στη στρούγκα , με διαδοχικά μνημόνια και με την γκιλοτίνα του λεγόμενου χρέους πάνω από το κεφάλι μας να αποτελεί το μοχλό για βαθύτερες αντιλαϊκές ανατροπές, κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί και φυσικά ούτε της υγείας.

Στο δίλλημα και στους εκβιασμούς λοιπόν που μας θέτουν το «χρέος» ή η υγεία του λαού; Εμείς απαντάμε: Η υγεία του λαού. Και διαγραφή του χρέους.

Όρθια δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας ή αποπληρωμή των δόσεων ; η απάντηση μας είναι όρθια νοσοκομεία και κέντρα υγείας που να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων.

Στην επιλογή φοροδιαφυγή και υπερκέρδη των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και πολυεθνικών ή η δωρεάν υγεία των εργαζομένων , ανέργων , των συνταξιούχων των παιδιών μας απαντάμε : αποκλειστικά δημόσιες , δωρεάν, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας για τους εργαζομένους , ανέργους , των συνταξιούχους, τα παιδιά μας

Γιατί οι ανάγκες μας δεν χωράνε σε μνημόνια, συμφωνίες και δόσεις.

Γιατί όταν αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές εμείς μιλάμε γι ανθρώπινες ζωές

Γιατί για μας Το δικαίωμα του κάθε πολίτη σε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλή , αξιοπρεπή νοσοκομεία και κέντρα υγείας, το δικαίωμα στην , αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών υγείας στους συνανθρώπους μας είναι Αδιαπραγμάτευτο, Είναι η δική μας κόκκινη γραμμή.

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρόν για όσους ομνύουν στη εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών του λαού μας. Ιδού η Ρόδος ...

Από την αποψινή συγκέντρωση λοιπόν φεύγει το μήνυμα

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις δικές μας κόκκινες γραμμές, από τα δίκαια αιτήματά μας.

Δεν νεράνουμε το κρασί μας.

Δεν πρόκειται να δεχτούμε ένα υποβαθμισμένο νοσοκομείο, στην πόλη μας.

Ούτε στο όνομα μιας δήθεν νέας ανακατάταξης των μονάδων στην περιοχή μας θα δεχτούμε τη μετατροπή του σε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών μεσω συλλειτουργίας και συγχώνευσης με άλλες μονάδες

Αναβάθμιση τώρα του Νοσοκομείου της πόλης μας , των Κέντρων υγείας του νομού μας και της ΝΜΥ του ΠΕΔΥ.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί και κλιμακωθεί μέχρι τη νίκη!

Πηγή: atpreveza.gr