

ΑΠΕΡΓΪΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΙΣ 19/11 - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20/11



Απεργιακή Συγκέντρωση για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, 10.30 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας

Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις

Λεφτά για Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση και όχι για εξοπλισμούς, το ΝΑΤΟ και το κεφάλαιο

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στα ΜΜΕ

Σε σταθμό στην αγωνιστική αντεπίθεση των εργαζόμενων για ψωμί, δουλειά, υγεία, παιδεία και ειρήνη, αναδεικνύεται η πανελλαδική πανεργατική απεργία της 20ης Νοέμβρη. Δυστυχώς, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης για άλλη μια φορά αποφάσισαν απεργία χωριστά από τους άλλους εργαζόμενους, μία ημέρα νωρίτερα, στις 19/11, στο όνομα της δήθεν «κάλυψης της απεργίας» από τα συστημικά ΜΜΕ. Οι εργαζόμενοι/ες στον κλάδο πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την απεργία, να κατεβάσουν μολύβια, να αποσυνδεθούν από τους υπολογιστές, να κλείσουν κάμερες και μικρόφωνα, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους:

- Για ριζικές αυξήσεις στους καθηλωμένους και πενιχρούς μισθούς που μπροστά στο ασταμάτητο κύμα ακρίβειας οδηγούν τα λαϊκά νοικοκυριά σε αδυναμία κάλυψης ακόμα και των πιο βασικών αναγκών.
- Για καλύτερες συνθήκες εργασίας, κόντρα στην εντατικοποίηση, τους ξέφρενους ρυθμούς «παραγωγής ειδήσεων», τα απλήρωτα σαββατοκύριακα και αργίες.
- Για προσλήψεις, καθώς παρά τον πακτωλό επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από τον κρατικό κορβανά και τα παχυλά διαφημιστικά προγράμματα υπουργείων και «ΔΕΚΟ», οι εργοδότες των ΜΜΕ επιμένουν να βγάζουν πολλαπλάσια δουλειά με όλο και λιγότερους εργαζόμενους.
- Για να αποτραπούν νέα λουκέτα και μαζικές απολύσεις, όπως επιχειρείται αυτές τις μέρες με τους εργαζόμενους στην Αυγή και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απλήρωτοι για 2 μήνες.
- Για μια δημοσιογραφία ανεξάρτητη, αποκαλυπτική, μαχητική, στο πλευρό των αδυνάτων, χειραφετημένη από πρακτικές τύπου SLAPPS που εξαπολύουν επιχειρηματικά κέντρα και κυβερνητικοί/κρατικοί παράγοντες, όταν θίγονται τα συμφέροντά τους.
- Για μια δημοσιογραφία που θα στέκεται απέναντι στους πολέμους, που θα αποκαλύπτει τις σφαγές των λαών, όπως σε Παλαιστίνη και Λίβανο, που δεν θα λειτουργεί ως φερέφωνο της αμερικανικής και ισραηλινής πρεσβείας, ως απολογητής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως πολύ συχνά βλέπουμε από τα εγχώρια -και όχι μόνο- ΜΜΕ.

Μήπως ζητάμε υπερβολικά πράγματα;

Υπάρχουν λεφτά για τους μισθούς, για τον ΕΔΟΕΑΠ, για καλύτερες παροχές υγείας; Οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια έχουν «ταϊστεί» απλόχερα από τις κυβερνήσεις. Έχουν λάβει πάμπολλες «πέτσινες λίστες» εκατομμυρίων, ο κρατικός προϋπολογισμός πληρώνει την εισφορά 2% των μιντιαρχών, «επενδύσεις» και εξαγορές ξαναγίνονται στον κλάδο, κέρδη υπάρχουν, όπως π.χ. στον όμιλο Alter Ego Media που ανακοίνωσε τριπλασιασμό κερδών το 2023.

Τα υπερέσοδα από την φορολογική αφαίμαξη και τα «ματωμένα» πλεονάσματα αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση για τον λαό δεν δίνει δεκάρα, αλλά για Μπελαρά, Ραφάλ και F-16, για αποστολή φρεγατών στην Ερυθρά Θάλασσα, για ολοένα και μεγαλύτερη ελληνική εμπλοκή στο σφαγείο του ουκρανικού μετώπου, λεφτά υπάρχουν. Όπως και για πακτωλό επιδοτήσεων στις μεγάλες εταιρείες. Το τσεκούρι του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ περικόβει δημόσιες δαπάνες και επιδόματα, ωθεί σε παραπέρα φτωχοποίηση.

Υπάρχει «εναλλακτική»;

Οι κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, τα λιμάνια και τα πλοία, στους διανομείς, τα ξενοδοχεία και η πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη δείχνουν τον δρόμο για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να κάνουμε ένα βήμα για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που μαυρίζει την ζωή μας. Για να σπάσουμε τα νέα αντιλαϊκά Σύμφωνα Σταθερότητας και την πολιτική της ΕΕ, να βάλουμε φραγμό στο πολεμικό σφαγείο του ΝΑΤΟ.

Μας καλούν να ζήσουμε με 710 ευρώ κατώτατο μισθό και υπόσχονται 40 ευρώ μικτά αύξηση τον μήνα, όταν τα κέρδη των εταιρειών που είναι στο χρηματιστήριο αυξήθηκαν κατά 10,4 δις ευρώ το 2022, 11,5 δισεκ. το 2023! Κέρδη βγαλμένα από τους καθηλωμένους μισθούς, τις σακατεμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, οι ηγεσίες των σωματείων του κλάδου είναι συνένοχες, αφού απουσιάζουν από τα μαγαζιά, όταν ξεσπούν κάποιες μάχες από τα κάτω παρεμβαίνουν πυροσβεστικά και σε συνεννόηση με την εργοδοσία, αρνούνται να οργανώσουν τον παραμικρό αγώνα για νέα κλαδική ΣΣΕ την οποία δεν έχει ο κλάδος εδώ και 13 χρόνια, έχουν κατεβάσει ρολά σε κάθε συλλογική διαδικασία υιοθετώντας το πλαίσιο του αντιδραστικού νόμου Χατζηδάκη για τηλε-συνδικαλισμό.

Παίρνουμε την απεργία στα χέρια μας!

Να μπουν μπροστά τα δικαιώματά μας, στον κλάδο και τα σωματεία, για να πάει αλλιώς η ζωή μας, για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, για να πάρουμε από τα κέρδη τους που εμείς με τη δουλειά μας τα αβγατίζουμε:

- Υπογραφή ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καθορίζει τα εργασιακά δικαιώματα και τις κατώτατες αμοιβές, ενιαία για όλα τα Μέσα ενημέρωσης δημόσια και ιδιωτικά – εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση- και θα εξειδικεύεται ανά Μέσο ενημέρωσης στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.
- Αυξήσεις του βασικού μισθού με ελάχιστες αποδοχές στα 1.500 ευρώ.
- Επαναφορά όλων των κλιμακίων και επιδομάτων -οικογενειακό, επιδόματα θέσης, επίδομα ίδιου εργοδότη, αποζημιώσεις για εμπόλεμα ρεπορτάζ, ασφάλιση εξωτερικής εργασίας.
- Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσιογράφους στα δημόσια ΜΜΕ και κατοχύρωσή τους για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.
- Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με συνεχόμενο διήμερο ανάπαυσης. Έξι ώρες εργασίας καθημερινά, με αναγκαία διαλείμματα, ειδικά για τους εργαζόμενους στο διαδίκτυο. Πλήρεις προσαυξήσεις για κάθε ώρα νυχτερινής, σαββατιάτικης ή κυριακάτικης εργασίας, με ταυτόχρονο υποχρεωτικό ρεπό.
- Απόδοση πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων από τις εταιρείες ΜΜΕ στους εργαζόμενους

παραγωγούς των δημοσιογραφικών έργων.

- Ενημέρωση στην υπηρεσία της κοινωνίας κι όχι της κυβέρνησης και των μιντιαρχών.
- Κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Όχι σε σωματεία κρατική καρικατούρα.