



Δε θα ζήσουμε σα σκλάβοι!

Ούτε βήμα πίσω από τις ανάγκες και τα δικαιώματα της νεολαίας!

Συγκεντρώσεις την Κυριακή 1 Μάη:

Αθήνα: Προπύλαια, 11.00 π.μ. – Θεσσαλονίκη: Καμάρα, 11.00 π.μ. – Πάτρα: Παράρτημα, 10.30 π.μ.

και στις άλλες πόλεις

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ορόσημο για την εργατική τάξη παγκοσμίως! Είναι σύμβολο **πάλης και αγώνα** ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Το 1886 εργαζόμενοι και εργαζόμενες οργάνωσαν μία τεραστίων διαστάσεων και σημασίας απεργία, διεκδικώντας 8ωρη εργασία, αντί της 12ωρης (!) που ίσχυε τότε.

Η Πρωτομαγιάτικη Απεργία, κάθε χρόνο, όλο και πιο επίκαιρη...

Κοιτώντας πίσω στα τελευταία χρόνια, οι εργασιακές συνθήκες, και κατ' επέκταση η ζωή της εργατικής τάξης και της νεολαίας, συνεχώς χειροτερεύουν! Κεφάλαιο, κράτος και Κυβέρνηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή είναι η «λιγότερο κακή» εκδοχή μπροστά στις ζημιές της κρίσης που βιώνουμε και πως «δεν υπάρχει εναλλακτική».

Σπέρνουν ψέματα και τρόμο, φορτώνοντας στις δικές μας πλάτες τις, κάθε λογής, κρίσεις των τελευταίων χρόνων, τις οποίες, μάλιστα, αξιοποιούν κάθε φορά για την προώθηση των πιο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, των πιο αντιλαϊκών πολιτικών. Καθένας και καθεμία από εμάς βλέπει και βιώνει τη σφοδρή αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση σε εργασιακά – λαϊκά δικαιώματα και κεκτημένα, καθώς και στις δημοκρατικές μας ελευθερίες. Από τις αντιαπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις και τη δημιουργία Πανεπιστημίων- κάτεργων, μέχρι και τα ξεχειλωμένα ωράρια, τις απλήρωτες εργατοώρες, τα χαμένα μας ένσημα, τους μισθούς πείνας, όλα φωνάζουν, κάθε μέρα, πως η ζωή μας δεν έχει καμία αξία μπροστά στα κέρδη τους. Όλα δείχνουν πως, σε αυτή τη συνθήκη, οι καπιταλιστές αυξάνουν τα κέρδη τους, ενώ ο κόσμος της εργασίας βυθίζεται στη φτώχεια και την ανεργία.

Παράλληλα, η απειλή της επέκτασης της επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης για όλους τους λαούς δυναμώνει και συνολικά η φτωχοποίηση εξαπλώνεται. Μετά τα μνημόνια και την πανδημία, το αστικό μπλοκ επικαλείται τον πόλεμο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η αρπαγή του εισοδήματός μας με την έκρηξη της ακρίβειας. Οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη θέρμανση, στη βενζίνη, στη διατροφή και στα είδη καθημερινής διαβίωσης έχουν απογειωθεί και, πλέον, τίθεται ξεκάθαρα ζήτημα επιβίωσης! Ενώ, η Κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, η μεγαλύτερη μερίδα του λαού και της νεολαίας βρίσκεται σε απόγνωση. Παράλληλα, οι ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες και η λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος (οι βασικές αιτίες της ακρίβειας) μας απειλούν όλο και περισσότερο, την ώρα που οι επενδυτές θησαυρίζουν.

Δε θα πεθάνουμε για τα κέρδη τους! Δε θα πολεμήσουμε για τα συμφέροντά τους!

Η σκιά του πολέμου στην Ουκρανία σκεπάζει τον πλανήτη και απειλεί όλους τους λαούς με νέες θυσίες,

αίμα και φτώχεια! Ο πόλεμος αυτός είναι αποτέλεσμα των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών για νέες σφαίρες επιρροής και για απόκτηση ενεργειακών πηγών, δρόμων και αγορών. **ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ!** Ηττημένοι θα είναι μόνο οι λαοί και η νεολαία που θα πληρώσουν με αίμα, καταστροφή και προσφυγιά. Η αδίστακτη ληστεία που βιώνουμε δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε παροδική, ούτε οφείλεται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως λένε οι κυβερνητικοί παπαγάλοι, που πάντα βρίσκουν κάποια άλλη αιτία πέρα από την πολιτική τους και το σύστημα που υπηρετούν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τρομερή όξυνση των καπιταλιστικών ανταγωνισμών ενισχύουν ακόμα παραπέρα όλες τις παθογένειες του συστήματος της αγοράς. Αυτή την πολιτική προωθεί συστηματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρετούν και υπηρετήσαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, εθνικιστές και τα αστικά κόμματα εν γένει. Καλλιεργούν την πολεμική προπαγάνδα προετοιμάζοντας την επόμενη φουρνιά που θα γίνει κρέας στα κανόνια τους. Όμως, εμείς τους απαντάμε πως σε αυτήν την πραγματικότητα που έφτιαξαν, θα βρεθούμε απέναντί τους και όχι απέναντι στα αδέρφια μας!

Για πόσο ακόμα θα είμαστε θεατές στη διάλυση των ζωνών μας;

Παίρνοντας τη σκυτάλη από όλους τους αγώνες του τελευταίου διαστήματος- από τις φοιτητικές διαδηλώσεις, τις εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες, τους αγώνες των υγειονομικών και εκπαιδευτικών, τις κινητοποιήσεις για τις δημοκρατικές και λαϊκές ελευθερίες - να κλιμακώσουμε, να μαζικοποιήσουμε και να οργανώσουμε την πάλη μας **ενάντια στην πολιτική αυτή που τσακίζει τις ζωές μας, την πολιτική της φτώχειας, της εξαθλίωσης και του θανάτου!** Η οργή των εργαζόμενων μεγαλώνει! Αυτός είναι και ο λόγος που η Κυβέρνηση προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι σε όποιο ξέσπασμα. Με το ν. Χατζηδάκη επιδιώκει να καταστείλει τους αγώνες των εργαζομένων και να βάλει στο γύψο τα Σωματεία και τα Συνδικάτα. Η επίθεση στο απεργιακό δικαίωμα έχει, ήδη ξεκινήσει, ωστόσο, δεν πρέπει να περάσει! Τώρα είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ ο ξεσηκωμός των εργαζόμενων, του λαού και της νεολαίας. Χωρίς αυταπάτες για το ρόλο του κυβερνητικού, εργοδοτικού, αστικοποιημένου συνδικαλισμού οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να φτιάξουν τις δικές τους δομές οργάνωσης και αγώνα. Μόνη λύση η κοινή δράση των μαχόμενων δυνάμεων των εργαζομένων και της νεολαίας σε πλήρη ανεξαρτησία από ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. Απαιτείται εργατική οργάνωση, καθώς και ένα ισχυρό, πολιτικοποιημένο, ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό, λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα ανατροπής που θα επιβάλλει κατακτήσεις τώρα, θα ανατρέψει την κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της και θα διαμορφώσει όρους για την εργατική αντεπίθεση και χειραφέτηση, για να εμφανιστεί ένα αντίπαλο δέος στην αστική πολιτική και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Ήρθε η στιγμή να χτίσουμε το δικό μας ταξικό, αγωνιστικό μπλοκ, βγάζοντας μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά μας, που θα βάζει στο στόχαστρο της πάλης του την Κυβέρνηση και κάθε επίδοξο διαχειριστή αυτής της πολιτικής (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ακροδεξιά), το Κεφάλαιο, αλλά και το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που σπέρνουν θάνατο και φτώχεια.

Παλεύουμε για:

- Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων. Μαχητικό ΟΧΙ στο νομοσχέδιο Βρούτση- Χατζηδάκη, διαρκής αγώνας για τη κατάργησή του.
- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Όχι στην ελαστική ανασφαλή εργασία.
- Όχι στην επέκταση του ωραρίου και την κατάργηση του 8ωρου. Δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, 6ωρη/5ημερη δουλειά για όλους.
- Αυξήσεις στους μισθούς.
- Καμία απόλυση. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις, για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία με πλήρη ασφάλιση.
- Πλήρη και δωρεάν περίθαλψη για όλο το λαό! Να οργανωθεί και να εξοπλισθεί άμεσα η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δομών υγείας που παραμένουν ανενεργές. Άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων. Μονιμοποίηση τώρα

όλων των συμβασιούχων.

- Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας χωρίς αποζημίωση.
- Καμία ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Αποκλειστικά δημόσια, κοινωνική ασφάλιση υποχρεωτική για όλους/-ες.
- Όχι στη μείωση εισφορών για τους εργοδότες. Πλήρη κάλυψη των εισφορών των εργαζομένων από την εργοδοσία και το κράτος.
- Έξω από NATO και Ε.Ε.- Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου!- Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμικές συρράξεις.
- Ούτε 1 € στα νέα πολεμικά εξοπλιστικά προγράμματα και την αστυνομία.
- Αύξηση των δαπανών σε υγεία, παιδεία, πολιτισμό, κοινωνικές υπηρεσίες.
- Να καταργηθεί ο αντιδραστικός νόμος της Κεραμέως. Καμία σκέψη για αστυνομία στα Πανεπιστήμια. Δημόσια και δωρεάν παιδεία, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς. Ολιγομελή τμήματα μαθητών, μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστών.
- Κάτω τα χέρια από τους αγώνες μας, τη συνδικαλιστική δράση, τη δράση των σωματείων. Όχι στην αστυνομοκρατία. Να καταργηθεί ο νόμος 4703/2020 που απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Να αποσυρθεί κάθε κατηγορία στους συλληφθέντες και να παρθούν πίσω όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις.
- Κάτω τα χέρια από τις απεργίες!
- ΟΧΙ στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων- Καμία νομιμοποίηση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων.
- Κάτω η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων! Μπλόκο στους πλειστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας. Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία.
- Ρεύμα, νερό, θέρμανση δωρεάν για όλους/-ες!

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση - νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση