



Να ζήσουμε για άλλα πράγματα και όχι για αυτά που μας μαθαίνουν

Μετά τις μεσημεριανές δηλώσεις Πλεύρη και τις απογευματινές Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό, ένας μαχόμενος υγειονομικός έγραψε το παρακάτω σχόλιο:

Θεράπων Ιατρικής

Η κυβέρνηση μας καλεί:

-**να μάθουμε** να ζούμε με την πανδημία (τους δεκάδες θανάτους καθημερινά, την υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, τα ράντζα, τα κλειστά νοσοκομεία, τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ)

-**να μάθουμε** να ζούμε με τη φτώχεια, με μισθούς πείνας, με επιδόματα-ψίχουλα και με ψευτοαυξήσεις που ούτε την αξία ενός καφέ την ημέρα δεν καλύπτουν

-**να μάθουμε** να ζούμε με δουλειά χωρίς όριο και όρια, με απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση του 8ωρου, δουλειά την Κυριακή

-**να μάθουμε** να ζούμε απαθείς βλέποντας τα κέρδη των καπιταΛΗΣΤΩΝ που βγαίνουν από την κλοπή του δικού μας πλούτου

-**να μάθουμε** να ζούμε με την ακρίβεια, τα υπέρογκα νοίκια, τους εξοντωτικούς λογαριασμούς για το ρεύμα, τα πανάκριβα εισιτήρια, να λέμε το ψωμί ψωμάκι

-**να μάθουμε** να ζούμε με την ανταγωνιστικότητα και τους ανταγωνισμούς, τις αλληλοσφαγές των λαών, τη γιγάντωση των πολεμικών δαπανών, για το καλό μας και την άμυνα μας

-**να μάθουμε** να ζούμε με την περιβαλλοντική κρίση που οι ολιγάρχες, επενδυτές - “σωτήρες” τη χρεώνουν πάλι σε μας μέσω τζόγου και χρηματιστηρίου

-**να μάθουμε** να ζούμε με την καταστολή και την πειθάρχηση, τα ΜΑΤ και τους αντιδραστικούς νόμους

-**να μάθουμε** να ζούμε με τη “σωστή πλευρά της ιστορίας” και το “δυτικό πολιτισμό”, των μνημονίων και των προγραμμάτων επιτήρησης, του αιμοσταγούς ΝΑΤΟ και της δημοσιονομικής δικτατορίας της ΕΕ

-**να μάθουμε** να λέμε ότι το “Κράτος έχει συνέχεια” και να ελπίζουμε σε εκλογές που θα αλλάξουν την κυβέρνηση, αλλά θα διατηρούν την ίδια πολιτική

-**να μάθουμε** να ζούμε με τον παλιό και νέο φασισμό σε Ανατολή και Δύση

ΩΡΑ να ζήσουμε αλλιώς...

με την ανατροπή και όχι τη διαχείριση ...

με την εργατική χειραφέτηση και όχι την υποταγή στην αστική εξουσία ...

για την ειρήνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών και όχι τους πολέμους του κεφαλαίου ...

για όλο το καρβέλι και τον πολιτισμό, όχι τα ψίχουλα και τα σκουπίδια

Να ζήσουμε για άλλα πράγματα και όχι για αυτά που μας μαθαίνουν.

Δε σ' έμαθαν να ζεις
ούτε και να γελάς,
σε μάθανε να κλαις
και να παρακαλάς.

Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις,
σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις.

Δε σου 'δωσαν ποτέ
το χέρι στοργικά,
μια γέννα τη στιγμή
και δέκα φονικά.

Δε σ' έμαθαν να λες
αδέρφια τους λαούς,
σου δώσανε σπαθί
και δώδεκα θεούς.

(Ένα [παλιό τραγούδι](#) του Μητσιά σε στίχους και μουσική του Άκη Πάνου)

Καλή Ανάσταση και επ(ανά)σταση)