



ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑΙΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από αρμόδιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι δεν θα γίνουν φέτος εγγραφές προσφυγόπουλων, που διαμένουν στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στα σχολεία της γύρω περιοχής γιατί είναι επικρεμάμενη η (από καιρού αποφασισμένη) εκκένωση των Προσφυγικών.

Πρωθώντας αδίστακτα και με κάθε μέσο, προς όφελος της κερδοφορίας των ημετέρων, τον λεγόμενο “εξευγενισμό” της πόλης, με την “διπλή ανάπλαση”, που αφορά στην ταυτόχρονη βίαιη εκκένωση των Προσφυγικών και του καμπ του Ελαιώνα και στο μετρό των Εξαρχείων (καθώς και την επιβολή του “νόμου και της τάξης” με την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια), η κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη και η Δημοτική Αρχή Κ. Μπακογιάννη δεν διστάζουν να πετάξουν στο δρόμο τους περίπου 400 κατοίκους της κοινότητας των κατειλημμένων Προσφυγικών, πολλοί από τους οποίους είναι άτομα με πολλαπλές και πολύπλοκες ανάγκες, άστεγοι, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενίοτε πολύ σοβαρά, τοξικοεξαρτημένοι ενταγμένοι σε προγράμματα απεξάρτησης, πρόσφυγες, προσφύγισες, προσφυγόπουλα.

Άτομα που ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση και αυτή η δημοτική αρχή τα έχουν μεταχειριστεί σαν “κοινωνικά σκουπίδια”, τα έχουν σπρώξει στις συνθήκες της απόλυτης κοινωνικής εξαθλίωσης και ταυτόχρονα τους έχουν αρνηθεί την όποια φροντίδα/στήριξη/περίθαλψη, κοινωνική, ιατρική, ψυχιατρική. **Άτομα που βρήκαν μια στήριξη, μια αγκαλιά, ένα νοιάξιμο μέσα στην κοινότητα των Προσφυγικών.**

Σ’ αυτή την υποστήριξη/φροντίδα συμμετέχουν ενεργά, εδώ και πολύ καιρό, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί από την Πρωτοβουλία Ψ, για μια απάντηση επί του πρακτέου στις ανάγκες ατόμων που το κυρίαρχο σύστημα αρνείται και απορρίπτει, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις εκατοντάδες αστέγων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας (όπως και εξαρτήσεις) που είναι στους δρόμους της πόλης.

Μια φροντίδα που δεν θα μπορούσε να έχει το όποιο θετικό αποτέλεσμα χωρίς τη **στήριξη της κοινότητας των Προσφυγικών.**

Έξω από εκεί, στερημένα όλα αυτά τα άτομα από την φροντίδα της κοινότητας, δεν τα περιμένουν παρά οι αμετάκλητα σκληρές συνθήκες μιας αβίωτης καθημερινότητας – δεν τα περιμένει παρά ο κοινωνικός, ο ψυχικός, αλλά και ο καθαυτό θάνατος.

Η βίαιη εκκένωση των Προσφυγικών (πέρα από ένα στοχευμένο χτύπημα στους κατειλημμένους και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους) δεν πρόκειται να είναι παρά ένα ακόμα στυγερό έγκλημα, από αυτά που, από τον Έβρο έως το νότιο Αιγαίο και μέχρι την καθημερινή φτωχοποίηση και εξαθλίωση όλων και πιο πλατειών στρωμάτων, αποτελούν, πλέον, την κανονικότητα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη/Μπακογιάννη – **με επικρεμάμενο τον άμεσο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή πολλών εξ αυτών που θα διωχθούν από εκεί.**

Καλούμε όλες και όλους να στηρίξουν τον αγώνα ενάντια στην βίαιη εκκένωση της κοινότητας

των Προσφυγικών.

10/9/2022