



(ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας μπροστά στην κάμερα του Αντέννα...)

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αποκαλυπτικότατος όσον αφορά τις προθέσεις και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρόεδρός του, στη συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη στην τηλεόραση του Αντέννα. Πλέον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία: Οι θέσεις που εδώ και καιρό διατυπώνουν Σταθάκης, Δραγασάκης και ορισμένοι άλλοι δήθεν «δεξιοί» του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν την πραγματική και διόλου κρυφή ατζέντα του κόμματος. Ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί πλέον τον τίτλο της πιο ταχείας πολιτικής μετάλλαξης και μάλιστα προτού καν έρθει στην εξουσία. Ενός κόμματος που, καθημερινά, αποκαλύπτει ότι ελπίζει να «μαντρώσει» τις ψήφους εκατομμυρίων εξαθλιωμένων Ελλήνων με λογικές φιλανθρωπίας, στο όνομα της «αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης».

«Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι κρατάμε μαγικό ραβδί και ότι με το που θα έρθουμε όλα θα γυρίσουν πίσω στο 2009. Διότι τέσσερα χρόνια καταστροφής είναι πολλά για να μπορέσει κανείς να αποκαταστήσει αυτή την καταστροφή μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Μαρία Χούκλη, αναγκάζοντας τους πάντες να ανατρέξουν στην κλασική θεωρία της «καμμένης γης» που επικαλούνταν πάντοτε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, προκειμένου όταν γίνονταν κυβέρνηση να μην κάνουν απολύτως τίποτε από αυτά που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά.

«Αυτό που θα διαπραγματευτούμε είναι τη δανειακή σύμβαση, είναι μια πολιτική που θα τονώσει την ανάπτυξη και θα βγάλει την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη με ασφαλή τρόπο από την κρίση (...) Μπορεί να δημιουργήσουμε και συμμαχίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να σταματήσει η πολιτική της λιτότητας και να πάμε στην πολιτική της ανάπτυξης», σημείωσε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσε Μάνη μου να φας τριψύλι, δηλαδή – εκτός και αν υπονοείς ότι θα συμμαχήσει με τον Ολάντ, τον Ρέντσι, τον Σουλτς ή ακόμη και τον Γιούνκερ, τον Μπερλουσκόνι και τον Ραχόι που μιλούν επίσης για την ανάγκη μιας «αναπτυξιακής πολιτικής»...

Για όσους δε περίμεναν έστω και μια αναφορά στην προοπτική διαγραφής του χρέους, έστω και ενός τμήματός του, η απογοήτευση που ένιωσαν μάλλον ήταν μεγάλη. Ο Τσίπρας αναφέρθηκε απλώς σε «μια ουσιαστική συνολική διαπραγμάτευση στην Ευρώπη για μια συνολική λύση για το ελληνικό χρέος, η οποία θα δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, μια διαφορετική ψυχολογία». Μακριά από εμάς οι μονομερείς ενέργειες, δηλαδή – έχουμε εμπιστοσύνη στη λογική των εταίρων της Ελλάδας, ότι επιτέλους θα καταλάβουν όταν τους εξηγήσει τα ζητήματα αυτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση όσον αφορά με το τι εννοεί ο πρόεδρος του κόμματος, υπογράμμισε τα εξής: «Θέλω να σας πω ότι αυτό, εάν συμβεί, που εμείς πιστεύουμε ότι θα συμβεί, αυτό το οποίο προτείνουμε δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα επαναστατικό και ριζοσπαστικό, είναι αυτό που η ίδια η Ευρώπη είχε κάνει για τη Γερμανία το 1953. Είναι ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπισε τη μεγάλη κρίση του '29 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η γεσία των ΗΠΑ. Αυτή την πολιτική εμείς λέμε ότι πρέπει να επαναφέρουμε με μια ρεαλιστική και απόλυτα στοχευμένη στην επανεκκίνηση της οικονομίας πολιτική». Και κατέληξε: «Εμείς βεβαίως έχουμε το όραμα, την ιδεολογία να έχουμε μια κοινωνία ισότητας, μια δίκαιη κοινωνία. Εμείς έχουμε το σοσιαλιστικό όραμα. Λέμε όμως ότι για να το φτιάξεις αυτό, πρέπει να

δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να μην πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα.... Άρα ... να τη φτιάξουμε μετά. Τώρα αυτά τα οποία λέμε τα δέχονται οικονομολόγοι από την άλλη πλευρά του Αλταντικού και στην Ευρώπη».

Κι εμείς που είχαμε ανησυχήσει μήπως οι επικλήσεις του ριζοσπαστισμού ήταν αληθινές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάνει μέγιστο λάθος που δεν στρατεύεται κάτω από την «ομπρέλα» του ΣΥΡΙΖΑ...

Ας κλείσουμε με δύο ακόμη αποκαλυπτικά αποσπάσματα της συγκεκριμένης συνέντευξης Τσίπρα στον Αντέννα. Το πρώτο: «Δεν υπάρχει θέμα νομίσματος. Και δεν υπάρχει όχι για μας, δεν υπάρχει για κανέναν στην Ευρώπη. Καθόμαστε όλοι στο ίδιο κλαδί. Όποιος το πριονίσει και το κόψει, θα πέσουμε όλοι από το κλαδί». Και το δεύτερο: «Ισχυρίζομαι και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, ότι η χώρα πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ε.Ε., στο NATO, αυτό δεν αμφισβητείται, όμως δεν μπορεί να είναι μια χώρα ασήμαντη της Δύσης που θα ακολουθεί άκριτα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης».

Δικαίως το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου είχε κατηγορηθεί για αριστερό εξτρεμισμό και υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων...