



Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα

Ραγδαία επιδείνωση, τις επόμενες μέρες, θα παρουσιάσει ο καιρός με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πιθανές χιονοπτώσεις ακόμα και μέσα στην Αθήνα.

Για μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, που αποτελούν την ελίτ της κοινωνίας, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας δεν αποτελεί ουσιαστική είδηση άξια σχολιασμού, αφού επηρεάζει στο ελάχιστο την καθημερινότητά τους. Για την πλειοψηφία, όμως, των νοικοκυριών, μια τέτοια κακοκαιρία μεταφράζεται σε περισσότερες ώρες που θα χρειαστεί να λειτουργήσει η θέρμανση προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια. Τα νοικοκυριά θα έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στη στοιχειώδη θέρμανση και το φαγητό, μια και κάθε επιπλέον επιβάρυνση στους ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου είναι, όχι μόνο δυσβάστακτη, αλλά σίγουρο και σημαντικό χρέος προς τις εταιρείες.

Υπάρχει όμως και μια κοινωνική ομάδα, ιδιαίτερα πολυπληθής πλέον στην πόλη μας, η οποία ζει στην πλήρη αφάνεια σαν «αόρατη» αυτού του κόσμου, παρόλο που είναι η πιο εκτεθειμένη στη δημόσια σφαίρα ζωής από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα. Πρόκειται για τους άστεγους συμπολίτες μας, για εκείνους τους ανθρώπους που ζουν δίχως δικό τους σπίτι, καταδικασμένοι στην απόλυτη φτώχεια και την εξαθλίωση, και που σε περιπτώσεις όπως ο επικείμενος παγετός, παλεύουν να ζεσταθούν και να επιβιώσουν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες σαν σύγχρονα «κοριτσάκια με τα σπέρτα». Με τη βασική διαφορά ότι δεν πρόκειται για ήρωες παραμυθιών του Άντερσεν αλλά για ήρωες της πραγματικής ζωής για τους οποίους ελάχιστη μέριμνα και φροντίδα προβλέπεται από τη δημοτική αρχή της Αθήνας.

Οι δομές που αναλαμβάνουν να περιθάλψουν τους αστέγους σε μέρες ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως το πολυδύναμο κέντρο Αστέγων ή 1-2 δημοτικά κτήρια (Λέσχη Φιλίας Πανόρμου, αίθουσα 4ης δημοτικής κοινότητας στον Κολωνό) δεν επαρκούν για να καλύψουν τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ζουν στον δρόμο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι, σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου Εργασίας, με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, μόνο οι καταγεγραμμένοι άστεγοι της Αθήνας, το 2018, προσέγγιζαν τους 800.

Η **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα** έχει παρέμβει πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της αστεγίας πολλών κοινωνικών ομάδων. Με [ανακοίνωσή της](#), πριν ακριβώς ένα χρόνο, απαιτούσε «Σχεδιασμό τώρα για εξασφάλιση στέγης για όλους τους αστέγους της πόλης», επισημαίνοντας την ανάγκη **«να μην περιμένουμε, ακόμη μια φορά, τις χαμηλές θερμοκρασίες για άνοιγμα ζεστών**

χώρων για λίγες μέρες». Η δημοτική αρχή φρόντισε να μην μας διαψεύσει, αφού από τα πραγματικά αναγκαία δεν έχει υλοποιήσει τίποτα.

Ως **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα** συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε να προσφερθεί άμεσα, εδώ και τώρα, στέγη, σε αξιοπρεπείς χώρους, για όλους και όλες ανεξαιρέτως τους/τις άστεγους/ες, ειδικά εν μέσω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών και των κινδύνων για την υγεία και την ίδια τη ζωή που βιώνει ολόκληρη η κοινωνία από την πανδημία. Χώροι υπάρχουν: ένα τεράστιο απόθεμα κτιρίων δημόσιο-δημοτικό-τραπεζικό-εκκλησιαστικό και ιδιωτικό, που θα μπορούσε να καλύψει τις σημερινές ανάγκες των αστέγων. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο αναγκαίος πολιτικός προσανατολισμός, ο οποίος όμως περισσεύει για φαραωνικά έργα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, όπως το γήπεδο στον Βοτανικό.

Ταυτόχρονα, από την φιλοξενία στις μελλοντικές αναγκαίες αλλά και ήδη υπάρχουσες δομές του δήμου, δεν πρέπει να αποκλειστούν οι πρόσφυγες που το έχουν ανάγκη και που μένουν στο δρόμο, ανεξαρτήτως αν έχουν πάρει άσυλο ή όχι, αν έχουν «χαρτιά» ή όχι.