

Παναγιώτης Μαυροειδής



Ο Πάσχος Μανδραβέλης με άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο “Ο κομμουνισμός των ηλιθίων” **επιτίθεται** στην **Όλγα Κοσμοπούλου**, επειδή η τελευταία “τακτοποίησε”, όπως έπρεπε την κ. Μαρέβα για τα υποκριτικά της χειροκροτήματα στους γιατρούς (**“Κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, μην με χειροκροτήσετε. Δεν σας το επιτρέπω”**)

Να τι μας είπε:

“Εδώ, βγήκε γιατρός-μέλος αριστεριστικού κόμματος και απαίτησε (!) από την κ. Μαρέβα Μητσοτάκη «μη με χειροκροτήσετε. Δεν σας το επιτρέπω», δεν θα ακούσουμε τις μύριες ανοησίες για να δικαιολογηθούν όλες οι παθογένειες του δημόσιου συστήματος υγείας που έχουμε ώστε να εξυπηρετούνται συνδικαλιστές, υποψήφιοι υπουργοί Υγείας (στα προεκλογικά τους έξοδα), δήμαρχοι που πουλάνε «αγωνιστικό φρόνημα» στις τοπικές κοινωνίες για να κρατηθεί ανέπαφη κατακερματισμένη νοσοκομειακή περίθαλψη;”

Είναι δύσκολο για τον κύριο Πάσχο να καταλάβει τη διαφορά του να είναι μια **γυναίκα, μαχόμενη γιατρός** (και κομμουνίστρια, ναι!) και του να είναι κάποιος θλιβερός **σφουγγοκωλάριος** του νεοφιλελευθερισμού και απολογητής του δόγματος **“ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΟΛΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ”**.

Είναι μάλιστα τόσο τυφλωμένος, που χρεώνει ξεδιάντροπα το **θάνατο του πρώτου νεκρού** από τον κορωνοϊό στο δημόσιο Νοσοκομείο του Ρίο και τους γιατρούς!



Θαυμάστε τη **σκύλευση του νεκρού** και τη **χολή** που ξερνάει:

“Να σημειώσουμε ότι και ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, που γύρισε από τους Αγίους Τόπους, πήγε πρώτα στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας (διασπείροντας τον ιό), μετά στο νοσοκομείο του Πύργου (χάνοντας χρόνο) και κατέληξε (δυστυχώς και μεταφορικώς) στο νοσοκομείο του Ρίου. Τόσο καλό είναι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για το οποίο τα «νεοφιλελεύθερα παπαγαλάκια» δεν πρέπει να ομιλούν.”

Πρέπει όμως να είμαστε τίμιοι μαζί του και να τον ευχαριστήσουμε:

Με αυτό το τελευταίο που έγραψε, πράγματι **δικαίωσε την Όλγα Κοσμοπούλου** και επιβεβαίωσε ότι τα χειροκροτήματα της ΝΔ και όλου του συναφιού στους γιατρούς και τις νοσοκόμες είναι **fake**, ενώ το μίσος για αυτούς (όπως και για τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου, ακόμη και όταν είναι νεκροί!) είναι παθιασμένο, μυωπικό και -σε συνθήκες αγωνίας του λαού για τη ζωή του-εγκληματικό

ΥΓ: Τόσος είναι ο πανικός στους Ταλιμπαν της εξόντωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που από τα βέλη του Π. Μανδραβέλη, δεν ξέφυγε ούτε ο Νικήτας Κακλαμάνης της ΝΔ!