

Κόκκινος ανεμοστρόβιλος 2019



Με ένα κείμενο που υποτιμά τη νοημοσύνη του μέσου πολιτικοποιημένου αναγνώστη, η ιστοσελίδα “Κατιούσα” που απηχεί τις θέσεις του ΚΚΕ, επιτίθεται στην ANΤΑΡΣYA διότι όπως ισχυρίζεται αποπνέει “άρωμα Ε.Ε. και ΝΑΤΟ” (!). Δεν αξίζει να ασχοληθούν ούτε λεπτό όσοι και όσες έχουν διαβάσει τη διακήρυξη της ANΤΑΡΣYA για τις ευρωεκλογές (δείτε εδώ: <http://antarsya.gr/node/5167>) ή απλά γνωρίζουν ένα οποιοδήποτε μέλος της. Οι θέσεις και η δράση της ANΤΑΡΣYA για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι κρυστάλλινες. Η ΕΕ είναι μια αντιδραστική, καπιταλιστική ολοκλήρωση που οι λαοί οφείλουν να διαλύσουν και το ΝΑΤΟ μία φιλοπόλεμη ιμπεριαλιστική στρατιωτική δομή που πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια τύχη. Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια, η ANΤΑΡΣYA και οι οργανώσεις που συμμετέχουν σ’ αυτή έχουν οργανώσει και πάρει μέρος σε εκατοντάδες αντι-ΝΑΤΟϊκές και αντι-ΕΕ διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, από τις βάσεις της Σούδας μέχρι τον Άραξο και τη Θράκη ενώ αμέτρητες φορές έχουν διαδηλώσει στις μεγάλες πόλεις της χώρας στα γραφεία της Ε.Ε. και τα αμερικάνικα προξενεία και πρεσβείες. Δε χρειάζεται να δοθούν διαπιστευτήρια στο ΚΚΕ γι’ αυτά. Και ακόμα κάτι. Οι δυνάμεις της ANΤΑΡΣYA βάζουν διαρκώς ανάχωμα στην φιλο-ΕΕ και φιλο-ΝΑΤΟϊκή λογική στους χώρους εργασίας, στα στρατόπεδα, στις σχολές, στην ύπαιθρο.

Παραπληροφώντας όμως το αναγνωστικό κοινό, η “Κατιούσα” προσπαθεί να τεκμηριώσει ότι κάτι αλλάζει στην πολιτική της ANΤΑΡΣYA. Πώς; Με την συλλογιστική ότι η οργάνωση “Ξεκίνημα” που είχε υποστηρίξει κριτικά τη Συμφωνία των Πρεσπών (σε ότι αφορά το όνομα), διατηρώντας την αντίθεσή της απέναντι σε Κυβέρνηση-ΝΑΤΟ-ΕΕ, συμφώνησε με την πολιτική διακήρυξη της ANΤΑΡΣYA για τις ευρωεκλογές και θα συνεργαστεί μαζί της. Καθώς το άρθρο στερείται πραγματικών επιχειρημάτων, συνεχίζει επαναλαμβάνοντας την πάγια συκοφαντική επιχειρηματολογία του ΚΚΕ ενάντια στην ANΤΑΡΣYA (έσπειρε αυταπάτες για τον ΣΥΡΙΖΑ, καλλιέργησε αυταπάτες με το δημοψήφισμα κ.ο.κ.).

Φυσικά, η ANΤΑΡΣYA είχε ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών από αντι-ΝΑΤΟϊκή, αντι-ΕΕ, αντι-ιμπεριαλιστική και αντι-εθνικιστική, αντικυβερνητική σκοπιά (βλ. εδώ <http://antarsya.gr/node/5132>). Σε αντίθεση με το ΚΚΕ, οι δυνάμεις της ANΤΑΡΣYA είχαν διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων εναντίον της Συμφωνίας σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, με αποκορύφωμα τη διεθνιστική εκδήλωση στην ευαίσθητη περιοχή της Φλώρινας με συμμετοχή εκπροσώπου της οργάνωσης Λέβιτσα της Βόρειας Μακεδονίας δηλαδή της μοναδικής πολιτικής οργάνωσης της γειτονικής χώρας που απέρριψε τη Συμφωνία των Πρεσπών από αντιεθνικιστική και αντι-ΝΑΤΟϊκή σκοπιά.

Είναι σαφές ότι στο ζήτημα της στάσης απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, ANΤΑΡΣYA και “Ξεκίνημα” διαφωνούν, όμως είναι επίσης σαφές ότι η συνεργασία τους στις ευρωεκλογές έχει δομηθεί πάνω σε ένα ξεκάθαρο αντι-ΕΕ και αντι-ΝΑΤΟϊκό περιεχόμενο κριτικής και πάλης.

Την ίδια στιγμή όμως, όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, το ΚΚΕ δίνοντας – ιδιαίτερα στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του – τεράστια έμφαση στον “αλυτρωτισμό των γειτόνων”, υποβάθμιζε την επιθετική φύση της Συμφωνίας απ’ την πλευρά του ελληνικού κράτους (στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής στρατηγικής, αλλά και αυτοτελώς), προβάλλοντας μάλιστα ανιστόρητα επιχειρήματα περί μη ύπαρξης μακεδονικής εθνότητας, γλώσσας και μειονότητας πράγματα δηλαδή που αποδέχονταν πλήρως τα ίδια τα αδελφά του κόμματα στην περιοχή των Βαλκανίων (δείτε εδώ την ανακοίνωση του σερβικού Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας / ΝΚΡJ: <https://bit.ly/2FP4abc>).

Άραγε τα αδελφά του κόμματα στην πρώην Γιουγκοσλαβία γνωρίζουν τη θέση του ΚΚΕ ότι η μακεδονική εθνότητα και γλώσσα αποτελεί ένα τιτοϊκό κατασκεύασμα μετά το 1948 και τί γνώμη έχουν επ' αυτού; Η επικοινωνία των θέσεων του ΚΚΕ σε αυτό το επίπεδο με αυτές της επίσημης ελληνικής κρατικής πολιτικής είναι σαφείς και ανησυχητικές. Αποτελούν δε, τομή με την μακρά ιστορία του. Αλλά ας αφήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Το μεγάλο ζήτημα με τη στάση του ΚΚΕ και της φίλα-προσκεείμενης “Κατιούσα” είναι ότι ενώ προσπαθούν με αστείο τρόπο να αποδείξουν ότι είμαστε ελέφαντες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να περιλαμβάνουν στο ευρωψηφοδέλιό τους απόστρατους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού (συνεπώς και του NATO) που υπηρέτησαν το ΠΑΣΟΚ επί 35 συναπτά έτη έως το 2012 διατελώντας στη Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού (Γιώργου Παπανδρέου) επί πρώτου μνημονίου. Επίσης, στα ελληνο-τουρκικά θέματα θεωρούν ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ο “ενδοτισμός” της ελληνικής κυβέρνησης (βλ. εδώ: <http://www.katioussa.gr/synentefkseis/giannis-angelou-to-kke-einai-i-ithaki-mias-poreias-megalis-kai-i-aparchi-gia-ola-ta-megala-nea/>)

Δε νομίζετε συναγωνιστές του ΚΚΕ και της “Κατιούσα” ότι μεταξύ “αλυτρωτισμού” των γειτόνων και “ενδοτισμού” των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι σε βόρειους και ανατολικούς γείτονες χάνεται η ουσία της σύνδεσης της αντι-ΕΕ και αντι-NATOϊκής πάλης με την πάλη ενάντια στον ελληνικό εθνικισμό και καπιταλισμό και τα ιδιαίτερα συμφέροντά του;