

Δ.Σ.



Θυμάστε την ταινία **Ωραίο μου Πλυντήριο** (*My Beautiful Laundrette*);

Ε, δυστυχώς το ΚΚΕ μάζεψε και ξεπλένει μεταξύ άλλων και την Ασημίνα Ξηροτύρη.

Έχει περάσει από την ΚΠΕ του ΣΥΝασπισμού, υπήρξε βουλευτρια του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ. Υπήρξε επίσης Νομάρχης Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε την αντιλαϊκή πολιτική από διάφορες θέσεις και για αρκετά χρόνια.

Ως κυβερνητική βουλευτρια της ΔΗΜΑΡ ψήφισε μνημόνια και μια σειρά αντιλαϊκών μέτρων της άθλιας τρικομματικής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

Η κόρη της έγινε διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να ξεπουλήσει την περιουσία του ελληνικού λαού. Της καταλογίστηκαν σχέσεις με συμφέροντα που ενδιαφέρονταν για έργα και διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ!

Ρούχα μαζί που πλύθηκαν...

Αφού μας γέμισε μνημόνια και ιδιωτικοποιήσεις η Α. Ξηροτύρη δήλωσε (ολόκληρη η δήλωση εδώ: [902](#)):

«Για μένα αυτή η **συμπόρευση με το ΚΚΕ** δεν είναι μόνο μια βαθιά συναισθηματική και υψηλού επιπέδου συνειδητή απόφαση, αλλά πρόκειται και για μια ουσιαστική αγωνιστική στάση ζωής και αναγέννησης της ελπίδας απαραίτητης για τον απεγκλωβισμό της χώρας και του λαού μας από τις **συντηρητικές πολιτικές και το άνοιγμα στις επερχόμενες γενιές του δρόμου προς το σοσιαλισμό**». Αργά το θυμήθηκε.

Όσο για το ΚΚΕ... Ωραίο μου πλυντήριο...

ΥΓ: Στο υστερόγραφο της δήλωσής της η Α. Ξηροτύρη προσθέτει:

Έκανα τη δήλωσή μου αυτή λίγες μέρες πριν το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα!

Σήμερα με ανείπωτη θλίψη και οργή αναζητώ τις ευθύνες όχι μόνο στις κυβερνήσεις για την ακραία αυτή κατάντια της χώρας μου, αλλά και στον κάθε πολίτη, τον εαυτό μου γιατί δεν αγωνισθήκαμε ακόμη παραπάνω για μια χώρα που πρωτίστως θα εξασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια στον λαό της!!!

Αφήστε Κα Ξηροτύρη... Έχετε ήδη κάνει αρκετά!