

Ανακοίνωση Αριστερής Κίνησης Περιστερίου



Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο τέθηκε μεταξύ άλλων από τους εκπροσώπους της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου το δράμα των Σύρων προσφύγων πολέμου.

Είναι γνωστή η ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ του κράτους, που έσπευσε πριν λίγες μέρες μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα να ... “εκκαθαρίσει” χρησιμοποιώντας ΜΑΤ και βίᾳ την πλατεία Συντάγματος από τις δυστυχισμένες οικογένειες που για να γλιτώσουν από την φρίκη του πολέμου ζητούν το αυτονόητο : να αναγνωριστούν ως αυτό ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, δηλαδή ως πρόσφυγες πολέμου.

Μάλιστα οι “εκκαθαρισθέντες” πρόσφυγες καταγγέλουν πως στη φούρια των ... “οργάνων της τάξεως” ΧΑΘΗΚΑΝ (!;) πολύτιμα για τους πρόσφυγες προσωπικά αντικείμενα, όπως διαβατήρια - κινητά τηλέφωνα - πιστωτικές κάρτες κλπ.

Η δικαιολογία ήταν η “διαταραχή της Χριστουγεννιάτικης αγοράς” (!!) από την παρουσία των δυστυχισμένων αυτών οικογενειών με τα μικρά παιδιά... μάλλον το κράτος και οι μεγαλέμποροι του κέντρου ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ, “εκκαθαρίζοντας” μανάδες πρόσφυγες και κυνηγημένες, με μωρά παιδιά στην αγκαλιά τους ...

Δυστυχώς όμως απόψε η δημοτική μας αρχή και η δημοτική μας πλειοψηφία προχώρησαν ακόμα ΠΙΟ ΠΕΡΑ, δείχνοντας συμπεριφορά ίδια με τον Εμπενέζερ Σκρούτζ του Ντίκενς πριν την επίσκεψη των 3 φαντασμάτων ...

Προτείναμε συγκεκριμένα (και σύσσωμη η υπόλοιπη αντιπολίτευση το στήριξε) να φιλοξενήσει ο δήμος μας 5 - 10 από αυτές τις κυνηγημένες από τον πόλεμο οικογένειες προσωρινά για λίγες βδομάδες, τουλάχιστον για την περίοδο των γιαρτών και των μεγάλων κρύων του Ιανουαρίου. Μια ενέργεια που αντίστοιχα έχουν ήδη δεχτεί ευχαρίστως να την κάνουν άλλοι μεγάλοι δήμοι, όπως ο Δήμος Αθηναίων (παρά το γεγονός πως ο κ. Καμίνης μάλλον είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ... “εκκαθάριση” του Συντάγματος) και ο Δήμος Πειραιά. Μάλιστα υποδείξαμε και συγκεκριμένο διαθέσιμο χώρο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες (στους ξενώνες του ολυμπιακού κτιρίου), χωρίς να επιμένουμε αποκλειστικά στον χώρο αυτόν.

Σε μια ανεπάληπτη επίδειξη ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, η δημοτική αρχή και η δημοτική πλειοψηφία ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ την συζήτηση του θέματος ...

Καλά Χριστούγεννα, κύριε δήμαρχε και κυρίες, κύριοι της “παράταξης του 63%”.

Ευχόμαστε τα ΤΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του Κάρολου Ντίκενς να μην ενοχλήσουν τα μακάρια εορταστικά σας όνειρα.

Συνεχίστε να κοιμάστε ήσυχοι με την γκλαμουριά, τα πολύχρωμα φωτάκια, τα καρουσέλ, τα παγοδρόμια και την “Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα” των μεγαλεμπόρων ...

Συνεχίστε να υποκρίνεστε πως “αγνοείτε” τα ΜΑΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ των υπερεξοντωμένων εργασιακά απλήρωτων εμποροϋπαλλήλων από τις “λευκές νύχτες” και τις “εργάσιμες Κυριακές” στις οποίες βάζετε

πλάτη ...

Οι κυνηγημένες μάνες με τα προσφυγόπουλα στην αγκαλιά δεν θα “ενοχλήσουν” αυτά τα γκλαμουράτα δικά σας “Χριστούγεννα”..