



Νέες αποκαλύψεις για το βόρβορο της χρυσαυγίτικης συμμορίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Γράφει ο **kokkiniotis**

Σε χθεσινό **ρεπορτάζ** της Γιάννας Παπαδάκου στο ΒΗΜΑ της Κυριακής παρατίθενται χαρακτηριστικοί διάλογοι χρυσαυγιτών από ηχητικό ντοκουμέντο που όπως αναφέρεται βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας. Ο προφυλακισμένος Νίκος Αποστόλου, στέλεχος της Χρυσής Αυγής, σε συνομιλία με πρόσωπο της εμπιστοσύνης του στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, λίγες ώρες δηλαδή μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα εργάτη μουσικού Παύλου Φύσσα, παραδέχεται ότι αυτός έβαλε τον Γιώργο Ρουπακιά στις «ομάδες ασφαλείας»:

A: «Θυμάσαι αυτό που έγινε στο Κερατσίνι, στην Αμφιάλη, με τον Ρουπακιά; Θυμάσαι που νταραβεριζόμουνα με...;»

B: «Α, του Ρουπακιά ήταν;»

A: «Ναι... Και αυτόν εγώ τον είχα βάλει στις ομάδες ασφαλείας... τον ηλίθιο...».

Σύμφωνα με άλλο ηχητικό ντοκουμέντο συνομιλίας του Αποστόλου που αποκαλύπτει το ίδιο ρεπορτάζ του Βήματος, οι «Νικαιώτες» της Χ.Α. «τα παίρνανε»:

A: «Δεν φαντάζεσαι τι λέει η τηλεόραση – ότι τα παίρναμε από Πακιστανούς για προστασίες».

B: «Αλήθεια είναι αυτό... Οι δικοί μας Νικαιώτες πηγαίνανε σε παπούδες, σε περίπτερα και σε Πακιστανούς και τα παίρνανε, αυτοί μιλήσανε. Μετά τους διώξαμε, όμως αυτό μαθευόταν...»
Ο Αποστόλου, που δημοσιεύματα τον φέρουν να είναι πυρηνάρχης Πειραιά, σε τηλεφωνική του συνδιάλεξη με δικό του πρόσωπο που παρατίθεται στο ίδιο ρεπορτάζ του Βήματος, εκφράζοντας τους προσωπικούς του φόβους 'δίνει' κάποιον 'Γιάννη' που πιθανολογείται ότι είναι ο Λαγός:

A: «Γιατί στα περισσότερα εγώ έχω μπει μπροστά, αυτή είναι η μ.....».

Γ: «Ααα».

A: «Κι ας μην είμαι εκεί εγώ, έχω δώσει το ΟΚ σε πολλά... Ναι, γιατί όταν δεν ήταν ο Γιάννης και αφορούσε κάτι τον Πειραιά, του έδινα εγώ το ΟΚ...».

Άλλη συνομιλία αποκαλύπτει αυτό που ήταν ήδη γνωστό, για τη συνεργασία χρυσαυγιτών – αστυνομίας μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

A: «Οι κάτοικοι και καλά που λέγανε ότι βγήκαν ξέρεις ποιοι ήτανε; Δεν είδες στην άκρη κάποιους που πετάγανε πέτρες και τέτοια;»

B: «Ήταν από πίσω από τους μπάτσους κάποιιοι με δοκάρια...».

A: «Ναι, ποιος το κανόνισε;»

B: «Δεν ξέρω».

A: «Ο κοντός...».

B: «Ποιος είναι ο κοντός;».

A: «Ο Νίκος».

Άλλος διάλογος αποκαλύπτει τη σχέση του Αποστόλου με τον επίσης κατηγορούμενο αστυνομικό Γιοβανίδη:

A: «Όλα αυτά εμείς τα λέγαμε για αστείο. Αυτοί οι Αθηναίοι τα λέγανε σοβαρά και να τώρα συνδέονται, γιατί άμα δεν κάνανε τις νυχτερινές δεν θα έβγαινε αυτή και καλά η εκπαίδευση, άμα δεν μιλάγανε με τον π... τον Γιοβανίδη και τους άλλους, δεν θα έβγαινε ότι είμαστε μαζί με την Αστυνομία».

B: «Καλά, ναι, εντάξει».

A: «Και άμα δεν φοράγανε παραλλαγές και αρβύλες, δεν θα λέγανε ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι και ότι είναι τα τάγματα εφόδου τα βαρβάτα και τα έτσι...».