

Χαιρετισμός του Μουσταφά Τσολάκ στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ANΤΑΡΣΥΑ στις 19 Ιουνίου



Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Μετά τις εκλογές της 21ης Μάη και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ροδόπης (ο μοναδικός νομός που ήταν «ροζ»), μπήκε και πανελλαδικά στο στόχαστρο η τουρκική Μειονότητα της Θράκης.

Η επίθεση προς τη Μειονότητα στη Θράκη, δεν ξεκίνησε τώρα. Εδώ και δύο χρόνια, η Μειονότητα και οι εκπρόσωποί της γίνονται καθημερινά στόχοι εθνικιστικών επιθέσεων. Η επίθεση είναι στοχευμένη και μεθοδευμένη. Απ' τη μια βαράει η τοπική ΝΔ, απ' την άλλη μια «κλίκα» στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... το πιο ισχυρό χτύπημα έρχεται πάντα απ' τον «αφορισμένο» απ' το Προξενείο «μειονοτικό» βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Στοχοποιούν τη Μειονότητα, με φόντο το Προξενείο.

Καθημερινά οι εκπρόσωποι της Μειονότητας (μέλη συλλόγων, αυτοδιοικητικοί, πολιτευτές, δημοσιογράφοι) στοχοποιούνται στα τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ. Όποιος πει κάτι διαφορετικό απ' την «επίσημη γραμμή» του κράτους, ακόμα και ο πιο μετριοπαθής, στοχοποιείται ως «εγκάθετος του Προξενείου» ή ως «πράκτορας του Ερντογάν».

Βγαίνουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι και επιμένουν να κάνουμε «δηλώσεις μετάνοιας και αποκήρυξης της τουρκικής Μειονότητας», δηλώσεις τύπου «σεβόμαστε τη Συνθήκη της Λωζάνης», ότι «είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι και πως δεν υπάρχει τουρκική Μειονότητα» κλπ.

Ενοχλεί το κράτος ακόμα και ο γεωγραφικός αυτοπροσδιορισμός «Δυτική Θράκη». Ενοχλεί που οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι της Μειονότητας γράφουν τα ονόματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες αντί για ελληνικούς. Η κρατική-ακροδεξιά επίθεση, θέλει τη Μειονότητα όλο και πιο φοβισμένη, τρομοκρατημένη, άφωνη και άοσμη.

Και τα κόμματα της Αριστεράς -με εξαίρεση την ANΤΑΡΣΥΑ- κάνουν «την πάπια» ή και στη χειρότερη, όπως το ΚΚΕ, μπαίνουν στο χορό.

100 χρόνια μετά, όλοι θυμήθηκαν τη Συνθήκη της Λωζάνης, ξεχνώντας βέβαια πως η Συνθήκη αυτή δεν αναγνωρίζει τους Κούρδους που είναι και καλά «τα αδέρφια τους»... αλλά ακόμα χειρότερο, αναγνωρίζει την Κύπρο ως βρετανικό προτεκτοράτο! Όπως επίσης, η συγκεκριμένη Συνθήκη, απαγορεύει ρητά τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Αλλά, είπαμε, όπως μας συμφέρει!

Σήμερα το πρωί, παραιτήθηκε από υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Ροδόπη, ο Μουσταφά Κατραντζή, προφανώς μετά από πιέσεις, ύστερα από την άρνησή του να κάνει «δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης της τουρκικής Μειονότητας». Και εδώ και δύο μέρες σ' όλα τα ΜΜΕ, πιέζουν τον Τσίπρα να βάλει τους μειονοτικούς βουλευτές του κόμματος του να κάνουν δηλώσεις «πίστης στο ελληνικό κράτος». Πάνω σ' αυτή τη λυσσαλέα ακροδεξιά επίθεση, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην «κρατική γραμμή» και λέει πως η Μειονότητα είναι μουσουλμανική και είναι «εθνικά επικίνδυνο» να λέμε πως παρεμβαίνει το τουρκικό προξενείο στις εκλογές.

Το ΚΚΕ, απ' την μεριά του, μας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να σεβαστούμε τη Συνθήκη της Λωζάνης και πως η μειονότητα είναι μουσουλμανική και δεν έχουν δικαίωμα συλλογικού αυτοπροσδιορισμού τα μέλη

της.

Το ΜΕΡΑ25 κάνει πως δε βλέπει τίποτα, πως δε συμβαίνει τίποτα.

Μόνο, λοιπόν, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάζει τα πράγματα στη θέση τους και χτυπάει στη ρίζα του προβλήματος: Ότι το πρόβλημα είναι η αιώνια καταπίεση της Μειονότητας απ' το κράτος. Και για να σταματήσει αυτό, υποστηρίζει όλες τις διεκδικήσεις της Μειονότητας χωρίς «ναι μεν και αλλά».

- Λέει πως υπάρχει και τουρκική Μειονότητα και πως πρέπει ν' ανοίξουν **σήμερα** οι σύλλογοί της που λειτούργησαν μέχρι το 1983 χωρίς να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στη χώρα μας. Που δε τους έκλεισε ούτε η Χούντα... και μέσα σ' ένα βράδυ κατέβηκαν οι πινακίδες τους επειδή έχουν στον τίτλο τη λέξη «τουρκικός-ή».

- Λέει πως η Μειονότητα έχει το δικαίωμα να εκλέξει τον θρησκευτικό της ηγέτη (Μουφτή).

- Λέει πως η Μειονότητα χρειάζεται καλύτερα σχολεία, καλύτερα σχολικά κτήρια, καλύτερα σχολικά βιβλία, αλλά και καλύτερους δασκάλους που θα είναι ελεύθερα πνεύματα και όχι φοβισμένοι απ' τον ΓΓ Εκπαίδευσης «δάσκαλοι». Επίσης λέει πως Μειονότητα χρειάζεται δίγλωσσα νηπιαγωγεία, που πρέπει να ανοίξουν **τώρα!**

- Λέει πως η Μειονότητα έχει δικαίωμα να εκλέξει τη διοίκηση στα Βακούφια (Διοίκηση Μουσουλμανικής Περιουσίας) και είναι απαράδεκτο την διοίκηση αυτή να τη διορίζει το ελληνικό κράτος - που βάζει εκεί «τα εκλεκτά του παιδιά».

Όσο, λοιπόν δε λυθούν αυτά, όπως και άλλα τόσα διάφορα τα προβλήματα της Μειονότητας, θα συζητάμε πολύ για το τουρκικό Προξενείο και τον κάθε καραγκιόζη πολιτικάντη. Γι' αυτό, επιμένουμε στη λύση των προβλημάτων αυτών **άμεσα.**

Αυτή είναι η διαφορά μας, λοιπόν. **Εμείς, είμαστε η Αριστερά, που δεν υπερασπίζεται τη Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά θέλει να πετάξει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας τη Συνθήκη της Βάρκιζας.**

Είμαστε η αριστερά που παλεύει για ειρήνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παλεύουμε για την προστασία της φύσης και ενάντια στις εξορύξεις.

Παλεύουμε για την αδελφότητα των λαών κυρίως με τους γείτονές μας.

Παλεύουμε, επίσης, για να φύγουν οι βάσεις της κρεατομηχανής που ακούει στο όνομα NATO.

Και καλούμε όλους τους ανθρώπους του μόχθου, όποιος θρησκείας και εθνικής καταγωγής κι αν είναι, να παλέψουμε μαζί για μια χώρα ελεύθερη, για έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν καταπιεστές και καταπιεζόμενοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλεζόμενοι.

Καλούμε για ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις κάλπες της 25ης Ιούνη.

Σας ευχαριστώ.