

Χαιρετισμός του φαντάρου Γιώργου Α. μέλους της Αριστερής Συσπείρωσης και της ANΤΑΡΣΥΑ, την 1/5/2018 στην συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Θεσσαλονίκη

Ο σύντροφος χαιρέτισε την εργατική συγκέντρωση της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη σε μία συγκυρία που η αστική τάξη στην Ελλάδα με προεξέχουσα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμμετέχει στις επεμβάσεις στη μέση Ανατολή, διευκολύνει τα σώματα των μισθοφόρων δολοφόνων του ΝΑΤΟ και διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο μαντρόσκυλου για τα συμφέροντα των πετρελαϊκών κολοσσών. Για να επιτελέσει το ρόλο του χωροφύλακα στην ανατολική μεσόγειο, για τα συμφέροντα της MOBIL και της TOTAL, υπογράφει συμβάσεις 1,5 δις € με τη LM για αεροπλάνα, χαρίζει τα υπερκέρδη των ομολόγων του κατασκευασμένου χρέους του ελληνικού λαού, στο κεφάλαιο της Γαλλίας και των λοιπών ιμπεριαλιστών της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μοιράζει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, ρευστοποιεί τη λαϊκή περιουσία για ασήμαντα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, συνεχίζει επιθετικά τη διάλυση του συστήματος υγείας και σωριάζει σε ράντζα ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία, αφήνει εκτός περίθαλψης και φροντίδας, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, χρόνια πάσχοντες μετατρέποντάς τους σε ειδικές κατηγορίες, ο ΕΟΠΥΥ αρνείται να πληρώσει ή καθυστερεί βασικές δαπάνες για εξετάσεις και παροχές υγείας ενώ αυξάνουν τις εισφορές για να πληρωθούν οι μίζες των φαρμακευτικών, κόβει δαπάνες από την εκπαίδευση μέχρι και τις εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέχεται και συντηρεί τα ναζιστικά αποβράσματα της ΧΑ στο εσωτερικό των σωμάτων ασφαλείας και επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα με προστασία από το κράτος, στοιβάξει παιδιά σε απάνθρωπους καταυλισμούς και κέντρα κράτησης.

Προέκταση του ίδιου μηχανισμού αυτής της κυβέρνησης, αποτελεί η στοχοποίηση αγωνιστών, μέσω απειλών και διώξεων, καθώς και το στήσιμο μηχανισμών εκδίκησης απέναντι σε φαντάρους με δημοκρατική-λαϊκή συνείδηση και δράση.

Δηλώνουμε ότι απειλές απέναντι στο σύντροφο φαντάρo Γιώργο Α. από το στρατόπεδο και τους

ανωτέρους του, θα απαντηθούν από το λαϊκό κίνημα, και τα όργανά του.

Δημοσιεύουμε το χαιρετισμό του συντρόφου μας στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς.



Μετά από μια επίπλαστη περίοδο ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών οι σειρήνες του πολέμου ηχούν ξανά και τα γρανάζια του συστήματος προετοιμάζονται πυρετωδώς για μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη.

Η ιστορία μας έχει διδάξει. Ξέρουμε καλά την συνταγή υπέρβασης της κρίσης τους κάθε φορά που βρίσκονται σε αδιέξοδο. Από τη μια, ανελέητη επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας, από την άλλη, όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με σκοπό το ξαναμοίρασμα της πίτας, τον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασμάτων και θαλάσσιων εμπορικών και ενεργειακών ροών.

Σ' αυτό το διεθνές πλαίσιο και όχι ξέχωρα, εντάσσεται ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός και η αναβαθμισμένη εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, σε αργαστή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τον αντιδραστικό άξονα μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, και του κράτους Απαρτχάιντ του Ισραήλ.

Μας ζήτησαν να ορκιστούμε ότι θα υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Όμως στο όνομα της εθνικής ενότητας ετοιμάζονται να αγοράσουν γαλλικές φρεγάτες δισεκατομμυρίων για να διασφαλίσουν την κατοχύρωση των ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, του Λάτση, του Βαρδινογιάννη, και του κυρίαρχου πολυεθνικού κεφαλαίου, της TOTAL, της Exxon Mobil και άλλων πετρελαϊκών κολοσσών. Παράλληλα, ετοιμάζονται να αναβαθμίσουν τα f-16 για να εδραιώσουν το ρόλο του υπηρέτη και δήθεν εγγυητή της ασφάλειας στα Βαλκάνια κι όλα αυτά με τα ευχολόγια του ΝΑΤΟ και του Αμερικανού Πρέσβη.

Τα παπαγαλάκια και το κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό προσπαθούν να μας πείσουν για τη δήθεν μονοδιάστατη τουρκική προκλητικότητα. Ωστόσο, τόσο μέσα όσο κι έξω απ το στρατό, το κλίμα συνεχούς κινδύνου θερμού επεισοδίου, ο μιλιταρισμός και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, ο εθνικιστικός παροξυσμός, η ένταση των πολεμικών προετοιμασιών και η όλο και πιο εντεινόμενη πολεμοκαπηλεία γίνονται για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων.

Την ίδια ώρα που η πολιτική της Ε.Ε. και των μνημονίων, γκρεμίζουν κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα, τσακίζουν τα εργασιακά μας δικαιώματα, διαλύουν τις κοινωνικές παροχές και ξεπουλάνε το τόπο μας. Την ίδια ώρα που καταδικάζουν τη γενιά μας στην ανεργία, την ελαστική εργασία και την μετανάστευση, μας καλούν να γίνουμε κρέας στα κανόνια τους. Οι οπλοβιομήχανοι τρίβουν τα χέρια τους, οι λαοί πνίγονται στο εθνικιστικό δηλητήριο και νέες προσφυγικές ροές απ τη Μέση Ανατολή ετοιμάζονται να στοιβαχτούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μας ζήτησαν να ορκιστούμε ότι θα υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Όμως στέλνουμε μισθοφόρους στρατιώτες έξω από τα σύνορα

μας στο Κόσσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλα αμερικάνικα προτεκτοράτα. Καμία αυταπάτη. Για τον ελληνικό στρατό ο εξωτερικός εχθρός είναι κοινή απειλή με τον εσωτερικό εχθρό, τον εχθρό ΛΑΟ. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η άσκηση καταστολής πλήθους που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, σε μια εικονική αναπαράσταση ειρηνικής διαδήλωσης που εξελίσσεται σε βίαιη, σενάριο αν και όχι πρωτότυπο, αφού έχουν επαναληφθεί αντίστοιχες ασκήσεις στο παρελθόν, ωστόσο ενδεικτικό των κυβερνητικών προθέσεων και των σχεδιασμών του NATO στη χώρα μας.

Λέμε ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Να μπλοκάρουμε τη μηχανή του πολέμου και τη κούρσα των εξοπλισμών με μαχητικό αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Πρωταρχικός μας ρόλος να αναδείξουμε τον αντιδραστικό χαρακτήρα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού ενάντια στην αστική αφήγηση. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου ΤΩΡΑ. Να μη γίνει καμιά εξόρυξη από το Κεφάλαιο γιατί ΑΟΖ σημαίνει πόλεμος, δυστυχία, περιβαλλοντική καταστροφή και κέρδη για τους πετρελαιάδες.

ΕΞΩ απ' το NATO και τους άλλους άξονες του πολέμου. Χρέος μας να προτάξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τη συναδέλφωση μεταξύ των λαών. Το μυαλό μας είναι και στους Τούρκους συντρόφους μας που μετράνε σήμερα τις ανάσες τους στη πλατεία Ταξίμ. Θα διαδηλώσουν κι αυτοί φια να υπερασπιστούν την Εργατική Πρωτομαγιά. Θα διαδηλώσουν κι αυτοί για ΨΩΜΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΕΙΡΗΝΗ ενάντια στη σκληρή καταστολή της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Υπήρξαν άλλοι πόλεμοι πριν απ' αυτόν. Όταν ο τελευταίος τελείωσε υπήρχαν νικητές και ηττημένοι. Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.

Πηγή: aristerisispeirosi.gr