



Την Τετάρτη 18 Ιουνίου στο Κτήμα Δρακοπούλου στα Άνω Πατήσια ήταν μια μέρα συνάντησης για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, μια δροσερή βραδιά πολιτισμού και αλληλεγγύης στο αποπνικτικό κέντρο της πόλης, όπου λείπουν τέτοιοι χώροι και οι εναπομείναντες διατηρούνται χάρη στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις κατοίκων και συλλογικοτήτων.

Καλέστηκε και διοργανώθηκε από την **Επιτροπή κατοίκων για τη Διάσωση του Κτήματος Δρακόπουλου**, με αφορμή μια πρόσφατη ύποπτη πυρκαγιά που κατέστρεψε τη βίλα που βρίσκεται στο Κτήμα, όπως αναφέρεται και στο κάλεσμα:

Μετά την πρόσφατη ύποπτη πυρκαγιά (Σάββατο 31 Μάη) που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τη βίλα, ένα από τα τρία διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται στο Κτήμα Δρακόπουλου, καλούμε όλους τους κατοίκους της γειτονιάς και της ευρύτερης περιοχής των Πατησίων να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας ώστε το πάρκο να μην παραδοθεί στις ορέξεις των όποιων επίδοξων “επενδυτών” και τη βούλησή μας να το υπερασπιστούμε ως ελεύθερο χώρο, χώρο πρασίνου, πολιτισμού και αλληλεγγύης.

Στους εμπρησμούς απαντάμε με αγώνες για τους ελεύθερους χώρους και με αλληλεγγύη!





































Ακολουθεί η ανακοίνωση της Επιτροπής κατοίκων για την πυρκαγιά στο κτήμα:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Σάββατο 31-5 το απόγευμα, για άλλη μια φορά το κτήμα Δρακόπουλου και τα διατηρητέα κτίρια που έχουν απομείνει σε αυτό έγιναν στόχος εμπρησμού. Συγκεκριμένα, και παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, η βίλα Δρακόπουλου κάηκε σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε περίπου στις 5 μ.μ. από το εσωτερικό της. Φωτιά είχε μπει μόλις πριν από δύο εβδομάδες (στις 18-5-2014, ημέρα εκλογών) σε άλλο διατηρητέο κτίριο του κτήματος, όπου ευτυχώς η άμεση επέμβαση κατοίκων και πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός επίσης από την Πρωτοχρονιά του 2012, οπότε πάλι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο τρίτο από τα διατηρητέα κτίρια του κτήματος Δρακόπουλου (το πρώην Οδοντιατρείο), ενώ πριν από 6 χρόνια με αντίστοιχο τρόπο είχε καεί πάλι η βίλα.

Είναι προφανές ότι δημιουργούνται **πολλαπλά ερωτηματικά** σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και την ακολουθία μιας τέτοιας εξέλιξης, που δύσκολα μοιάζει τυχαία. Είναι γνωστό ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) **προσπαθεί συστηματικά -μέσω Real Estate εταιρίας- να πουλήσει το σύνολο του κτήματος** (9 στρέμματα και τα τρία διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται εντός του, ενέργεια τόσο παράνομη όσο και απαράδεκτη που προσωρινά αποσοβήθηκε λόγω έλλειψης αγοραστών), ενώ η Δημοτική Αρχή είτε σιγοντάρει τα σχέδια αυτά είτε κωφεύει.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του κτήματος **έχει χαρακτηριστεί με το Π.Δ. 573/83 χώρος πρασίνου και τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτό διατηρητέα**. Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει προσφυγές στο ΣΤΕ και στο Διοικητικό Εφετείο (που εκκρεμεί η εκδίκασή τους) για να ακυρώσουμε τις παράνομες πράξεις αποχαρκτηρισμού του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΚΑ, καθώς και της κατεδάφισης του εργοστασίου τον Αύγουστο του 2009. Ο Δήμος Αθηναίων από το 1985 έχει μετατρέψει σε δημοτικό πάρκο το μεγαλύτερο μέρος του κτήματος, ενώ οι κάτοικοι τον Σεπτέμβρη του 2009 ανοίξαμε και μετατρέψαμε σε πάρκο και παιδική χαρά το υπόλοιπο. Με πολύ κόπο και προσωπική εργασία οι κάτοικοι διαμορφώσαμε το χώρο, φυτέψαμε δέντρα, ποτίζουμε και καθαρίζουμε, φιλοξενούμε δράσεις αλληλεγγύης (χθες μόλις υπήρχε συναυλία του Φαρμακείου Αλληλεγγύης στα Πατήσια) και πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει διατηρητέα όλα τα υφιστάμενα κτίρια και υποχρεώνει σε **αποκατάστασή τους**, ενώ ο ΕΕΣ και ο Δήμος **τα αφήνουν να ρημάζουν** αν και αποτελούν **αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία** (από τα πρώτα βιομηχανικά κτίρια στην Αθήνα, τόπος με ιστορική σπουδαιότητα γιατί αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα αστικής κατοικίας και βιοτεχνίας, από τις ελάχιστες σωζόμενες στην Αθήνα) και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την καταστροφή τους. **Είναι προφανές ότι τα διατηρητέα κτίρια με την παρουσία τους εμποδίζουν τα «επενδυτικά» σχέδια διαφόρων**, οι οποίοι καιροφυλακτούν και εποφθαλμιούν έναν από τους τελευταίους χώρους πρασίνου των Πατησίων.

Οι κάτοικοι των Πατησίων είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε στα κερδοσκοπικά συμφέροντα και στους συμπαραστάτες τους να τσιμεντώσουν ένα από τα τελευταία πάρκα των Πατησίων, θα μας βρουν μπροστά τους όπως πολλές φορές στο παρελθόν.

Το πάρκο θα μείνει τσιμέντο δε θα γίνει

Επιτροπή Κατοίκων για τη Διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου

Β.Φ.

Πηγή: <http://epitropiktimadrakopoulou.blogspot.gr/>