



ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στην Αγία Παρασκευή

Για το επικείμενο άνοιγμα των
σχολείων

Ο φετινός Σεπτέμβριος μας βρίσκει σε μία πολύ πρωτόγνωρη και ταυτόχρονα ιδιόμορφη συζήτηση λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Ενώ τέτοια περίοδο γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί προετοιμάζονταν για την νέα σχολική χρονιά, φέτος η συζήτηση που διεξάγεται κυριαρχείται γύρω από το ένα και μοναδικό ερώτημα: **«Με ποιους όρους θα ανοίξουν τα σχολεία φέτος;»**

Είναι γεγονός πως τους μήνες της άνοιξης και στην καραντίνα, ο κόσμος και οι υγειονομικοί δώσαμε μία μεγάλη μάχη με τον covid-19 (και όχι μόνο) και καταφέραμε να περιοριστούν τα κρούσματα και ιδιαίτερα στο διάστημα μετά τη λήξη του lock down και με ανοιχτά σχολεία, μαγαζιά εστίασης, εμπορικά κλπ.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ενίσχυσε το **ΕΣΥ**, όχι μόνο δεν εξασφάλισε **ΤΕΣΤ** για τον πληθυσμό αλλά το μόνο που έκανε είναι να πάρει ένα σωρό ημίμετρα, να μαζεύει πρόστιμα και να μοιράζει εκατομμύρια στα ΜΜΕ. Όσο για το διάστημα μετά την λήξη της καραντίνας «φρόντισε» ώστε να ανοίξει ανεξέλεγκτα τα σύνορα για τον τουρισμό, ιεραρχώντας την οικονομία και τα κέρδη από τα μεγάλα τουριστικά πακέτα πάνω από την υγεία των πολιτών.

Έτσι, τον Αύγουστο μετράμε καθημερινά μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, γεγονός που αρχίζει να προκαλεί σε όλους μεγάλη αγωνία για την συνέχεια. Θα ανοίξουν τα σχολεία; Αν όχι, τι θα γίνει με τις ειδικές άδειες των εργαζόμενων γονέων; Αν ναι, θα γίνουν δωρεάν τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς; Θα είναι υποχρεωτική η μάσκα; Θα διανέμεται δωρεάν; Πόσα παιδιά θα είναι σε κάθε τάξη; Χρειαζόμαστε περισσότερους εκπαιδευτικούς;

Αυτά είναι τα κυρίαρχα ερωτήματα που απασχολούν κάθε σπίτι με μαθητές. Ιδιαίτερα στο δήμο μας, η συζήτηση για το άνοιγμα το σχολείων έχει απασχολήσει ήδη αρκετά όχι μόνο λόγω covid-19 αλλά και λόγω των ελάχιστων σχολικών κτιρίων που έχουμε. Η Ένωση Γονέων και οι διάφοροι σύλλογοι γονέων έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία τους για το πώς θα λειτουργήσει η νέα χρονιά με την εφαρμογή για πρώτη φορά της 2χρονης προσχολικής εκπαίδευσης λόγω έλλειψης αιθουσών.

Η κυβέρνηση φυσικά δεν έχει απαντήσει σε κανένα από όλα αυτά τα ερωτήματα καθώς αφενός δεν έχει μεριμνήσει για τα σχολικά κτίρια και αφετέρου αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη χωρίς ταυτόχρονα να προσλάβει παραπάνω εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, καθιστά υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε μαθητές/τριες κι εκπαιδευτικούς χωρίς όμως εξ αρχής να έχει μεριμνήσει για τη δωρεάν παροχή τους. Αντίθετα την ενέτασε στο γνώριμο πλαίσιο της "ατομικής ευθύνης" αδιαφορώντας για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ήδη πολλές οικογένειες εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία.

Η χρήση μάσκας όπως και οποιοδήποτε μέσο ατομικής προστασίας πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος (ή από τους εργοδότες στους χώρους δουλειάς) και σε αυτό το πλαίσιο ήδη κάποιοι δήμοι πήραν την πρωτοβουλία να προμηθευτούν μάσκες για το σύνολο των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό όμως δεν ήταν εξ αρχής ένα κυβερνητικό πλάνο αν και αυτονόητο. Ιδιαίτερα, η Υπ. Παιδείας Νίκη Κεραμέως υποστήριζε ότι «επαφίεται στον καθένα να φροντίσει για την προμήθεια της μάσκας του». Οι έντονες αντιδράσεις και η πίεση της κοινωνίας όμως ήταν αυτή που ανάγκασε την κυβέρνηση να υποχωρήσει και να ανακοινώσει δωρεάν διανομή τους σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.

Εμείς ως **Φυσάει Κόντρα** από την αρχή της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των υγειονομικών σε αυτή τη δύσκολη μάχη, στο πλευρό των εργαζόμενων που σήκωσαν το βάρος, στο πλευρό της νεολαίας όταν διεκδίκησε το δημόσιο ανοιχτό χώρο και στοχοποιήθηκε. Προτείναμε στις διαπαραταξιακές συναντήσεις και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μια σειρά από υγειονομικά και οικονομικά μέτρα στήριξης των πολιτών της Αγίας Παρασκευής, εκ των οποίων ορισμένα μόνο υιοθετήθηκαν από τη δημοτική αρχή. Δυστυχώς ο δήμος μας δεν είναι πρωτοπόρος σε θέματα κοινωνικής μέριμνας αλλά θέλουμε να πιστεύουμε πως η δημοτική αρχή θα φροντίσει εγκαίρως έστω και αυτή την έσχατη στιγμή και μετά την κυβερνητική απόφαση να στηρίξει τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της πόλης μας.

Κατά τη γνώμη μας πέρα από τα παραπάνω, θα έπρεπε ως Δήμος να πάρουμε πρωτοβουλία επιτέλους να εξετάσουμε την ασφαλή χρήση κι άλλων κλειστών χώρων ως σχολικών αιθουσών με σκοπό την αποσυμφόρηση και την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, να προχωρήσουμε με πιο γρήγορα βήματα στην υπόθεση Μακρή, να υπενθυμίσουμε την ανάγκη για προσλήψεις στην καθαριότητα και συχνές απολυμάνσεις των σχολείων και τέλος τη διεξαγωγή δωρεάν τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν πρέπει υποκαθιστούν την ευθύνη της κυβέρνησης για ουσιώδη μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, προσλήψεις υγειονομικών, συχνούς υγειονομικούς ελέγχους και τεστ στον πληθυσμό.

Η μάχη με τον covid-19 δεν έχει τελειώσει ακόμα, και αυτή τη φορά θα την δώσουμε ακόμα πιο δυναμικά και συλλογικά με διεκδίκηση, υπεύθυνη στάση κι αλληλεγγύη ενάντια σε κάθε λογική ανταγωνισμού.