

Κώστας Βενιανάκης



Αν όχι εσύ κι εγώ, εμείς, τότε ποιός/ποιοί?...αν όχι τώρα, πότε?

Αγαπημένοι μου φίλοι, συγγενείς και συνομιλητές...σε απάντηση ερωτημάτων σας που καθημερινά συζητάμε για τις εκλογές που έρχονται αλλά και την κατάσταση στην οικονομία και τις ζωές μας και προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα, αποφάσισα ΔΗΜΟΣΙΑ να καταθέσω την δική μου σκέψη, αλλά και τα ερωτήματα που έχω εγώ προς εσάς:

1. ΔΕΝ βαρεθήκατε να πηγαίνετε στην κάλπη με μια κάννη στην πλάτη, να ψηφίζετε όχι αυτό που σας λείπει η καρδιά και το μυαλό σας, αλλά το κάθε μικρότερο κακό, τον λιγότερο χειρότερο κι ότι σκ..ά σας βάζει στο κεφάλι η προπαγάνδα αυτών που μισείτε?

2. Ακόμη και χωρίς ιδιαίτερες επιστημονικές (επί των οικονομικών) γνώσεις, δεν έχετε καταλάβει ότι το σύστημα-εργαλείο που δυναστεύει τις ζωές μας έφτασε στα όρια του, τρέμει σε κάθε εκδήλωση αμφισβήτησης της παντοδυναμίας του, πραγματικά το κάθε πέταγμα πεταλούδας είναι ικανό να αποτελέσει αφορμή αλυσίδας θετικών (για μας τους πολλούς) εξελίξεων? Ποτέ δεν ήταν τόσο έτοιμο για κατάρρευση το χρηματοοικονομικό καζίνο παγκόσμια! Και η πεταλούδα μπορεί να είναι η ΔΙΚΗ ΜΑΣ αποφασιστική στάση, η δική μας ΤΟΛΜΗ να κάνουμε αυτό που πρέπει για μας και ΚΥΡΙΩΣ για τα ΠΑΙΔΙΑ μας!

3. Σίγουρα οι ζωές μας ΔΕΝ θα αλλάξουν με εκλογές, αλλά με ΓΕΓΟΝΟΤΑ που πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Τυχαίνει όμως αυτές οι εκλογές να είναι γεγονός (μικρής αλλά ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ σημασίας)! Φαντάζεστε λοιπόν μια βουλή με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ αντιπολίτευση?? Να μην υπάρχει δηλαδή αντιπολίτευση που θα πιέζει από τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ??? Εδώ με το κόλπο προσφυγής στον ΕΛΑ των 4 συστημικών τραπεζών, λίγο με δηλώσεις φιλικών αξιωματούχων της Ευρώπης, λίγο με τον βομβαρδισμό προπαγάνδας στα μνημονιακά ΜΜΕ (που θα βρείτε τα λεφτά?, είστε λόμπυ δραχμής κλπ)...και είναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ η στροφή ΣΥΡΙΖΑ σε κατευναστικά προς το σύστημα, αλλά ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΕΡΕΣ θέσεις...σκεφτείτε λοιπόν την περίπτωση ΟΛΗ η αντιπολίτευση να είναι (ντεμέκ)Κέντρο και προς Δεξιά!!!!

Σας ζητάω λοιπόν να είστε ο ΕΑΥΤΟΣ σας,

- να παραμερίσετε τον εγωισμό και την ντροπή πως ΔΕΝ κάνατε κάτι ακόμα γιατί περιμένετε άλλος να πάρει το "όπλο" πρώτος και σεις θα ριχτείτε μετά στην μάχη.

- να σκεφτείτε πως ότι αποφασίσετε ΜΕΤΡΑΕΙ και πολύ μάλιστα για το αύριο των παιδιών μας.

ΕΓΩ πιστεύω πως τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με το βάρος της ψήφου μου στα παραπάνω θα το ρίξω με απίστευτη χαρά και πείσμα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΜΑΡΣ, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να είναι αυτή η ΑΡΙΣΤΕΡΗ αντιπολίτευση που θα τραβάει την διεγκυστίνδα από τη μεριά των συμφερόντων μας, ακόμη και στην Βουλή!

Αυτά...