



Στις 20 Σεπτέμβρη αρκετοί σκέφτηκαν: Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη μάχη της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εκβιαστές αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε να αντιμετωπίσει παντοδύναμους αντίπαλους και τελικά υποχώρησε, για το καλό μας. Δυστυχώς μας ξανάφερε μνημόνιο. Είναι όμως μια αριστερή Κυβέρνηση! Μπορεί στα οικονομικά να μη έχει δυνατότητες να κάνει κάτι αλλά θα κάνει σε όλα τα άλλα. Είναι πιο δημοκρατική βρε αδερφέ. Τόσα μπορεί να κάνει, καμιά σχέση με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ!

Πριν όμως αλέκτωρ λαλήσει τρις, έρχεται το πρώτο σημαδιακό χτύπημα. Μια απλή κίνηση των βλεφάρων του Αρχιεπισκόπου ήταν αρκετή για να αδειάσει τον Υπουργό Παιδείας Κο Φίλη και την Υφυπουργό του. Για να καταλάβουμε όλοι ποιοι επιτέλους εξακολουθούν να συγκυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Ότι κυβερνάει το Κεφάλαιο το είχαμε καταλάβει από τα προηγούμενα. Ότι και η εκκλησία διεκδικεί το δικό της κομμάτι από την πίττα, το καταλαβαίνουμε τώρα.

Αιτία η υποψία ότι το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει να επιτρέπει την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών όσων μαθητών έχουν πρόβλημα θρησκευτικής συνείδησης, που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή το μάθημα των Θρησκευτικών ασκείται σε όλες σχεδόν τις τάξεις ως κατήχηση, έχει κριθεί ότι στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας (τι να πει κανείς και για την απαγόρευση του προσηλυτισμού;), υπάρχει το δικαίωμα της απαλλαγής. Για πρώτη λοιπόν φορά η Κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει εμπόδια σε αυτό το δικαίωμα, υποχρεώνοντας τους μαθητές να δηλώσουν ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι! Να κάνουν δηλαδή δήλωση ότι κακώς βαπτίστηκαν (όπως λέει κι ο Άνθιμος), για να μην υποστούν την πλύση εγκεφάλου. Λες κι όταν δηλώνεις στο Δικαστήριο ότι δεν θέλεις να δώσεις θρησκευτικό όρκο, ο Δικαστής σε ρωτάει γιατί!

Φυσικά πάει περίπατο η απαίτηση για διαχωρισμό του κράτους και της εκκλησίας, που θα ήταν η ελάχιστη απαίτηση από μια Κυβέρνηση που κυβερνάει στο όνομα της αριστεράς. Που στο κάτω κάτω συνάδει και με τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της συγκυβέρνησης, όπου στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αυτός ο απλός εκσυγχρονισμός ισχύει εδώ και χρόνια. Εδώ όμως είναι Βαλκάνια. Φαίνεται η “αριστερά” έχει ανάγκη την Εκκλησία. Της φέρνει ψήφους. Και όχι μόνο. Την φέρνει και πιο κοντά με τους συμμάχους τους ακροδεξιούς της ΑΝΕΛ.

Η Κυβέρνηση έχει πιάσει το νόημα. Καμιά μονομερή ενέργεια απέναντι στην πραγματική εξουσία. Οι μονόπλευρες ενέργειες γίνονται μόνο απέναντι στο λαό και τα δημοκρατικά του δικαιώματα.

Α.Π.