



Ανακοίνωση της οργάνωσης Υγειονομικών του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Οι υγειονομικοί μαζί με το λαό ενάντια στην υποκρισία των κυβερνήσεων και τον βάρβαρο καπιταλισμό του «δεν μπορώ να αναπνεύσω»!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ:

-Για να μην πληρώσουν ξανά το λογαριασμό της υγειονομικής κρίσης οι εργαζόμενοι, όπως επιδιώκουν τα παγκόσμια καπιταλιστικά κέντρα, η ΕΕ, οι επιχειρηματίες και οι απανταχού κυβερνήσεις.

-Για θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Υποτίθεται ότι στο όνομα των ελλειμμάτων της και της αδυναμίας ανταπόκρισης στο επιδημικό κύμα επέβαλλαν στην κοινωνία πρωτοφανές και τυφλό lockdown με στέρηση ελευθεριών, καταπάτηση συλλογικών συμβάσεων, μαζικές απολύσεις, μειώσεις μισθών, εκ περιτροπής εργασία. Θα την αφήσουν ξανά υποβαθμισμένη και υποστελεχωμένη;

-Για να αποκρούσουμε το αστικό ψευτοδίλημμα «οικονομία ή ανθρώπινες ζωές». Είναι διπλά υποκριτικό. Ούτε για τις ανθρώπινες ζωές νοιάζονται (παρά μόνο ίσως αν είναι επικερδείς για την κατανάλωση των προϊόντων της φαρμακοβιομηχανίας) γι' αυτό και επιλέγουν την πολιτική της μειωμένης προσφοράς δομών υγείας (ΜΕΘ, νοσοκομεία, εξετάσεις, γιατροί και νοσηλευτές) σε σχέση με τις υγειονομικές ανάγκες. Ούτε για τη λαϊκή οικονομία, γι' αυτό και προχωρούν, χωρίς καμιά διάθεση ανακωχής, όλο το σκληρό πυρήνα των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων για τη διάσωση του κεφαλαίου (και όχι του λαού).

-Για διπλασιασμό των δημόσιων δαπανών για την υγεία, ώστε να φτάσει στο 7,5% του ΑΕΠ. Λεφτά υπάρχουν στα κέρδη των πολυεθνικών και των «επενδυτών», στις γιγάντιες δαπάνες για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και τους μηχανισμούς καταστολής, στο ληστρικό χρέος που το έχει χιλιοπληρώσει ο λαός, στα μυστικά κονδύλια των υπουργείων.

-Για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, όλων των κατηγοριών με άμεση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από λόγια και χειροκροτήματα χορτάσαμε.

-Για άμεσες, μόνιμες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι 30.000 κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ.

-Για να επιταχθεί-εθνικοποιηθεί χωρίς αποζημίωση ο ιδιωτικός τομέας υγείας και να σταματήσει η πλουσιοπάροχη επιδότηση του με ζεστό κρατικό και ασφαλιστικό χρήμα.

-Για να αναπτυχθεί πλήρης, δωρεάν και δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους τομείς (πρόληψη, κατ' οίκον νοσηλεία, επιδημιολογική επιτήρηση, οικογενειακός προγραμματισμός, ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης).

-Για να αυξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ και να ενισχυθούν οι υποδομές των νοσοκομείων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία.

-Αυξήσεις μισθών και μόνιμη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Δεν τσιμπάμε στην έκτακτη επιδοματολογία και τα δωράκια των εφοπλιστών σε μερίδα υγειονομικών με στόχο την εξαγορά συνειδήσεων και το διαχωρισμό των εργαζομένων.

-Ένταξη όλων στα ΒΑΕ.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ:

-Ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και τη δογματική προσήλωση της στα συμφέροντα των μεγαλοκλινικαρχών και τις ΣΔΙΤ. Που πάνε παρέα με τις δωρεές των διάφορων «φιλόανθρωπων» και τα διαγνωστικά πρωτόκολλα DRG. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους πρώτους που έχουν μπλεχτεί στη συζήτηση για τις ΣΔΙΤ είναι ο «μέγας δωρητής» που ακούει στο όνομα «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Με τις δωρεές εξάλλου δικαιολογούν την είσοδο των ιδιωτών στο δημόσιο νοσοκομείο.

-Ενάντια στη συναινετική ψευτοαντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλων στις κυβερνητικές επιλογές.

-Για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. Δεν θα περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Να μη νομιμοποιήσουμε την επιχειρηματική λογική του «κόστους - οφέλους» δηλ. των κερδών πάνω από τις ανάγκες στην υγεία. Έξω όλοι οι εργολάβοι από το ΕΣΥ.

-Για να πάρουν την πρωτοβουλία απεργιακής κλιμάκωσης τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι μαχόμενοι υγειονομικοί, όχι η συμβιβασμένη ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ που είχε «κατεβάσει ρολά» το προηγούμενο διάστημα, αναπαρήγαγε το διαχωρισμό ανάμεσα σε συμβασιούχους και μόνιμους, αλλοίωσε τα αιτήματα και το περιεχόμενο του αγώνα.

Στις 16 Ιούνη να μη λείπει κανείς.

Το υγειονομικό κίνημα παλεύει δεν ζητιανεύει.

Είμαστε εργαζόμενοι και αγωνιζόμαστε για τα σύγχρονα δικαιώματα όλων.

Με κίνημα αντεπίθεσης και ένα άμεσο, αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, ενάντια στην καθολική καταστροφή που μας απειλεί (κοινωνική, οικονομική, οικολογική). Πρόγραμμα διεκδίκησης κοινών, καθολικών και δωρεάν αγαθών για όλους, ως προϋπόθεση ουσιαστικής ζωής, κόντρα στην κύρια τάση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού της εποχής μας για εμπορευματοποίηση των πάντων. Με υποστήριξη της κοινωνικής ιδιοκτησίας και κατάργηση της ατομικής, όχι μόνο των μέσων παραγωγής αλλά και των πατεντών κάθε είδους, που αποδεικνύονται τεράστιο εμπόδιο στο να γίνουν τα φάρμακα και τα εμβόλια παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Για τη διεθνική αντιμετώπιση των οικουμενικών προβλημάτων, κόντρα στην

αδιέξοδη λογική των ανταγωνισμών. Για την εργατική δημοκρατία και γενικότερα την ανάπτυξη μορφών δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου απέναντι στον κίνδυνο ενός Οργουελιανού κράτους επιτήρησης, καταστολής, έκτακτης ανάγκης στο όνομα της ασφάλειας. Με την κοινωνική ευθύνη του χειραφετημένου ατόμου, σε αντιδιαστολή με την “ατομική ευθύνη” του χειραγωγούμενου ιδιώτη, υποταγμένου στα κελεύσματα του κράτους, του εργοδότη, της αγοράς και των ειδικών” στην κατεργασία συνειδήσεων, όπως τα MEM.