

Ηλίας Σμήλιος



►Χωρίς καμιά έκπληξη βέβαια παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες την απόλυτη σύμπλευση με την πολιτική “αντιμετώπισης” της πανδημίας της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η σχετική με την εκπαίδευση πολιτική του υπουργού Εσωτερικών Μ. Βορίδη. Κι οι δυο μαζί άλλωστε απλά συμπληρώνουν την κυβερνητική πολιτική η οποία αντί οποιουδήποτε ουσιαστικού μέτρου ενάντια στο covid-19, στοχεύει μόνο στην ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων και την αμφισβήτηση των εργασιακών δικαιωμάτων παράλληλα με την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, με πιο πρόσφατη εκδοχή του, την υποχρεωτικότητα και το “ποινολόγιο” των εμβολιασμών.

Δίπλα λοιπόν στην αύξηση αντί για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, την μη πρόσληψη όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών, την τηλε-«εκπαίδευση» και τ’ άλλα μέτρα της Κεραμέως, έρχεται σήμερα ο Βορίδης να συμπληρώσει την εικόνα ενός απόλυτα αθωράκιστου απέναντι στην πανδημία σχολείου. Αντί δηλαδή να ανακοινώσει ως όφειλε ενίσχυση των Δήμων και Περιφερειών ώστε άμεσα να προχωρήσουν στην εύρεση και διαμόρφωση νέων σχολικών χώρων για να μπορούν να λειτουργήσουν με 15 μαθητ(ρι)ες/τμήμα, έρχεται να ανακοινώσει μέτρα για την επιδείνωση αντί την απόλυτα αναγκαία βελτίωση των συνθηκών καθαρισμού των σχολείων.

Συγκεκριμένα με την νέα εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.(1) για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστ(ρι)ών για το σχολικό έτος 2021-22 (καθώς ποτέ δεν υλοποιήθηκαν οι υποσχέσεις για μονομοποίησή τους) διαπιστώνουμε ότι **όχι μόνο δεν ικανοποιείται το αίτημα για αύξηση των κονδυλίων για προσλήψεις προσωπικού αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση** σε σχέση με την ήδη άσχημη περσινή(2) αλλά και υιοθετούνται μέτρα με ξεκάθαρο αντεργατικό και ρατσιστικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα με την περσινή εγκύκλιο καθοριζόταν ο αριθμός των προσλαμβανόμενων κατά Δήμο, με τρόπο που να εξασφαλίζονται περίπου 30% επιπλέον ώρες εργασίας του προσωπικού καθαριότητας. Συνολικά για το σχολικό έτος προβλεπόταν η πρόσληψη 5.000 καθαριστ(ρι)ών με πλήρες ωράριο 6.5 ωρών και 4.474 μειωμένου ωραρίου 3 ωρών που σημαίνει 45.922 ωρών συνολικής ημερήσιας απασχόλησης (χωρίς να συνυπολογίζουμε και τον μικρό αριθμό επιπλέον προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν σε δεύτερη φάση).

Αντίθετα με την νέα εγκύκλιο καθορίζεται **«ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο»** που χρηματοδοτεί το ΥΠ.ΕΣ. Και ενώ φαινομενικά υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 499 ωρών, αυτή αφορά λίγους Δήμους (π.χ. Αμαρουσίου 89 ώρες, Λάρισας 90, Ηλιούπολης Αττ. 149, Κορδελιού-Ευόσμου 69, Πατρών 24, Αγ. Παρασκευής Αττ. 32 ώρες κ.ά.) ενώ για άλλους προβλέπονται σημαντικές μειώσεις (Αθηναίων 123 ώρες, Θεσσαλονίκης 157, Αμπελοκήπων-Μενεμένης 47 ώρες, Ιωαννίνων 30, Παύλου Μελά 123 ώρες κ.ά.) και **χωρίς να καλύπτονται οι πολύ μεγαλύτερες και αυξημένες λόγω της πανδημίας πραγματικές ανάγκες** ούτε των πρώτων ούτε των δεύτερων.

Για όσους Δήμους τώρα προσπαθήσουν έστω και στοιχειωδώς να καλύψουν κάποιους όρους ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων με την «αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών», **δεν παρέχονται τα αναγκαία κονδύλια** καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι «η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των

Δήμων».

Πέραν όμως της αδιαφορίας του ΥΠ.ΕΣ. για την καθαριότητα ως απαραίτητο όρο της ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων, η νέα εγκύκλιος έρχεται να προωθήσει και άλλα βασικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής, όπως την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των σχολικών καθαριστριών. Αντί δηλαδή της μονιμοποίησης των επί δεκαετίες εργαζόμενων στην καθαριότητα των σχολείων μας, έρχεται να ανατρέψει και το μόνο σε θετική κατεύθυνση στοιχείο της περσινής εγκυκλίου, την μετατροπή της πλειοψηφίας των συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου. Πιστοί στην απόλυτη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα μικροπολιτικά συμφέροντα των Δημάρχων) **δίνει τη δυνατότητα για σπάσιμο των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε περισσότερες των λιγότερων ωρών.** Κι έτσι οι 9.474 έτσι κι αλλιώς χαμηλόμισθοι/ες καθαριστριες μπορούν να φτάσουν τους/τις 15.482, όλοι/ες τους όμως ακόμη πιο φτωχοί. Το “μοίρασμα της φτώχειας” γίνεται ιδεολογία κι έρχεται να δέσει με την υποβάθμιση της καθαριότητας των σχολείων.

Για να ολοκληρωθεί τέλος το σκηνικό, αναγκαία και η ρατσιστική πινελιά, καθώς επαναλαμβάνεται και στη φετινή εγκύκλιο (σιγά μην την καταργούσε ο ακροδεξιός Βορίδης...) ως **προϋπόθεση για την πρόσληψη την ελληνική ιθαγένεια ή την απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας μέσα από εξετάσεις τεράστιας δυσκολίας.** Με την συγκεκριμένη **ρατσιστική διάταξη** (που ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ.), απολύονται 500-600 περίπου μετανάστ(ρι)ες καθαριστριες που εργάζονται στα σχολεία μας τις δυο τελευταίες δεκαετίες (ή και περισσότερες), ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν φτιάξει οικογένειες κι έχουν παιδιά στο ελληνικό σχολείο και πανεπιστήμιο, ενώ κάποιοι/ες είναι λίγα χρόνια πριν την συνταξιοδότηση. Κι αυτό ενώ η ανάλογη περσινή πρόβλεψη της εγκυκλίου είχε αποσυρθεί μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσληψης και στις/στους μετανάστ(ρι)ες καθαριστριες, έστω και καθυστερημένα και με δυσμενέστερους όρους εργασίας.

Συμπληρωματικά δε και οδηγώντας στην απόλυση λίγες δεκάδες ακόμη καθαριστριες τίθεται για πρώτη φορά ως όριο πρόσληψης το 67ο έτος της ηλικίας(3).

Εκπαιδευτικοί, γονείς και εργατικό-λαϊκό κίνημα πρέπει σήμερα να συμπαραταχθούμε με τις/τους αγωνιζόμενες/ους καθαριστριες, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα κυβερνητικά παιχνίδια με την υγεία και τη ζωή μας, την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, εν μέσω 4ου κύματος της πανδημίας αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των σχολικών καθαριστριών.

Να διεκδικήσουμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου και των συγκεκριμένων αντεργατικών και ρατσιστικών διατάξεων. Ταυτόχρονα διεκδικούμε την παράταση των συμβάσεων και επαναπρόσληψη όλων των σχολικών καθαριστριών της περσινής χρονιάς χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και νέων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολείων μας. Και βέβαια την μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων και την απόσυρση κάθε σκέψης και ρύθμισης για την ιδιωτικοποίηση/ανάθεση σε εργολάβους της καθαριότητας των σχολείων.

Ο Ηλίας Σμήλιος είναι δάσκαλος και δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Πηγή: **PRIN**