

ΠΕΝΕΝ



Ο αχυράνθρωπος των εφοπλιστών στην θέση του Γ.Γ της ΠΝΟ, φοβικός, έντρομος, ανασφαλής και αλαζόνας επιχειρεί και δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με την ΠΕΝΕΝ χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν την ομάδα του που δείχνει υποταγή και πίστη σε αυτόν.

Τι είναι το νεότερο που κατασκεύασε μέσα στην ταραχή του για να μας αποδώσει;

Ότι η ΠΕΝΕΝ στήριξε τον Χαλά.....!!!!

Θα μπορούσαμε να του αραδιάσουμε δεκάδες ανακοινώσεις και καταγγελίες αλλά και τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοίκησης, των Γενικών Συμβουλίων και Συνεδρίων που αποδεικνύουν την φαιδρότητα της αρρωστημένης έμπνευσής του...

Επίσης θα μπορούσαμε να του παραθέσουμε κάμποσες κοινές ανακοινώσεις που συνυπέγραψαν πριν την αλλαγή της ηγεσίας από κοινού τα 13 Σωματεία.

Δεν αξίζει όμως τον κόπο αφού εδώ ταιριάζει η λαϊκή παροιμία «χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει»

Αντίθετα με τις κραυγαλέες ανοησίες και μπαρούφες του, εκείνο το οποίο προσπαθεί να συγκαλύψει με αυτά είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί προσωπική επιλογή του Γ. Χαλά, ότι είναι αυτός που τον πήρε από το χέρι και τον γυρόφερνε στα εφοπλιστικά σαλόνια, είναι αυτός που του έκανε δημόσιες σχέσεις (ΥΕΝ - κυβέρνηση κ.λπ), είναι αυτός που εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτός από τους μεγαλοεφοπλιστές και τις οργανώσεις τους, είναι αυτός που πρόσφερε απλόχερη και γενναιόδωρη βοήθεια στις εκλογές της ΠΕΠΕΝ και τόσα άλλα ακόμη.....

Ο Μ. Τσικαλάκης σε ανταπόδοση λειτούργησε ως φερέφωνό του, ήταν πάντα και παντού το δεξί του χέρι, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο.

Αφού λοιπόν απέκτησε και την αποδοχή εφοπλιστών - κυβέρνησης - ΥΕΝ, τότε με παρότρυνση των ίδιων αυτών στράφηκε εναντίον του και αποδέχτηκε την γραμμή τους για την κατάργησή της ΣΣΕ στην ποντοπόρο Ναυτιλία!

Το δούναι και λαβείν σε όλο του το μεγαλείο....

Αναφορικά με την επαναλαμβανόμενη αναφορά που βγάζει στην σέντρα τις Διοικήσεις των τριών Σωματείων ΠΕΜΕΝ - Στέφενσων - ΠΕΕΜΑΓΕΝ υπερθεματίζοντας την σοβαρότητα, την εκτίμηση και την εποικοδομητική στάση τους...., για αυτό θα ασχοληθούμε όταν και όποτε επιλέξουμε εμείς...

Προς το παρόν θα θυμίσουμε (προσεχώς θα δημοσιεύσουμε όλες τις ανακοινώσεις των μεν και των δε) πριν 3 χρόνια ο εκλεκτός των εφοπλιστών κατηγορούσε αυτές τις δυνάμεις ότι αποτελούν το δεκανίκι του Χαλά και έφθασαν στο απίστευτο σημείο ο Τσικαλάκης και η ομάδα του να χαρακτηρίζει εγκληματικές τις Διοικήσεις των 3 Σωματείων και αυτοί από την πλευρά τους να τον αποκαλούν συνδικαλιστική μαφία.

Ας απαντήσει ο ίδιος πώς χθες αυτοί ήταν εγκληματική οργάνωση και σήμερα τους έχει κορώνα στο κεφάλι του και εκθειάζει τις περγαμηνές τους!!

Τέλος αναφορικά με το τελευταίο Ναυτικό Συνέδριο μέσα στην σύγχυσή του προσπαθεί να κάνει το άσπρο - μαύρο χρεώνοντας στην ΠΕΝΕΝ ευθύνες για την μη συμμετοχή της ξεχνώντας τεχνηέντως ότι ήταν εκλογικό το συνέδριο με σκοπό την δική του αποκλειστικά εκλογή (η πρόταση της ΠΕΝΕΝ είχε δημόσια απορριφθεί από τις δυνάμεις των 3 Σωματείων) και κατά συνέπεια αυτό είχε τυπικό χαρακτήρα της καθαίρεσης του πρώην Γ.Γ που είχε ομόφωνα συνομολογηθεί και της εκλογής νέου, διαδικασία στην οποία με κανένα τρόπο δεν συναινούσε στην βάση ότι αυτό ήταν νόθο και κατασκευασμένο.

Για την ΠΕΝΕΝ η πάλη κατά του εργοδοτικού - ξεπουλημένου συνδικαλισμού θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί στην γραμμή για την ανάδειξη, την προβολή, την αγωνιστική διεκδίκηση λύσεων στα συσσωρευμένα και οξυμένα Ναυτεργατικά προβλήματα! Κόντρα στην στρατηγική κυβέρνησης και εφοπλιστών!

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ