

Η κυβέρνηση στην πανδημία θωρακίζει τους εργοδότες
Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ
για να σωθούν ζωές, όχι τα κέρδη τους!

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΗ – Σπάμε το σιωπητήριο
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ στις πύλες των νοσοκομείων
Με κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα να διεκδικήσουμε:

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Άμεσο άνοιγμα ΟΛΩΝ των κλινικών ΜΕΘ και ΜΑΦ
- Εφοδιασμός με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας.
- Άμεση ενίσχυση και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 - Ένταξη στα ΒΑΕ
- Να καταργηθούν οι επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας.
Επίταξη χωρίς αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών, ΜΕΘ, εργαστηρίων.
 - Να δημιουργηθούν ειδικά νοσοκομεία και να επιταχτούν νέοι μεγάλοι χώροι μόνο για περιστατικά λοίμωξης με Covid19.
- Μέριμνα για ευπαθείς ομάδες – άπορους – αστέγους – φυλακισμένους - πρόσφυγες
 - Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.
- Καμία ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Απαγόρευση των απολύσεων.
Άμεση ανάκληση των 40.000 απολύσεων που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Καμία χαμένη άδεια – μισθός - ένσημο. Καμία έκθεση εργαζόμενου σε κίνδυνο. Καμία περικοπή στους μισθούς και στις συντάξεις

Όχι στο φόβο που καλλιεργούν - Όχι στην εξαθλίωση που ετοιμάζουν

Αλληλεγγύη – Ενημέρωση – Αντίσταση – Διεκδίκηση

Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ



ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η κυβέρνηση στην πανδημία θωρακίζει τους εργοδότες Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ για να σωθούν ζωές, όχι τα κέρδη τους !

Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση εντελώς πρωτόγνωρη: Η εξάπλωση του ιού COVID19 είναι δεδομένη στο μεγαλύτερο κομμάτι της υφηγίου και πλέον η Ευρώπη φαίνεται να αναδεικνύεται σε αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της εξάπλωσης. Τα μέτρα περιστολής των ελευθεριών οξύνονται ολοένα και περισσότερο ενώ τα συστήματα υγείας δοκιμάζουν τα όριά τους.

Παρ' όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης και της συναινετικής αντιπολίτευσης δεν γίνεται να κρυφτεί η πραγματική κατάσταση: η πανδημία βρήκε ένα ΕΣΥ επί χρόνια απαξιωμένο από όλες τις κυβερνήσεις, υποστελεχωμένο, με τεράστιες ελλείψεις κλινών Εντατικής Θεραπείας, έτοιμο να αλωθεί από τις ιδιωτικές αλυσίδες και τα funds. Ένα ΕΣΥ που συστηματικά αποψίλωναν από υγειονομικό υλικό, υποδομές, προσωπικό, κάνοντας το συχνά να εξαρτάται από τις γνωστές φοροαπαλλακτικές δωρεές των «φιλόanthρωπων» κεφαλαιούχων και εφοπλιστών. Αυτό το ΕΣΥ, οι ίδιοι που το απαξίωναν για χρόνια, το καλούν τώρα να ανταπεξέλθει με πενιχρή στήριξη, εξαγγελίες ελάχιστων προσλήψεων συμβασιούχων και κροκοδείλια χειροκροτήματα.

Ο πρωθυπουργός καλεί τον κόσμο να μείνει σπίτι, μήπως και αντέξει ένα σύστημα υγείας το οποίο βάρφτιζε για χρόνια “γεμάτο πλεονάζοντες γιατρούς και δυσλειτουργικό”, περιμένοντας από τους Παπαστράτους να αγοράσουν αναπνευστήρες. Την ίδια ώρα χαρίζει 30 εκατομμύρια ευρώ στον ιδιωτικό τομέα που χρεώνει τα τεστ έως και 300 ευρώ, αντί να γίνουν με πολύ λιγότερο κόστος και έλεγχο από τα δημόσια ιδρύματα. Αντί να επιτάξει τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ αποζημιώνει εν μέσω πανδημίας τους μεγαλοκλινικάρχες με τα διπλάσια ποσά ανά κλίνη ΜΕΘ και ανά ημέρα!

Είναι προφανές ότι οι πλούσιοι έχουν χρήμα για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, στις ιδιωτικές κλινικές, ενώ οι φτωχοί καλούνται να «μείνουν και να πεθάνουν σπίτι», γιατί το σύστημα υγείας που τους «αντιστοιχεί» έχει αφεθεί στο φιλότιμο των πολύπαθων εργαζομένων του!

Μέσα στους επόμενους μήνες είναι πιθανό η υγειονομική κρίση να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση και το κρίσιμο ζήτημα είναι το αν οι δημόσιοι πόροι και τα μέτρα «ενίσχυσης» θα καταλήξουν υπέρ των επιχειρήσεων ή των εργαζόμενων. Αν τα βάρη της κρίσης φορτωθούν για μια ακόμη φορά στο λαό/ Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοινώνει καθημερινά προκλητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων δίνοντας το ελεύθερο στους εργοδότες να απολύουν όποιον θέλουν, να τον απασχολούν όσο θέλουν και να πληρώνουν όσο θέλουν! Οι εργαζόμενοι πλέον όχι μόνο θα αγωνιούν αν θα αρρωστήσουν, όχι μόνο πώς θα αντέξουν οικονομικά μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά θα έχουν το επιπλέον άγχος για τη θέση εργασίας τους, ενώ οριζόντιες περικοπές ετοιμάζονται και στο δημόσιο.

Οι ελαστικές μορφές εργασίας, η εκ περιτροπής εργασία, η δουλειά χωρίς ωράριο απ' το σπίτι, φαίνεται να ταιριάζουν γάντι στη συγκυρία αφού η εργοδοσία αξιοποιεί την ανάγκη προφύλαξης με την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργαζόμενου.

Ενώ η επιβολή καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα μας -παρά τους άδειους δρόμους- που προετοίμαζαν τα επιτελεία της κυβέρνησης από καιρό, εξαντλεί την αυστηρότητα αναφορικά με τα μέτρα “καραντίνας”, και επιχειρεί να δικαιολογήσει τη χαρακτηριστική καθυστέρηση σε μέτρα στήριξης και στελέχωσης του ΕΣΥ που το αφήνει γυμνό μπροστά στην αναπόφευκτη πλέον αύξηση των κρουσμάτων.

«Πακέτο» με την πολιτική αυτή πηγαίνει η στοχοποίηση του λαού ως «ανεύθυνου». Η προβολή αποκλειστικά της ατομικής -και όχι της κυβερνητικής και κρατικής- ευθύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ανευθυνότητα. Ο λαός άλλωστε έδειξε με μεγάλη πλειοψηφία “κοινωνική υπευθυνότητα”, η κυβέρνηση είναι αυτή που δεν αναλαμβάνει πραγματικά τις ευθύνες της! Σε κάθε περίπτωση η

απαγόρευση κυκλοφορίας είναι μια τρύπα στο νερό, όσο υπάρχουν εταιρείες και βιομηχανίες εκεί έξω που κρατούν τους εργαζόμενους στοιβαγμένους σαν τις σαρδέλες, όσο ακόμα “κυκλοφορούν ελεύθεροι” εργοδότες που δεν τηρούν ούτε τα αυτονόητα για να προστατεύσουν όσους εργάζονται ακόμα στα γραφεία και στα εργοστάσια.

Η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει τόσο για την εγκληματική αδιαφορία της να στελεχώσει το ΕΣΥ διαχρονικά, όσο και για την αντιεπιστημονική της απόφαση να μην εφαρμόζει την πιο αποτελεσματική διεθνώς μέθοδο (αυτήν των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) με πολλά δωρεάν tests, αποκτώντας έτσι και τη δυνατότητα εντόπισης και διαχείρισης των νοσούντων περιστατικών (μοντέλο που συστήνει επίμονα ο ΠΟΥ). Γι’ αυτό ανακοινώνουν μόνο οριζόντια, ασφυκτικά περιοριστικά μέτρα, για να «ενοχοποιήσουν» το λαό για δικές τους ευθύνες.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σταμάτησε την ιχνηλάτηση όλου του πληθυσμού, πέρα από τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι αφήνεται ελεύθερη η διασπορά του κορονοϊού και ο κίνδυνος να «γίνουμε Ιταλία» μεγαλύτερος. Η ιχνηλάτηση σταμάτησε και για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και ο κατ’ οίκον περιορισμός μειώθηκε σε μία εβδομάδα για όσους από αυτούς εκτέθηκαν στον ιό (αντί για δύο που ισχύει για τον υπόλοιπο πληθυσμό).

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με το δίκτυο οικογενειακών γιατρών και τα Κέντρα Υγείας εξοπλισμένα με δωρεάν διαγνωστικά τεστ θα έπρεπε να παίζουν κεντρικό ρόλο στην διάγνωση, στις τηλεφωνικές οδηγίες και τις δωρεάν επισκέψεις στο σπίτι του πληθυσμού αναφοράς και όχι να υπολειμθούν και να αποψιλώνονται από προσωπικό. Οι χιλιάδες ιδιώτες γιατροί θα έπρεπε να στηριχτούν οικονομικά για να εξετάζουν και να παρακολουθούν δωρεάν όσους έχουν ανάγκη σε κάθε γειτονιά και πόλη της χώρας.

Όσο κι αν η συγκυρία δίνει ευκαιρίες στον πολιτικό αυταρχισμό, η συνειδητοποίηση ότι ένα τεράστιο κομμάτι του λαού είναι αυτό που απειλείται πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα αφήσουμε όμως την επιδημία να γίνει μια χαμένη μάχη για το λαό, για τους εργαζόμενους και τη δημόσια Υγεία. Είναι ήδη σαφής η αντανakλαστική αντίδραση ηγεμονικών μερίδων του κεφαλαίου, που μετατρέπουν κάθε κρίση σε «ευκαιρία», κοινωνική – οικονομική – υγειονομική, προσπαθώντας να θωρακιστούν σε βάρος των εργαζόμενων και να επεκτείνουν μορφές και πεδία κυριαρχίας τους: Πενιχρά επιδόματα, ευκαιρία για απολύσεις, περικοπές αδειών, δώρο Πάσχα το καλοκαίρι, συνθέτουν ένα άκρως αντεργατικό σκηνικό.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να δώσουν με θάρρος και αυταπάρνηση τον αγώνα για αλληλεγγύη και επιβίωση, μαζί με τους γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία.

Έναν αγώνα όμως που κάνουμε ξεκάθαρο πως θα τον δώσουμε με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Δεν δεχόμαστε περικοπές στην ασφάλειά μας. Η προστασία των Υγειονομικών είναι προφανώς θεμελιώδης παράγοντας για να αντιμετωπιστεί η επιδημία. Ο κορονοϊός δεν αντιμετωπίζεται με στρατό και αστυνομία. Οι διοικήσεις και το Υπουργείο Υγείας μας αντιμετωπίζουν ως «αναλώσιμους». Υπάρχει παντελής έλλειψη προστατευτικών μέσων. Δεν μας δίνουν μάσκες, ειδικές στολές και αντισηπτικά. Στις καθημερινές εκκλήσεις του προσωπικού, για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) η μόνιμη επωδός των διοικήσεων είναι ότι δεν έχουμε αρκετά. Στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πρόληψης, όχι μόνο δεν δίνουν ΜΑΠ (όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό), αλλά τους αφήνουν απλήρωτους.

Θωρακίζοντας το ΕΣΥ, παλεύουμε για την υγεία του λαού. Κανένας άλλος υγειονομικός νεκρός!

Είναι ολοφάνερη η κατά κράτος ήττα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου για την Υγεία, όταν καλείται να διαχειριστεί συνθήκες εκτεταμένων κρίσεων αλλά και γενικότερα. Καμιά χώρα δεν είναι υγειονομικά ασφαλής, χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας που θα εγγυάται την καθολική πρόσβαση και περίθαλψη εντός

του όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Καμία ιδιωτική πρωτοβουλία δεν πρόκειται να νοιαστεί για οτιδήποτε άλλο πέρα από την αύξηση του κέρδους, ακόμα κι αν την εγκαλούσε το κράτος για το αντίθετο. Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποτρέψει την αισχροκέρδεια και να προστατέψει την εργασία αν δεν βρει απέναντί της λαϊκές αντιστάσεις και ένα κίνημα που να διεκδικεί.

Η μάχη για κοινωνική αλλαγή είναι στο σήμερα μάχη για επιβίωση, μάχη για δημόσια Υγεία, μάχη για προστασία των δυνάμεων της εργασίας κόντρα στο νεοφιλελευθερισμό και την κανιβαλική αγριότητα του κεφαλαίου. Σε αυτή τη μάχη στρατευόμαστε με όλα τα μέσα που απαιτεί η εποχή μας, με δημιουργικότητα, με την αλληλεγγύη παντού παρούσα - και την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο αγωνιζόμενος λαός θα επιβιώσει απέναντι σε κάθε κρίση που γεννιέται στο σκληρό του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Ο μόνος πόλεμος που διεξάγουν οι Μητσοτάκηδες αυτού του κόσμου είναι ταξικός και καθόλου αόρατος ενάντια στην εργατική τάξη. Και πρέπει να πάρουν την απάντηση που τους ταιριάζει, τόσο στο άμεσο καθημερινό επίπεδο, όσο και στο συνολικό-προοπτικό.

**Κανένας μόνος του-Μένουμε ενεργοί
Φοράμε τις μάσκες, αλλά δεν σωπαίνουμε!**

**Όχι στο φόβο που καλλιεργούν -Όχι στην εξαθλίωση που ετοιμάζουν!
Αλληλεγγύη - Ενημέρωση - Αντίσταση - Διεκδίκηση**

- Άμεση στήριξη του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (απορρίπτουμε τη λογική του εθελοντισμού και της «φιλανθρωπίας» που καλεί υποκριτικά η κυβέρνηση για να κρύψει τα τεράστια κενά στο ΕΣΥ και την απροθυμία των γιατρών να καλύψουν τις θέσεις της εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας)
- Άμεσο άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ (κενών και νέων, σύνολο τουλάχιστον 2000 ΜΕΘ, 1500 ΜΑΦ) και στελέχωσή τους με κατάλληλο προσωπικό. Άμεση μαζική αγορά αναπνευστήρων ώστε θέσεις ΜΑΦ να μπορούν να μετατραπούν σε ΜΕΘ
- Εφοδιασμός όλων των υγειονομικών με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας
- Απρόσκοπτες χορηγήσεις των ειδικών και αναρρωτικών αδειών στους υγειονομικούς. Ανάκληση της απαράδεκτης ρύθμισης για καραντίνα 7 ημερών στους συναδέλφους που είναι θετικοί στον ιό με πρόνοια για αντικατάσταση των νοσούντων με νέο προσωπικό
- Άμεση πρόσληψη όλων των επικουρικών από τις λίστες αναμονής - άμεσος διορισμός των ειδικευόμενων - άμεσος διορισμός των μόνιμων ιατρών που έχουν κριθεί
- Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ σε όλους όσους χρήζουν διερεύνησης και συνέχεια της ιατρικής παρακολούθησης στο σπίτι. Αύξηση της δυνατότητας των διαγνωστικών τεστ με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Άμεση πρόσβαση όλων όσων εμφανίζουν συμπτώματα σε γιατρό. Κανείς σπίτι αδιάγνωστος. Να μην γίνει το «μένουμε σπίτι», πεθαίνουμε σπίτι!
- Να καταργηθούν οι επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας. Δέσμευση υγειονομικού υλικού και υποδομών ιδιωτικών δομών υγείας. Επίταξη χωρίς αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών, ΜΕΘ, εργαστηρίων όπου αυτό απαιτείται, χωρίς αποζημίωση. Ένταξη όλων των μονάδων υγείας στρατιωτικών, πανεπιστημιακών και ιδιωτικών νοσοκομείων σε ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας.
- Η κυβέρνηση καταδικάζει χιλιάδες ιατρούς στις γειτονιές εξαιρώντας τα επί της ουσίας από τα οικονομικά μέτρα με την προκλητική της απόφαση να δώσει vouchers... κατάρτισης για να ταΐσει σχετικές ιδιωτικές εταιρίες. Απαιτούμε την ένταξη των ιδιωτών γιατρών στον κεντρικό σχεδιασμό για

την αντιμετώπιση της πανδημίας, με το κράτος και τον ΕΟΠΥΥ να αναλαμβάνουν την αμοιβή τους καθώς και την παροχή των αναγκαίων μέσων προστασίας.

- Μέριμνα για ευπαθείς ομάδες – άπορους – αστέγους – φυλακισμένους – πρόσφυγες με αναγκαίο εξοπλισμό και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Η καραντίνα βάζει τεράστια ζητήματα ενίσχυσης των απλών ανθρώπων. Οι συνταξιούχοι, οι απομονωμένοι, οι αδύναμοι θα χρειαστούν εισοδηματική ενίσχυση, αλλά και ευρύτερη κοινωνική βοήθεια, προκειμένου να αποφευχθούν ακραία φαινόμενα δυστυχίας. Να κλείσουν τα στρατόπεδα του αίσχους! Επείγουσα αποσυμφόρηση των φυλακών!

- Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Να μην μπου στον γύψο τα δημοκρατικά δικαιώματα και η συνδικαλιστική δράση. Συμμετοχή των σωματείων – ομοσπονδιών στις συσκέψεις για την προστασία των εργαζομένων

- Καμία ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Απαγόρευση των απολύσεων. Άμεση ανάκληση των 40.000 απολύσεων που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Καμία χαμένη άδεια – μισθός – ένσημο. Καμία έκθεση εργαζόμενου σε κίνδυνο. Καμία περικοπή στους μισθούς και στις συντάξεις

Υπογράφουμε μαζικά το κείμενο υπογραφών που διακινούμε ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ του υπουργείου υγείας

Την Τετάρτη 1 Απρίλη καλούμε σε ημέρα δράσης των υγειονομικών ενάντια στα ψέματα της κυβέρνησης! Καλούμε την ΟΕΝΓΕ και τις Ενώσεις των Γιατρών να οργανώσουν συνεντεύξεις τύπου και ενημερωτικές καμπάνιες.

Την Τρίτη 7 Απρίλη ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ

**Να σπάσουμε το σιωπητήριο: ΟΛΟΙ στις 7 Απρίλη ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ στις πύλες των νοσοκομείων
μας με ντουντουκες, πικέτες, πανώ σε μαζικές παραστάσεις σε όλη την χώρα!**

Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τα Α' βήθμια σωματεία να πάρουν αποφάσεις για Στάσεις Εργασίας και να καλέσουν σε αυτή τη μέρα δράσης.

Καλούμε σε ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες φορέων, εργατικών σωματείων, δημοτικών σχημάτων σε εργασιακούς χώρους, γειτονιές, μπαλκόνια, ιντερνετικές συνελεύσεις, αντιδράσεις σε υπουργεία, Περιφέρειες, αφισκοκολλήσεις, επιτήρηση για την κατάσταση σε καμπ προσφύγων, ρομά, φυλακισμένων κλπ

Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή