

Γράφει η **Μαρία Ξιφάρ***



Και ξαφνικά όλη συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις κλειστές και ανοιχτές τράπεζες. Γύρω από τις ουρές στα ATM και τις αναλήψεις των 120 ευρώ από τις συντάξεις. Τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, κομματάρχες των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ ανακάλυψαν την ταλαιπωρία των συνταξιούχων. Για να μιλήσουμε λίγο και από την πλευρά των τραπεζοϋπαλλήλων.

Πού ήταν όλοι αυτοί όταν έρχονταν οι άνεργοι στα ταμεία των τραπεζών και μας έλεγαν, και μάλιστα χαμηλόφωνα, «θέλω ανάληψη τα τελευταία 3 - 5 ευρώ, δεν έχω άλλα»; Πού ήταν όταν χιλιάδες συνταξιούχοι κάθε 30 του μήνα έτρεμαν μήπως τους έκοψαν πάλι και δεν ήξεραν πόση θα είναι η σύνταξη; Πού ήταν όταν άρχισαν να πλειστηριάζουν τα σπίτια ανέργων και απολυμένων, επειδή οι τράπεζες τα έχουν δώσει σε ξένα funds και στην Pricewaters? Πού ήταν όταν τα τελευταία χρόνια η μόνη εργασία των τραπεζών ήταν να ρυθμίζουν και να επαναρυθμίζουν τα στεγαστικά, για να πέσει λίγο η δόση, επειδή συνέχεια μειωνόταν το εισόδημα των δανειοληπτών και δεν έβγαιναν όσο κάτω και να πήγαινε; Πού ήταν όταν τα στοιχεία μιλούσαν για 80 δις κόκκινα δάνεια, αφού ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει;

Πού ήταν αυτοί όταν τα τελευταία 5 χρόνια έκλεισαν οι συνεταιριστικές τράπεζες και έμειναν επαρχίες χωρίς καταστήματα; Πού ήταν όταν έκλεισαν δεκάδες καταστήματα λόγω των συγχωνεύσεων την τελευταία πενταετία; Πού ήταν όταν ξεπούλησαν την Αγροτική Τράπεζα το 2012;

Μιλούν αυτοί για κούρεμα καταθέσεων; **Μα έχουν κουρευτεί οι καταθέσεις.** Τις κούρεψε η τρόικα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα μνημόνια φρόντισαν γι αυτό. Γιατί τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, κάποια από τα οποία αποταμιεύονταν, εξαφανίστηκαν. Γιατί ο κόσμος σήκωνε τις καταθέσεις για να πληρώνει τα ΕΝΦΙΑ και τους φόρους. Γιατί όσοι ήταν 2-3 χρόνια άνεργοι, ζούσαν με όσα σήκωναν κάθε τρεις και λίγο από το βιβλιάριο. Γιατί με το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν προεκλογικά, πολλοί σήκωναν τις καταθέσεις, οι περισσότερες δεν έχουν επιστρέψει, ενώ πολλοί ηλικιωμένοι έπεσαν θύμα ληστών με συνέπεια να χάσουν τα πάντα. **Όλοι μας έχουμε πολύ λιγότερες καταθέσεις από το 2010.**

Μας λένε οι εργατοπατέρες της ΟΤΟΕ, οι χορτάτοι συνδικαλιστές των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, που έχουν εξασφαλιστεί οι ίδιοι από τους τραπεζίτες και το σύστημα ξεπουλώντας τα δικά μας δικαιώματα, ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας στις τράπεζες, άμα βγει το Όχι. Τα golden boys επίσης διαδίδουν και τρομοκρατούν στα κτίρια των τραπεζών, τα μεγαλοστελέχη **που έχουν φάει αυτά τα χρόνια με χρυσά κουτάλια**, να μη διανοηθεί κανείς να ψηφίσει Όχι.

Μα πόσοι συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη δουλειά τους τα τελευταία 5 χρόνια; Ξέχασαν τους απολυμένους από τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους εκατοντάδες ενοικιαζόμενους της Εμπορικής που απολύθηκαν όταν απορροφήθηκε από την ΑρΙθα; Ξέχασαν τους χιλιάδες συναδέλφους στον κλάδο που έφυγαν κακήν κακώς με εθελούσιες, ατομικά ή μαζικά, υπό εκβιασμούς και απειλές; Ξέχασαν ότι χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι ακόμη περιμένουν για σύνταξη και εφάπαξ, συνεχώς τους τα κουρεύουν και τα μεταθέτουν για λίγους μήνες αργότερα και ζουν με δανεικά; Ξέχασαν τους συναδέλφους από την πρώην Probank που έχουν φορτωθεί με μετοχοδάνεια χιλιάδων ευρώ; Ξέχασαν τις μειώσεις των μισθών μας,

όταν οι μισθοί των μεγαλοστελεχών προκαλούν την κοινωνία και οι εταιρείες κάνουν πάρτι. Ήχασαν ότι οι καθαρίστριες στην Εθνική Τράπεζα αμείβονται με 80 ευρώ το μήνα;

Το μαύρο μέτωπο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΔΗΜΑΡ, που συγκροτούν το Μένουμε Ευρώπη, **δεν δικαιούται να μιλάει. Δεν μας λένε όλοι αυτοί τι θα έρθει μετά το ΝΑΙ στην Τρόικα και τα τσιράκια** της εντός και εκτός. Το **ΝΑΙ στις προτάσεις των δανειστών** και τα νέα μνημόνια, σημαίνει απελευθέρωση των απολύσεων, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, αύξηση στις τιμές όλων των προϊόντων λόγω του ΦΠΑ, κλείσιμο επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας, νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων με την αύξηση των εισφορών, σύνταξη κηδείας μετά από 40 χρόνια δουλειάς και στα 67 για όλους ανεξαιρέτως, χαράτσια και φόρους για μια ζωή, μετανάστευση στο εξωτερικό για όλους τους νέους ανθρώπους.

Όλο αυτό θα φέρει άμεσα **συρρίκνωση του τραπεζικού συστήματος, δραματική αύξηση των κόκκινων δανείων, εξαφάνιση των καταθέσεων, επέκταση σε όλους του μοντέλου των ενοικιαζόμενων των 600 ευρώ, απολύσεις στις τράπεζες.** Ενός τραπεζικού συστήματος που θα χορεύει στους ρυθμούς του Ντράγκι και της ΕΚΤ, ανάλογα πότε θα ανοίγουν ή θα κλείνουν τη στρόφιγγα. Που δεν μπορεί να βάλει έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων, για να μη φεύγουν έξω οι καταθέσεις και τα κεφάλαια, γιατί δεν το επιτρέπει η ΕΕ. Αυτό είναι το ΝΑΙ, αυτό θα κλείσει με μαθηματική ακρίβεια τις τράπεζες. Θέλουμε να είμαστε τόσο εξαρτημένοι; Ή θέλουμε να αποκτήσουμε ανεξαρτησία κινήσεων, να σταθούμε στα πόδια μας, να προχωρήσουμε στην αναδιανομή του πλούτου που υπάρχει στην κοινωνία, να βάλουμε ένα φρένο επιτέλους σε αυτήν την κατρακύλα;

Το κλείσιμο των τραπεζών μια μέρα μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος λειτούργησε υπέρ του ΝΑΙ μέσω της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κινούμενη μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει η Ευρωζώνη, δηλαδή την άσκηση βέτο από πλευράς Τράπεζας Ελλάδος, εν προκειμένω του Στουρνάρα, και τον έλεγχο των τραπεζών από τους ιδιώτες, έκλεισε τις τράπεζες και έπαιξε το παιχνίδι της Τρόικας και των τραπεζιτών. Αν αυτό είχε γίνει πολύ νωρίτερα, ή έστω λίγες μέρες νωρίτερα και όχι τη Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα, και μάλιστα όχι να κλείσουν οι τράπεζες αλλά να μπει όριο αναλήψεων, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τη Δευτέρα, ημέρα πληρωμής των συνταξιούχων, έπρεπε να ανοίξουν κανονικά με όριο στις αναλήψεις και στις μεταφορές χρημάτων, να συντελούνται όλες οι εργασίες όπως διάφορες πληρωμές και καταθέσεις, να είναι προσβάσιμες οι θυρίδες, ώστε να βγει χρήμα στην αγορά...

Τώρα μιλάνε για κούρεμα καταθέσεων αν δήθεν επικρατήσει το ΟΧΙ ή αν βγούμε από το ευρώ, και μάλιστα βρήκαν και το ποσό, 8.000 ευρώ.. Μας δουλεύουν κανονικά; Φυσικά και υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αλλά μόνο για τις πολύ μεγάλες καταθέσεις, **αν συνεχίσουμε να είμαστε στην Ευρωζώνη.** Γιατί η ΕΕ αποφάσισε πέρυσι ότι κάθε χώρα θα λύνει μόνη της το όποιο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, με την οδηγία για τη διάσωση των τραπεζών το 2014, όταν όλες οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες πέρασαν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Θα επιβάλει το λεγόμενο **bail in**, δηλαδή η διάσωση κάθε τράπεζας θα βαρύνει τους μετόχους και τους πιστωτές του ιδρύματος, οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι ομολογιούχοι μειωμένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυημένες καταθέσεις, ενώ δεν πληρώνουν οι φορολογούμενοι, όπως γινόταν ως τώρα.. **Το ξέρουν αυτοί οι έχοντες και υποστηρικτές του ΝΑΙ,** γι αυτό έχουν φροντίσει να στείλουν τα χρήματά τους έξω.

Σ αυτή τη ζωή που μας προτείνουν λέμε ΟΧΙ και θα παλέψουμε για το όχι. Όχι μέχρι τέλους. Όχι στα παλιά και τα νέα μνημόνια. Όχι στη στυγνή δικτατορία του κεφαλαίου. Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. **Αν επικρατήσει το ΟΧΙ, είναι εμφανές ότι είναι ένα ΟΧΙ σε νέα μνημόνια,** αντίστοιχο με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2015. **Μην τολμήσει** αυτή ή άλλη κυβέρνηση, μετά και την αθέτηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων, να φέρει συμφωνία με νέα μέτρα, λίγο καλύτερα από πριν δήθεν, στην ίδια καταστροφική λογική όμως. Οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες.

Υπάρχει και η αξιοπρέπεια. Υπάρχουν τα όνειρά μας. Υπάρχει ο ρεαλισμός ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχίσει στην αυτοκαταστροφή του καπιταλιστικού συστήματος.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η πάλη για το δίκιο είναι μεγάλο πράμα. Όποιος σπέρνει φόβο, θερίζει οργή.

*Μαρία Ξιφαρά, συνδικαλίστρια στις τράπεζες