



#block_TEE

αριστερή κίνηση εργαζόμενων & άνεργων μηχανικών

Κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι/ες μηχανικοί συνειδητοποιούν ότι τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ με πρόσχημα την αντιμετώπιση του ιού Covid 19 έρχονται να μετατρέψουν σε κοινωνικό ερείπιο το εργασιακό τοπίο. Αρκετοί συνάδελφοί μας απολούνται, μπαίνουν σε αναστολή των συμβάσεων τους, μπαίνουν σε εκ περιτροπής εργασία, καλούνται να δουλέψουν μαύρα, υποχρεώνονται να ανταποκριθούν σε αυξημένα ωράρια σε εργοτάξια και εργοστάσια, χωρίς τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών βρίσκονται εκτεθειμένοι στην εργοδοτική αυθαιρεσία για ακόμη μία φορά χωρίς κανένα δίκτυο προστασίας, ενώ η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να δουλέψει και πασχίζει να ανταπεξέλθει στα τρέχοντα έξοδα.

Οι πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έρχονται να προσαρμόσουν ακόμα περισσότερο το νομικό πλαίσιο στα συμφέροντα του κεφαλαίου και των εργοδοτών, στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις από το λεγόμενο «μαξιλάρι» του δημόσιου αποθεματικού, με χρήματα δηλαδή που έχουν προκύψει από τους εργαζόμενους μέσω των αιματηρών «πλεονασμάτων», ενώ ταυτόχρονα διευκολύνονται χρηματοδοτικά και μέσω αναστολής και μετάθεσης σειράς υποχρεώσεων (δάνεια, εισφορές, φόροι κλπ). Η κρίση για ακόμη μία φορά αξιοποιείται ως ευκαιρία για να δοθεί η μερίδα του λέοντος στους συνήθεις «υπόπτους», αφήνοντας ψίχουλα για τους εργαζόμενους, τους απολυμένους, τους άνεργους...

Ειδικά στον χώρο των Μηχανικών μεγάλο δε κομμάτι της πίτας προορίζεται στο γνωστό κύκλωμα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που μέχρι τώρα θησαύριζε μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προγράμματα Voucher «ανακύκλωσης» της ανεργίας. Στα συγκεκριμένα προγράμματα, τα ΚΕΚ, ως σύγχρονοι δουλέμποροι, πληρώνονταν με το κεφάλι για να τσουβαλιάσουν τους άνεργους στα άθλια προγράμματα κατάρτισης τους και κατόπιν στις συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ εταιρείες, ούτως ώστε να «ωφεληθούν» από την προσφορά πάμφθηνης εργασίας σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα υπό το μανδύα της πρακτικής άσκησης.

Με παραπλήσιο σενάριο το γνωστό αυτό έργο ξαναπαίζεται εν μέσω πανδημίας! Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί φυσικά με το ΤΕΕ και τα κάθε λογής ΚΕΚ εμπαίζουν χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες μέσα από τα Voucher τηλε-κατάρτισης. Το ποσό διόλου ευκαταφρόνητο: 192.965.940 Ευρώ για 180.342 ωφελούμενους επιστήμονες. Από αυτά τα λεφτά, 470 Ευρώ για κάθε καταρτιζόμενο, δηλαδή 84.760.740 Ευρώ πάνε στα ΚΕΚ και στις- μετρημένες στο χέρι- συνεργαζόμενες με αυτά ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν πλατφόρμα- σύστημα τηλεκατάρτισης και τα υπόλοιπα 107.885.200€ στους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 44% πηγαίνει στους «ημετέρους» καθιστώντας φανερό ότι το πρόγραμμα λειτουργεί ως προκάλυμμα για την διασπάθιση χρήματος. Για να αντλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα τα ΚΕΚ διαγκωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα αναλάβει περισσότερους πελάτες- καταρτιζόμενους βάζοντας prime time διαφημίσεις, ενώ στο παιχνίδι προσέλκυσης μπαίνουν και οι μεγάλες εταιρείες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που κινούν τα νήματα για να εξασφαλίσουν συμμετέχοντες στα ΚΕΚ- συνεργάτες τους. Κάθε ΚΕΚ έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι πελατών και τάζει διάφορα, από μαϊμού παρακολούθηση του προγράμματος, δωροεπιταγές σε

πολυκαταστήματα, έξτρα χρηματικά ποσά κ.ά.

Πολλοί μάλιστα εργοδότες δε διστάζουν να αναγκάζουν εργαζόμενους με μπλοκάκι να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΚ της επιλογής τους, αφαιρώντας την ίδια στιγμή το ποσό των 600 Ευρώ από τους μισθούς των συναδέλφων! Μετατρέπουν δηλαδή ξεδιάντροπα τα 600 Ευρώ σε επίδομα της εργοδοσίας! Δεν θα τους περάσει!

Από το όλο κόλπο δεν λείπουν φυσικά και επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι (βλέπε ΠΣΔΑΤΜ, ΠΣΧΜ και έπονται και άλλοι), καθώς και περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ (όπως το ΤΕΕ Δωδεκανήσου) που απροκάλυπτα διαφημίζουν τη συνεργασία τους με συγκεκριμένα ΚΕΚ προφανώς λαμβάνοντας τα σχετικά “αντισταθμιστικά οφέλη” από τη συναλλαγή!

Το δε μέγεθος της κοροϊδίας αποκαλύπτεται από το ότι πρόκειται για μία εντελώς εικονική προκήρυξη. Το αντικείμενο των προγραμμάτων, ίδιο και अपαράλλαχτο σε όλα τα ΚΕΚ, περιλαμβάνει γενικά πεδία για την προσαρμογή διαφορετικών κλάδων στις «τεχνολογικές εξελίξεις», ενώ όσοι δεν θέλουν να καταρτιστούν μπορούν να αρκεστούν στην είσπραξη της προκαταβολής των 400 ευρώ. Οι λοιποί αρκεί να συμμετέχουν στις 100 διδακτικές ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης - αρκεί δηλαδή να αφήσουν τον υπολογιστή τους ανοιχτό- για να λάβουν και τα 200 ευρώ επιπλέον, ενώ σε όλα τα σχετικά site διευκρινίζεται με μεγάλα γράμματα ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης...

Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων/ισσών, που έχουν μεν πτυχίο, αλλά δεν έχουν δώσει τις εξετάσεις στο ΤΕΕ ή δεν έχουν κάνει έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και πολλοί συνάδελφοί/ισσες μας που μέσα στην κρίση αναγκάστηκαν να κλείσουν τα βιβλία τους, βρίσκονται μέσα στην πανδημία εντελώς ξεκρέμαστοι, αφού αποκλείονται μέχρι στιγμής ακόμα και από τα εν λόγω προγράμματα. Επίσης αποκλείονται και όλοι οι συνάδελφοί μας που λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν αναγκαστεί να κλείσουν τα βιβλία τους.

Γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία εκμεταλλεύονται την παρούσα υγειονομική κρίση για να αποτελειώσουν ότι δεν κατάφεραν τα μνημόνια, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον ιδιωτικό τομέα. Η υποκρισία τους είναι εξόφθαλμη. Αντί να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, με προσωπικό, με μαζικά προληπτικά τεστ και αντιδραστήρια, με μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς, με επίταξη των ιδιωτικών κλινικών , συνεχίζουν να το αφήνουν διαλυμένο, χρυσοπληρώνοντας τις ιδιωτικές ΜΕΘ, χαρίζοντας 30 εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους του χώρου της υγείας. Αντί να στηρίξουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους, τα νοικοκυριά που πλήττονται μέσα στην πανδημία, επιδοτούν με εκατομμύρια τους καναλάρχες για να διαφημίζουν τα μέτρα προστασίας, που αυτονόητα θα έπρεπε να προβάλλονται και να μεταδίδονται δωρεάν. Αντί να ενισχύουν τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με έκτακτο μηνιαίο αξιοπρεπές εισόδημα, εξασφαλίζουν πλουσιοπάροχα κονδύλια μέσα από fake προγράμματα στους κάθε λογής παρόχους τηλεκατάρτισης- πουλώντας δήθεν κοινωνική ευαισθησία για τη στήριξη των επιστημόνων.

Φυσικά δεν μας προκαλεί έκπληξη πως το ΤΕΕ για ακόμη μία φορά, αναλαμβάνει το ρόλο του κυβερνητικού φερέφωνα, αποδεικνύοντας πως είναι ένας μηχανισμός που υπηρετεί την κυβέρνηση και τις πολιτικές της, αλλά και τα συμφέροντα των ανώτερων μειοψηφικών στρωμάτων μεγαλομηχανικών, εργοδοτών- μεγαλομετόχων, και όχι τις ανάγκες της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών και άνεργων μηχανικών. Μάλιστα την ώρα που εξελίσσεται η κοροϊδία με τα voucher σπεύδει να συνυπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΥΠΕΝ, σχεδιάζοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του συστήματος πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων, τη σύσταση μητρώου ελεγκτών εκδοθέντων ΠΕΑ, αλλά και την αυστηροποίηση ποινών στους ενεργειακούς επιθεωρητές. Όλο το προηγούμενο διάστημα εξάλλου πρωταγωνίστησε στην αναδιάρθρωση των Πολυτεχνικών σχολών μέσα από τη λογική της κοπτοραπτικής και του κατακερματισμού των επιστημονικών αντικειμένων,

προωθώντας τη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την εξατομικευμένη, «διαβαθμισμένη πρόσβαση» σε αυτά μέσα από επί πληρωμή σεμινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις πιστοποίησης, απαιτήσεις εμπειρίας κλπ.

Είναι σαφές και κατανοητό, ότι πολλοί συνάδελφοί/ισσες μας υπό την απειλή και το βάρος του κόστους διαβίωσης, αλλά και υπό τον φόβο της οικονομικής κρίσης που έρχεται θα κάνουν την αίτηση για το voucher. Ωστόσο, καλούμε όλους/ες να καταγγείλουν την κοροϊδία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης και του ΤΕΕ και να επιλέξουν το δρόμο του αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια, διεκδικώντας πλήρη στήριξη με έκτακτο μηνιαίο επίδομα ικανό να καλύψει τις ανάγκες μας για όσο διαρκεί η κρίση!

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όλοι/ες μαζί να δώσουμε τη μάχη για να ηττηθεί η προσπάθεια να μπουν τα δικαιώματά μας σε καραντίνα!

Για να μην πληρώσουμε για άλλη μία φορά εμείς τα σπασμένα!

- Να δοθεί σε όλους τους πληττόμενους εργαζόμενους με μπλοκάκι και στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς ολόκληρος, μέχρι και το τελευταίο Ευρώ, ο μισθός τους για όσο διαρκεί η πανδημία, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Τουλάχιστον να πάρουν άμεσα τα 800 ευρώ χωρίς την γελοιότητα των Voucher τηλε-κατάρτισης.
- Πλήρης εφαρμογή των υποστηρικτικών μέτρων και για τους εργαζόμενους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και τους αυτοαπασχολούμενους.
- Επίδομα ανεργίας σε όλους τους καταγεγραμμένους ανέργους (σήμερα λαμβάνει περίπου το 10%). Επίδομα ανεργίας και για τους άνεργους μπλοκάκηδες.
- Πλήρης καταβολή των μισθών με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους. Κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Απαγόρευση των απολύσεων. Να κηρυχτούν παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις. Το Δώρο Πάσχα να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του.
- Πρόσθετες Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
- Κανένας/Καμία στην δουλειά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πλήρη καταβολή του μισθού με ευθύνη της εργοδοσίας.
- Μαζικά τεστ για να μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά κρούσματα σε χώρους εργασίας. Να μην υπάρξει ξανά νεκρός λόγω της εγκληματικής αμέλειας της εργοδοσίας.
- Όχι στην εντατικοποίηση της εργασίας – προστασία του 8ώρου – απαγόρευση τηλεργασίας εκτός ωραρίου.
- Καμία ανοχή στον περιορισμό των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.
- Για το επόμενο τρίμηνο να υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Να μην γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, νερού.
- Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα για όσο διάστημα απαιτηθεί.
- Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατοικίας και περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων.

Κατάργηση των εξώσεων.

- Ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το άνοιγμα νέων ΜΕΘ και ΜΑΦ και τον αναγκαίο εξοπλισμό προστασίας του υγειονομικού προσωπικού. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα της υγείας.
- Μονομερής ακύρωση του προγράμματος μεταμνημονιακής επιτροπείας και των αιματηρών πλεονασμάτων. Διαγραφή του χρέους ώστε να σταθεί ο λαός στα πόδια του μετά τη πανδημία και να αντιμετωπίσει τη νέα οικονομική κρίση. Έξοδο από την ΕΕ που για μια ακόμη φορά δείχνει το αποκρουστικό της πρόσωπο.