



Να λοιπόν που το (παρα)κράτος δηλαδή το παράνομο κράτος, υποκινεί, παραγγέλλει και εκτελεί, καταλήψεις σχολείων!

### Παναγιώτης Μαυροειδής

Η μέθοδος είναι η κλασική μέθοδος του παρακράτους, δηλαδή ανώνυμα και στα μουλωχτά, χωρίς ανάληψη ευθύνης.

Να μη μιλήσουμε φυσικά για δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις. Θα ήταν αστείο... Οι μαθητές καλούνται απλά να αποδεχτούν μια ήδη ειλημμένη απόφαση και με κλείσιμο του ματιού ότι θα ...χαλαρώσουν εκ του ασφαλούς, με λίγη κοπάνα **περιτυλιγμένη με εθνική δήθεν σημαία.**

Τις καταλήψεις τις οργανώνει ένα **παρακρατικό παράκεντρο** από φασίστες της ΧΑ και ακροδεξιούς της ΝΔ, με στήριξη από το βαθύ και αφανές κράτος. Ακριβώς επειδή δρουν ως παρακράτος, από τα πάνω και με την κάλυψη των κατασταλτικών και δικαστικών μηχανισμών, έχουν και τη δυνατότητα να απαλλάσσουν εκ των προτέρων από κάθε ποινική ευθύνη, όπως γράφει και το τρυκάκι και πανομοιότυπες αναρτήσεις, ανυπόγραφα κείμενα και επιστολές σε 15μελή και συλλόγους γονέων σε όλη την Ελλάδα. **Τόσο αυθόρμητα! Όλα γραμμένα από το ίδιο χέρι.**



**Καταλήψεις**, αλήθεια για ποιο θέμα; Για τις κρίες αίθουσες, για τα κενά των καθηγητών, την έλλειψη σχολικής στέγης, το εξεταστικό μαρτύριο των μαθητών, το αίσχος της μαθητείας ως σύγχρονης μορφής δουλείας; Τίποτα φυσικά από όλα αυτά.

**Κατάληψη** λοιπόν, για ποιόν λόγο; Τι διεκδικείται για τη "Βόρειο Ήπειρο"; Η προσάρτηση μήπως, στο όνομα της ελληνικής μειονότητας; Δηλαδή να γίνει και προσάρτηση τμημάτων της Θράκης από την Τουρκία στο όνομα της μειονότητας; Δηλαδή πόλεμος αλληλοσφαγής με λουτρό αίματος; Σαν αυτόν που προκάλεσαν οι εθνικιστές όμοιοί τους το 1922, για να πετύχουν τελικά την ανείπωτη καταστροφή του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και τη μεγαλύτερη εθνοκάθαρση στην ιστορία με τον ξεριζωμό

**1.500.000 Ελλήνων και 500.000 Τούρκων**, με τη γνωστή μακάβρια **ανταλλαγή πληθυσμών** στο όνομα της εθνικής καθαρότητας;

Μήπως και προσάρτηση της Βόρειας Μακεδονίας; Γιατί όχι, τώρα που γυρίζει, παζάρια θα κάνουμε;

Και τι λένε ακριβώς για τον Κατσίφα; Τι προτείνουν ας πούμε; Κάθε Έλληνας μειονοτικός όπου γης να βγεί με ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί; Το ίδιο να κάνει και ένας Τούρκος στην πλατεία της Κομοτηνής ή της Ξάνθης; Αυτό είναι το μέλλον για τα παιδιά που θέλουν οι γονείς σήμερα; Το μέλλον του θανάτου που κάθε φορά αυτό φέρνουν ο φασισμός και τυφλός προγονόπληκτος και πατριδοκάπηλος εθνικισμός όταν παίρνουν κεφάλι;

Για ποια πατρίδα αλήθεια μιλούν; Υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που προκάλεσαν ο φασισμός και εθνικισμός του Γ' χιτλερικού Ράιχ, πρώτον, στην ίδια τους την πατρίδα, καταδικάζοντάς την με διαχρονικό όνειδος; Υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που προκάλεσαν οι ίδιοι σε όλες τις άλλες πατρίδες της Ευρώπης και του κόσμου, με τη δουλική συνεργασία των ντόπιων φασιστικών και ακροδεξιών καθαρμάτων;

**Ε όχι λοιπόν! Ας σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης**

**Ας ξηλώσουμε τις μάσκες του φασισμού**

**Δε μιλάμε την ίδια γλώσσα**

Για σας **πατρίδα είναι ο θάνατος**, η αλληλοσφαγή των ανθρώπων, για χάρη της **απόλυτης εξουσίας του κεφαλαίου** και για την (αδύνατη) ησυχία του κάθε φυρερ, ή φυρερίσκου τύπου Παπαδόπουλου.

Για μας πατρίδα, είναι η ζωή και η ανθρωπότητα. **Η αλληλέγγυα συνύπαρξη ίσων και διαφορετικών ανθρώπων, εθνών και πολιτισμών.**

*“Θέλουμε λεύτερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά”*, όπως τραγουδούσε το ΕΑΜ.

Εσείς, θέλετε αλυσοδεμένο λαό σε κάθε πατρίδα και καταστροφική αλληλοεξόντωση κάθε λαού, έθνους και πατρίδας, προς όφελος τελικά των ηγεμονικών καπιταλιστικών κρατών και του Μολώχ του κεφαλαίου και του κέρδους, όπως ακριβώς το κάνατε και **στην Κατοχή**.

Φουσκώνετε τα στήθη σας, επιδεικνύοντας μια δύναμη που δεν είναι δική σας. Είναι του κράτους και των μεγαλοκαπιταλιστών για τους οποίους δουλεύετε, σε ρόλο αμολητού μαντρόσκυλου για ό,τι αυτοί δε μπορούν να κάνουν ανοιχτά και επίσημα.

Νομίζετε ότι σας νομιμοποιεί η αντεργατική και “πρόθυμη” στα συμφέροντα ΗΠΑ και την ΕΕ πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να λέτε και να κάνετε ατιμώρητα ό,τι θέλετε. Υπάρχει όμως και λαός που θα σας φράξει το δρόμο.

Έχουμε δύο μεγάλες διαφορές, που σας κυνηγούν σαν εφιάλτες.

**Πρώτον**, εμείς δε φοβόμαστε, ενώ εσείς είστε σε πανικό. Όχι γιατί είμαστε “παλληκαράδες”, αλλά γιατί έχουμε δίκιο, ενώ εσείς ξέρετε πως δεν έχετε και δεν το αντέχετε αυτό. Για αυτό ένας Παύλος Φύσσας, μόνος εναντίον 20 ασπόνδυλων φασιστών, **σας νίκησε, γαλήνιος και σίγουρος, ακόμη και με το θάνατό του.**

**Δεύτερον**, εμείς λέμε ανοιχτά τους σκοπούς μας, σαν αριστεροί και κομμουνιστές, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος και κίνδυνο, ακόμη και αν φαίνονται μακρινοί ή αδύνατοι οι στόχοι μας κάτω από τη μπότα και τη βία των αφεντικών σας. Όχι από άγνοια κινδύνου, αλλά από **επίγνωση** ότι οι σκοποί μας είναι ευγενικοί, δίκαιοι και διάφανοι

Εσείς, κρύβετε τους σκοπούς σας, μετεμφιεζόμενοι πότε σε **βορειοηπειρώτες**, πότε σε **Μακεδόνες**, πότε σε **εθνικιστές**, πότε σε “φιλήσυχους κατοίκους “. Αποκηρύσσετε ακόμη και την ιδεολογία σας όταν σας στριμώχνουν. Ξέρετε βέβαια γιατί: Διότι **ντρέπεστε για τους σκοπούς σας και τις πράξεις σας**. Σαν το δολοφόνο, που έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό, τη μάνα ή το παιδί του και τυραννιέται σε όλη του τη ζωή για μια αποτρόπαιη πράξη που έκανε με μίσος και πάθος, αλλά που δε τολμά να την ομολογήσει ποτέ.