

Γράφει ο **Γιώργος Μαρκόπουλος**



Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι αναφορές στα ΜΜΕ σχετικά με τον οδοντιατρικό τουρισμό. Τι ακριβώς όμως είναι ο οδοντιατρικός τουρισμός; Μπορεί να παρουσιάζεται ως η ευκαιρία για πλουτισμό του οδοντιάτρου, αλλά στην ουσία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποτίμηση της ιατρικής/οδοντιατρικής φροντίδας και η αναγωγή της σε εμπορικό είδος. Και πώς αλλιώς να το δούμε, όταν ακόμα και στις επίσημες παρουσιάσεις για τον οδοντιατρικό τουρισμό, τα στοιχεία με τα οποία λανσάρεται αυτός έχουν να κάνουν κυρίως με τη σχέση τιμή/όφελος, αλλά και την σύνδεσή του, γενικά, με το τουριστικό προϊόν, όπως για παράδειγμα από το δήμο της Αθήνας που τον στηρίζει.

Εμφανίζονται έτσι τυχοδιώκτες, που εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, διαφημίζουν τον οδοντιατρικό τουρισμό ως λύση στην κρίση του κλάδου. Μπορεί όμως να είναι λύση στη χώρα, που ειδικά τα τελευταία χρόνια, με πρόφαση την οικονομική κρίση, διαλύθηκε το δημόσιο δωρεάν ιατρικό/οδοντιατρικό σύστημα υγείας;

Στη χώρα που άνεργοι, συνταξιούχοι και ελαστικά εργαζόμενοι αδυνατούν να έχουν αξιοπρεπή περίθαλψη;

Στη χώρα που μεγάλος αριθμός ιατρών/οδοντιάτρων ασκεί κοινωνική ιατρική, πιστός στην επιστήμη του και την ανάγκη για περίθαλψη και σε όσους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά;

Στην χώρα που κατά χιλιάδες νέοι επιστήμονες (μεταξύ αυτών και οδοντίατροι) μεταναστεύουν για να πουλήσουν φτηνά σε κάποια μεγάλη οδοντιατρική κλινική τις υπηρεσίες τους;

Στη χώρα που αυτοί που μένουν, αναγκάζονται να εργάζονται κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, πολλές φορές αδυνατώντας να βγάλουν και αυτό; Ας μην κρυβόμαστε. Δεν ψάχνουν λύση. Είναι μέρος του προβλήματος! **Ο στόχος τους, είναι να γίνουν τώρα οι οδοντίατροι, εργαλεία εκμετάλλευσης από επιχειρηματίες και μανατζεραίους που -με το αζημίωτο φυσικά- θα τους φέρουν πελατεία.** Και αν όλο αυτό σας θυμίζει άλλου είδους παροχή υπηρεσιών, προφανώς δεν είναι τυχαίο. **Ο στόχος τους είναι να «επιζησουν» τα πολυοδοντιατρία-επιχειρήσεις δίνοντας μισθούς πείνας σε νέους οδοντιάτρους, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα υποβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.** Και αν αυτό σας θυμίζει άλλου είδους επιχειρήσεις ούτε και αυτο είναι τυχαίο.

Δεν είναι τυχαίο που αντίστοιχα, κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας ειδικότερα, επισκέπτονται οδοντιάτρους γειτονικών χωρών. Δεν είναι η ανάγκη τους για τουρισμό στις κατά τ' αλλά πολύ όμορφες αυτές χώρες, αλλά η ανάγκη τους για απαραίτητες οδοντιατρικές πράξεις.

Τέλος δεν είναι τυχαίο πως όλο αυτό στηρίζεται από ΜΜΕ που έπαιξαν και παίζουν τον βρώμικο ρόλο της προπαγάνδας υπέρ των μνημονίων καθώς και από μεγάλες οδοντιατρικές κλινικές που λειτουργούν σαν πολυκαταστήματα, όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις εντός τους.

Όλο αυτό δεν είναι ξεκομμένο από την γενική οικονομική κατάσταση. Οι τυχοδιώκτες εμφανίστηκαν για να εκμεταλευτούν την κρίση που περνά ο κλάδος μας.

Η φτώχεια και η εξαθλίωση, των εν δυνάμει ασθενών μας, μοιραία θα γίνει και δική μας. Η διάλυση των ταμείων και της δημόσιας υγείας αφορά και τα δικά μας ταμεία και τη δική μας υγεία. Η ανάγκη να ξεπουλάμε την επιστήμη μας ως αντανάκλαστικό επιβίωσης, θα οδηγήσει στο κλείσιμο των ιατρείων μας και θα μας κάνει υπαλλήλους σε πολυοδοντιατρεία που όπως και σε όλους τους άλλους εμπορικούς κλάδους, έχουν ανάγκη από φτηνό εργατικό δυναμικό.

Έχει ξεκινήσει ήδη η εργασία νέων (και όχι μόνο) συναδέλφων μας σε «οδοντιατρεία επιχειρήσεις» με εργασιακές συνθήκες γαλέρας.

Από την άλλη, δεν μπορούμε να αδικήσουμε τους συναδέλφους, που στην απόγνωσή τους και πνιγμένοι από τα χρέη του ιατρείου τους, επιχειρούν να διαφημιστούν με αυτό τον τρόπο. Μόνο που και η διαφήμιση, είναι όπλο του ισχυρού και πεδίο στο οποίο ο αδύναμος οικονομικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. **Υπάρχει έτσι η ανάγκη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να δώσουμε τη μάχη για να μπορεί η οδοντιατρική να είναι κατ' ουσίαν κομμάτι της ιατρικής, άρα και του μεγαλύτερου αγαθού, αυτού της υγείας.** Βέβαια και αυτό όχι μόνοι μας. Η αποκοπή μας από τις διεκδικήσεις εργαζομένων σε άλλους κλάδους και η συντεχνιακή αντιμετώπιση των προβλημάτων μας θα μας κάνει και εμάς άνεργους. Και οι άνεργοι δεν έχουν συντεχνία.

Να διεκδικήσουμε:

Δημόσια δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη για όλους

Καμία εμπορευματοποίηση ιατρικής και οδοντιατρικής

Καμία συνεργασία με το θεσμό του οδοντιατρικού τουρισμού