



NAR για την **ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**

Προκλητική και επικίνδυνη η αγορά των φρεγατών και η συμμαχία με Γαλλία

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του NAR για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Η νέα δυσβάσταχτη εξοπλιστική αγορά που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης από το Παρίσι αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η αγορά τεσσάρων γαλλικών φρεγατών και η κατασκευή 3-4 κορβετών απαιτούν πολλά δισεκατομμύρια, που έρχονται να προστεθούν στα υψηλότετα ποσά για τα 24 Ραφάλ, για τον εκσυγχρονισμό των F16 και την αγορά πλήθους πολεμικών συστημάτων από την κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους καλύτερους πελάτες των πολυεθνικών όπλων. Εξάλλου η Ελλάδα της κρίσης και της φτώχειας είναι τα τελευταία χρόνια και με κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, από τις πρώτες χώρες του NATO σε στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η αγορά αυτή αποτελεί πρόκληση καταρχάς γιατί αφαιρεί πολύτιμους πόρους από τον ελληνικό λαό. Όταν θερίζει η πανδημία και το ΕΣΥ καταρρέει, όταν οι μαθητές στοιβάζονται στα σχολεία, όταν δεν επαρκούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ανύπαρκτης δασικής υπηρεσίας για να προστατευτούν τα δάση, όταν η φτώχεια, η ανεργία και η υπερεκμετάλλευση αποτελούν τους εφιάλτες λαού και νεολαίας, τότε το να ταΐζει η Ελλάδα (με δημόσιο χρέος 220%) τα μονοπώλια της Γαλλίας, των ΗΠΑ και των άλλων ισχυρών καπιταλιστικών χωρών είναι έγκλημα κατά των εργαζομένων.

Δεύτερο, το όργιο των εξοπλισμών δεν γίνεται για την «υπεράσπιση των συνόρων». Οι δυνατότητες αυτών των όπλων είναι για την ανοικτή θάλασσα και σαφώς η αγορά τους συνδέεται με τη διεκδίκηση των ΑΟΖ, των ενεργειακών κι εμπορικών δρόμων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και γενικότερα. Είναι το τίμημα που πληρώνει η εργατική τάξη και ο λαός στα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου και των πολυεθνικών που θέλουν αυξημένο κομμάτι από την λεία, σε ανταγωνισμό με το τουρκικό κεφάλαιο.

Τρίτο, τα πανάκριβα αυτά οπλικά συστήματα έρχονται να εξυπηρετήσουν ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και εκστρατείες, του NATO και των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της ΕΕ, στις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις τρέχουν να «καταταχτούν» για να αναβαθμίσουν τη θέση του ελληνικού κράτους και κεφαλαίου, πάλι προς όφελος των ιδιοτελών τους συμφερόντων και με τη συναίνεση της αστικής

αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και των εθνικιστών.

Απ' αυτή την άποψη τόσο η συμφωνία με την Γαλλία, όσο και εκείνη με τις ΗΠΑ που προετοιμάζεται και θα είναι αναβαθμισμένη (πενταετούς μάλλον διάρκειας) εμπλέκει τη χώρα και τον λαό μας σε νέες επιθετικές ιμπεριαλιστικές περιπέτειες (από τη Σαουδική Αραβία μέχρι το Μάλι), που φέρνουν θάνατο, φτώχεια και προσφυγιά.

Οι εξοπλισμοί δεν φέρνουν ειρήνη. Οι εξοπλισμοί φέρνουν ανταγωνισμό, φτώχεια, πόλεμο.

Επιτακτική είναι η ανάγκη για ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα, στηριγμένο στους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία, ενάντια στους εξοπλισμούς και τις επιθετικές αντιδραστικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία.