



## **Ούτε σκέψη για αποστολή στρατού στην Λιβύη! Έξω η Ελλάδα από τους επικίνδυνους πολεμικούς άξονες**

Με σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Ν. Δένδια, μετά τη συνάντησή του με τον πολέμαρχο της Ανατολικής Λιβύης Χαφτάρ, άνοιξε και επίσημα το θέμα της αποστολής ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη και άμεσης πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας. Το γεγονός πως η επικίνδυνη αυτή επιλογή εμφανίζεται να εντάσσεται είτε στο πλαίσιο αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν μειώνει τον κίνδυνο, αλλά κάνει ακόμα πιο ρεαλιστική την υλοποίησή της.

Δεν είναι βέβαια μυστικό ότι, με ευθύνη διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πάλι ΝΔ), η Ελλάδα είχε συμμετοχή ως χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, μέσω της αξιοποίησης της αμερικάνικης στρατιωτικής βάσης της Σούδας στην ιμπεριαλιστική εισβολή και τεμαχισμό της Λιβύης.

Σήμερα ωστόσο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη κλιμάκωση.

Και δεν είναι η μόνη: Η κυβέρνηση της ΝΔ συμφώνησε να στείλει συστοιχία πυραύλων Πάτριος στη Σαουδική Αραβία, δήθεν για να συμβάλλει στην άμυνά της, ενώ είναι γνωστό πως το αντιδραστικό βασίλειο, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, επεμβαίνει στην Υεμένη και απειλεί το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραταχθούν στην αραβική χερσόνησο ανοικτά κατά του Ιράν και των αντιπάλων των ΗΠΑ.

Κι ακόμα, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, ελληνική φρεγάτα θα συνοδεύσει γαλλικό αεροπλανοφόρο που θα κινηθεί νότια της Κρήτης την Κυριακή.

Η εικόνα είναι σαφής: Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ουσιαστική συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης, κινείται σε όλα τα μέτωπα με μια εξαιρετικά τυχοδιωκτική κι επικίνδυνη λογική, έτοιμη για πολεμικές εμπλοκές, για να προωθήσει τα ιδιοτελή συμφέροντα της αστικής τάξης και των πολυεθνικών. Τα δίνει όλα στις ΗΠΑ για να αποσπάσει την εύνοιά τους, συμπαρατάσσεται με την Γαλλία για χάρη των ενεργειακών κολοσσών όπως η TOTAL, συγκροτεί επιθετικό άξονα με Ισραήλ-Αίγυπτο και Κύπρο, υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ, κλιμακώνει κι αυτή τον άδικο και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμό των

αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Οι τυχοδιωκτικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως μαρτυρούν και τα διαβήματα διαμαρτυρίας των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ιράν, αποδεικνύονται επικίνδυνες για το ειρηνικό μέλλον του λαού μας.

Κοινός τόπος των αντιμαχόμενων πλευρών: Ληλασία του πλούτου, πολεμική απειλή, εθνικισμός, πατριδοκαπηλεία, φανατισμός, εξοπλισμοί, εμπόριο και πνιγμοί προσφύγων, περιβαλλοντική καταστροφή.

Η κομμουνιστική και ευρύτερη αριστερά σε Ελλάδα και Τουρκία, οι μαχόμενες δυνάμεις του εργατικού κινήματος, οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρες θέσεις για να ηττηθεί η πολεμική προετοιμασία και να μπλοκαριστεί η μηχανή του πολέμου. Για την άμεση αποδέσμευση από NATO και ΕΕ, το ξήλωμα των αμερικανικών βάσεων και την ακύρωση της νέας συμφωνίας κυβέρνησης ΝΔ με ΗΠΑ. Ενάντια στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στην ανακήρυξη των ΑΟΖ και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων σε αυτές. Κανένας έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα, καμιά συμμετοχή -καμιά συνενοχή σε πολεμικές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών και των αστικών τάξεων. Κοινή πάλη των λαών Ελλάδας-Τουρκίας και όλων των χωρών της περιοχής για ειρήνη, κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερία, αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες.

**Οι εργαζόμενοι και οι νέοι δεν θα πολεμήσουν για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, θα αγωνιστούν για τα δικά τους δικαιώματα και ανάγκες.**

**Γραφείο Τύπου ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 18/1/2020**