



Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση με αφορμή την αφίσα του ΚΙΝΑΛ με τον Δ. Κουσουρή

Σε αφίσα που καλεί στο εφετείο στις 7 Οκτωβρίου για την ανακοίνωση της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής «θυμήθηκε» το Κίνημα Αλλαγής... τον Δημήτρη Κουσουρή! Η υποκρισία των συστημικών κομμάτων και η προσπάθεια να εκμεταλλευτούν καταστάσεις είναι για μία ακόμα φορά εξοργιστική. Η προσπάθεια του ΚΙΝΑΛ να δείξει πως ανήκει στις πολιτικές δυνάμεις που αντιπάλεψαν τη Χρυσή Αυγή και τη φασιστική πανούκλα, είναι μεν αδέξια, αλλά ιδιαίτερα προκλητική.

Τα σημερινά στελέχη του ΚΙΝΑΛ μοιάζουν να μη θυμούνται και πολλά, αφού γράφουν πως ο Δ. Κουσουρής «ξυλοκοπήθηκε στο Πεδίο του Άρεως», ενώ είναι γνωστό πως ο αγωνιστής του φοιτητικού κινήματος βρέθηκε αντιμέτωπος με απόπειρα φόνου (με αυτή την κατηγορία καταδικάστηκε ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος, υπαρχηγός της Χ.Α.) έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων (ούτε τον τόπο δεν πέτυχαν).

Το πιο σημαντικό είναι πως «ξεχνούν» πως τις προηγούμενες μέρες από τη δολοφονική επίθεση του τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής στον Δ. Κουσουρή και τους δύο συντρόφους του, αγωνιστές τότε του φοιτητικού κινήματος και μέλη του ΝΑΡ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη και υπουργό Παιδείας τον Γ. Αρσένη, είχε ΜΑΤοκυλήσει τις συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, που αγωνίζονταν ενάντια στο «διαγωνισμό της ντροπής» για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση.

Εμείς ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τα κλομπ, τον χημικό πόλεμο και τις άγριες επελάσεις των ΜΑΤ έξω από τα εξεταστικά, με εντολές της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής στις 16 Ιουνίου 1998 έδρασε με την κάλυψη διμοιρίας των ΜΑΤ, που τους υπέδειξε τους αγωνιζόμενους φοιτητές που ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως ο υπουργός Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ Γ. Ρωμαίος μετά τον παρά λίγο θανάσιμο τραυματισμό του συντρόφου μας Δημήτρη Κουσουρή είχε μιλήσει για «ακροκινούμενες ομάδες».

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως η αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης των κυβερνήσεων Σημίτη, με επόμενο υπουργό τον βραβευμένο από το... FBI Μ. Χρυσοχοΐδη, δεν έκαναν τίποτα για να συλλάβουν τον Ανδρουτσόπουλο, ούτε «μπόρεσαν» να εντοπίσουν κάποιον από τους συνεργούς του, παρότι κτύπησαν μέρα μεσημέρι, έξω από τα δικαστήρια, με ακάλυπτα πρόσωπα!

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως η ΕΛΑΣ κτύπησε και τη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Κουσουρή, με έναν αστυνομικό μάλιστα να πυροβολεί κατά των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί διαδηλωτής-εκπαιδευτικός.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως τόσα χρόνια που δρούσε η Χρυσή Αυγή ο κρατικός μηχανισμός, είτε με κυβέρνηση ΝΔ είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, έκανε τα στραβά μάτια και στήριζε υπόγεια τη σιδερογροθιά του συστήματος, για να μπορεί να κτυπάει το κίνημα και την ανατρεπτική Αριστερά. Αλλά και επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι προσβάσεις της ΧΑ δεν ξεριζώθηκαν, ενώ αρκετές φορές κτύπησε με κάλυψη της αστυνομίας (π.χ. Πειραιάς).

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως η Χρυσή Αυγή νικήθηκε από το αντιφασιστικό κίνημα στο δρόμο και τη ζωή, από το εργατικό λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα και όχι από τα αστικά κόμματα, τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις, τους θεσμικούς εκπροσώπους και όσους ποζάρουν τώρα ως

αντιφασίστες, κρύβοντας τους Μπαλτάκους, το χείδεμα των νεοναζί και όσους αναζητούσαν μια «σοβαρή Χρυσή Αυγή».

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τον Παύλο, τον Σαχζάτ, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τον Δημήτρη, όλα τα θύματα της εγκληματικής συμμορίας.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως το χαράκωμα του αντιφασισμού χαράχθηκε από την πάλη του λαού και είχε απέναντι την κυρίαρχη πολιτική και το σύστημα του καπιταλισμού που γεννά ξανά και ξανά το φασισμό, τον εθνικισμό, το ρατσισμό, τον σκοταδισμό.

Γι' αυτό και αύριο θα είμαστε στο Εφετείο μαζικά, για να διατρανώσουμε: «οι ναζί στη φυλακή, ο φασισμός στην ιστορία τη χωματερή»!

Γι' αυτό και θα είμαστε πάντα στο δρόμο του αγώνα και της ανατροπής.

Γραφείο Τύπου ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 6/10/2020