



ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Με τον βαρύγδουπο τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο-έκτρωμα που προβλέπει την πλήρη αποσάθρωση των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, την ουσιαστική παράδοσή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, την αντικατάσταση της θεραπευτικής παρέμβασης με αυτή της καταστολής και του εγκλεισμού και την επικράτηση της εργασιακής επισφάλειας και περιπλάνησης σε διάφορες μονάδες των εργαζόμενων στο χώρο. Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου διακρίνεται από την **ιατροκοποίηση κοινωνικών φαινομένων**, όπως είναι η τοξικοεξάρτηση και η παραβατικότητα ανηλίκων, την **περιθωριοποίηση και εγκατάλειψη αυτών που για τον καπιταλισμό είναι κοστοβόροι**, δυνάμει επικίνδυνου, και μη παραγωγικού και την επέκταση και επικράτηση του κεφαλαίου σε έναν τομέα που θα του αποφέρει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, σε πλήρη σύμπνοια με τις επιταγές της ΕΕ, και ενώ επικαλείται την «προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας» **καταργεί δημόσιες δομές όπως τα δύο μεγαλύτερα ψυχιατρικά νοσοκομεία (ΨΝΑ και ΨΝΘ)**, χωρίς καμιά πρόβλεψη δημιουργίας δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Την ίδια στιγμή προβλέπει την δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), όπου εκεί **τσουβαλιάζονται και εξισώνονται δημόσιες υπηρεσίες με ιδιωτικές κλινικές και ΜΚΟ**, με τις τελευταίες να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και πρότζεκτ αδιευκρίνιστης διάρκειας και ποιότητας. Με την συνεχή υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών, είναι φως φανάρι πού θα κατευθύνονται οι έχοντες ανάγκη υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σε ό,τι αφορά την **απεξάρτηση**, επιδιώκεται να **ξεμπερδεύουν μια και καλή με τα ενοχλητικά δημόσια και δωρεάν «στεγνά» προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης**. Με μια φράση καταργούνται προγράμματα όπως το 18Ανω, το ΚΕΘΕΑ, ο Ιανός, το Αργώ κ.α. που εδώ και δεκαετίες είναι ταυτισμένα με τη θεραπεία εξαρτημένων ατόμων. Τη θέση τους προβλέπεται να την πάρει ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη ονομασία Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) όπου η **εξάρτηση θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ασθένεια** του

εγκεφάλου και όχι ως σύμπτωμα κοινωνικής δυσφορίας και ανασφάλειας, και θα προκρίνεται η παροχή υποκατάστατων, η μείωση της βλάβης και οι βραχείες παρεμβάσεις, καταργώντας το βασικό εργαλείο θεραπείας που είναι η ίδια η θεραπευτική σχέση και η κοινότητα, προκειμένου ο χρήστης να γίνει «λειτουργικός» και χειραγωγήσιμος, χωρίς κανένα δικαίωμα να επιλέξει θεραπευτική προσέγγιση. Και εδώ βέβαια ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο και τα επί πληρωμή προγράμματα αποτοξίνωσης για τα οποία προβλέπεται περίοπτη μεταχείριση και χρηματοδότηση.

Το νομοσχέδιο δεν χαρίζεται ούτε στους ανήλικους με παραβατικές συμπεριφορές. Ακόμα και παραβλέποντας την ασαφή και από τους «κρατούντες» καθορισμένη έννοια της παραβατικότητας, οι Μονάδες Σωφρονισμού Ανήλικων Παραβατών που προβλέπονται, μόνο εικόνες κολαστηρίων -αναμορφωτηρίων φέρνουν στο μυαλό. Η εφηβική οργή και αποκλίνουσα συμπεριφορά για ακόμη μια φορά δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό σύμπτωμα ενός βίαιου συστήματος αλλά ως περίπου ανίατη βιολογική νόσος που χρήζει καταστολής και εγκλεισμού.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στις υπό κατάργηση δομές ψυχικής υγείας, το μέλλον προβλέπεται αβέβαιο και βλοσυρό. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας και η εργασία με μπλοκάκι προβλέπεται να επικρατήσουν πλήρως, ενώ την ίδια στιγμή η μετακίνηση εργαζόμενων από δομή σε δομή «σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας» θα είναι στην ημερήσια διάταξη, καθιστώντας τους όμηρους της κάθε διοίκησης.

Το νομοσχέδιο ήδη από την δημοσίευσή του έχει βρει απέναντί του τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία αλλά και τους χιλιάδες ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Εντάσσεται στην εδώ και χρόνια προσπάθεια κατάργησης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών όπως είναι η υγεία και η παιδεία και συνιστά κομβική τομή στην σχεδιασμένη από την κυβέρνηση, συνολική διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Γι' αυτό και ο αγώνας για την απόσυρσή του αφορά όλο το λαό. Γι' αυτό και οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες των εργαζόμενων πρέπει να γιγαντωθούν από τη συμμετοχή εργαζόμενων από όλους τους κλάδους και νεολαίας.

Όλοι και όλες στις κινητοποιήσεις για την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

- Δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, στελεχωμένες με το απαιτούμενο για τις κοινωνικές ανάγκες μόνιμο προσωπικό
- Έξω οι ιδιώτες από το χώρο της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης
- Ενίσχυση των δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτησης και των κέντρων πρόληψης
- Δημιουργία και ενίσχυση των κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας για παιδιά εφήβους και ενήλικους
- Η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Ομάδα για την Ψυχική Υγεία