



- Με κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα τιμήθηκε η μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου
- Όργιο βίας και τρομοκρατίας από κυβέρνηση και αστυνομία
- Άμεση απελευθέρωση χωρίς όρους όλων των συλληφθέντων

Η 6η Δεκέμβρη αποτέλεσε και φέτος ημέρα μνήμης για τον δολοφονημένο από τον αστυνομικό Κορκονέα Αλέξη Γρηγορόπουλου και αγώνα για τα δικαιώματα της νεολαίας, για υγεία, παιδεία, εργασία, δημοκρατία και λαϊκές ελευθερίες. Σε πολλές γειτονιές της Αττικής όπως και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις, σπάζοντας στη πράξη το κλίμα της αστυνομοκρατίας και των απαγορεύσεων κυβέρνησης - αστυνομίας. Το μήνυμα της εξέγερσης ακούστηκε και φέτος παρότι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Γιάννενα, τα Χανιά, την Καλαμάτα, κ.α. οι πόλεις κατακλύστηκαν από τις δυνάμεις καταστολής για την υλοποίηση των διαταγμάτων της κυβέρνησης και του αρχηγού της αστυνομίας με πρόσχημα την πανδημία.

Παρότι η κυβέρνηση μετέτρεψε την Αθήνα σε κατεχόμενη πόλη από τις ορδές των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ κλπ, πολλοί άνθρωποι πήγαν να τιμήσουν με ένα λουλούδι τη μνήμη του Αλέξη εισπράττοντας χημικά, κρότου λάμψης, ξύλο και δεκάδες συλλήψεις ειδικά αγωνιστών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΝΑΡ, της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, του ΣΕΚ, του ΚΚΕ (μ-λ)** κ.α. Μόνο στην Αττική πάνω από 100 είναι οι συλληφθέντες, ενώ έχουν προσαχθεί και Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες. Η αστυνομία πολιόρκησε γραφεία πολιτικών οργανώσεων, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, δικηγόροι, καθώς και απλοί περαστικοί προπηλακίστηκαν για να μην φανούν τα αίτια της ΕΛ.ΑΣ. που σήμερα βάλθηκε να τιμήσει με το δικό της τρόπο το δολοφόνο Κορκονέα.

Στην περιφέρεια το ίδιο. Στα Χανιά κτύπησαν άγρια τους διαδηλωτές που τηρούσαν τα μέτρα προστασίας και επίσης προχώρησαν σε συλλήψεις. Στην Καλαμάτα έγιναν συλλήψεις ανάμεσά τους και μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Είναι η τρίτη φορά μέσα σε είκοσι ημέρες που δεν περνούν οι αντιδημοκρατικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για «σιγή νεκροταφείου» στην ελληνική κοινωνία και πολιτικό σιωπητήριο, τη στιγμή που ξεδιπλώνει επίθεση στα εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα με απανωτούς νόμους, καταργεί το ίδιο το

Σύνταγμα με τις απαγορεύσεις των συναθροίσεων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τους χιλιάδες πλέον νεκρούς από την πανδημία. Και αυτό την κάνει περισσότερο επιθετική απέναντι σε όσους αντιστέκονται.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης στο φετινό Πολυτεχνείο, στην απεργία της 26ης Νοέμβρη και τις σημερινές κινητοποιήσεις βρέθηκε η μαχόμενη αντικαπιταλιστική αριστερά για αυτό και σήμερα αντιμετωπίζει δεκάδες συλλήψεις, πρόστιμα και νέες διώξεις. Μαχόμενοι υγειονομικοί στη πρώτη γραμμή κατά του Covid 19, όπως ο πρόεδρος του σωματίου του Αττικού νοσοκομείου Μιχάλης Ρίζος, οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής Θανάσης Καμπαγιάννης και Κώστας Παπαδάκης, ο περιφερειακός σύμβουλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική Κώστας Τουλγαρίδης, στελέχη του ΝΑΡ και της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ όπως ο Νίκος Αδαμόπουλος και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση όπως ο Κώστας Τριχιάς, ο Πάνος Γκαργκάνας διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης και μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη αν πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των πρωτοπόρων αγωνιστών και των χιλιάδων που σε όλη την Ελλάδα αμφισβητούν στη πράξη τη πολιτική της και σπάνε τη κυβερνητική καραντίνα των συνδικαλιστικών - πολιτικών δικαιωμάτων και αγώνων. Δείχνει να φοβάται τη δυναμική της αντίστασης σήμερα γιατί γνωρίζει καλά με τι θα βρεθεί αντιμέτωπος ο λαός μετά τα απανωτά lockdown. Η μαζική ανεργία και η οικονομική καταβύθιση θα ακολουθήσουν τους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας. Η κυβέρνηση τρέμει ένα νέο ξέσπασμα λαϊκών αγώνων και για αυτό χτυπά τον κόσμο που παλεύει από τώρα, επιχειρεί να χτυπήσει προκαταβολικά τις πρωτοπορίες της πάλης σήμερα ώστε να ακυρώσει τη συνάντησή τους με την λαϊκή αναπτυσσόμενη διαμαρτυρία.

Ματαιοπονούν! Ο αγώνας θα συνεχιστεί για τα δικαιώματα του λαού σε υγεία, παιδεία, εργασία δημοκρατία για την ανατροπή της πολιτικής τους και του συστήματος που γεννάει πανδημίες και κρίσεις.

Δεν μας φοβίζουν. Μας εξοργίζουν. Θα θερίσουν θύελλες.