



Συνένοχοι κυβέρνηση ΝΔ και αστική «αντιπολίτευση» στην κρατική τρομοκρατία των ΗΠΑ

Τη στιγμή που **κλιμακώνονται επικίνδυνα οι πολεμικές ενέργειες στη γειτονιά μας**, ο Κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξαν **ρόλο συνένοχου στην τρομοκρατική πολιτική των ΗΠΑ** στην περιοχή, ειδικά όπως εκφράστηκε με την εν ψυχρώ δολοφονία του στρατηγού του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη. Ο πρωθυπουργός τόσο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του... Ντόναλντ Τραμπ (την οποία παρακολούθησε αμήχανος) όσο και στην ομιλία του στο Atlantic Council (που προηγήθηκε) τόνισε πως **η κυβέρνηση είναι στο πλευρό των ΗΠΑ** («αξιόπιστος σύμμαχος σε μια ταραχώδη περίοδο»), πως θέλει εμβάθυνση της «στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ», ενώ δικαιολόγησε τη δολοφονία Σουλεϊμανί λέγοντας από Atlantic Council πως «καταλαβαίνω πως η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ!». Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις τόνισε πως: «Πρώτον, είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ. Στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας σε δύσκολες περιόδους». Και «είχαμε και ακόμα έχουμε πολύ στενούς δεσμούς με τον Αραβικό κόσμο, αλλά δεν ξεχνάμε ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας και πού ανήκουμε γεωπολιτικά».

Είναι φανερό πως η κυβέρνηση ΝΔ, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαλέξει στρατόπεδο και αυτό είναι στο πλευρό των φονιάδων των λαών... Και μάλιστα, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πολύ συγκεκριμένες προσφορές: **Τη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδας και τις νέες τουλάχιστον τρεις επιπλέον στρατιωτικές εγκαταστάσεις-βάσεις για τις ΗΠΑ** (Λάρισα, Στεφανοβίκειο, Αλεξανδρούπολη), με την εν λόγω συμφωνία να έχει κατατεθεί στη βουλή και να αναμένεται η φαστ-τρακ ψήφισή της, αφού εξάλλου έχει προετοιμαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη δήλωση πρόθεσης εμπλοκής στο **πανάκριβο πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35, μετά την αναβάθμιση των F-16** και άλλες εξοπλιστικές αγορές από τις ΗΠΑ.

Η κατάταξη της κυβέρνησης στην υπό τις ΗΠΑ συμμορία των προθύμων να ανατινάξουν την ευρύτερη περιοχή για να προωθήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους κόντρα στην παρέμβαση άλλων δυνάμεων (Ρωσία, Κίνα, Ιράν κλπ.) είναι τρομερά επικίνδυνη για το λαό, απειλεί με πολεμική εμπλοκή και μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και υποστηρικτή μιας προκλητικά άδικης πολιτικής. Η πολιτική αυτή έχει τη συναίνεση όλου του αστικού πολιτικού τόξου, του ΣΥΡΙΖΑ (που κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής του οικοδόμησε τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ), του ΚΙΝΑΛ, της Ελληνικής Λύσης, των εθνικιστών.

Η αστική τάξη της Ελλάδας και το πολιτικό της προσωπικό χτίζουν αυτή τη δολοφονική στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους (Ισραήλ, Αίγυπτος, αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα κλπ.) αλλά και τις χώρες της ΕΕ που έχουν συμφέροντα στην περιοχή (π.χ. Γαλλία) στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, για να προωθήσουν τα επιθετικά και επικίνδυνα σχέδια της ελληνικής ολιγαρχίας για τις AOZ και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στον ανταγωνισμό τους με τα αντίστοιχα τουρκικά συμφέροντα, για να αρπάξουν ένα κομμάτι από την λεία των πολυεθνικών. **Δεν είναι επιλογή υποτέλειας, είναι κάτι πολύ χειρότερο κι επικίνδυνο: ενεργητική στράτευση για να γίνουν μέρος της «εταιρείας δολοφόνων» του ιμπεριαλισμού, έστω κι από υποδεέστερη θέση.**

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αναγκαίος άμεσα ο **αντιπολεμικός ξεσηκωμός** των εργαζομένων,

του λαού και της νεολαίας, με ένα ενιαίο τρίπτυχο:

Ενάντια στα αμερικανικά επιθετικά σχέδια στην περιοχή, καμιά εμπλοκή, καμιά εξυπηρέτηση-συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-NATO, καμιά συνενοχή στην κρατική τρομοκρατία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Ενάντια στις τυχοδιωκτικές κι επιθετικές επιδιώξεις του ελληνικού κεφαλαίου, της κυβέρνησης και όλου του αστικού πολιτικού συστήματος για τις AOZ και τις εξορύξεις και για άξονες πολέμου με ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο, να ηττηθεί η κυβερνητική και αστική εκστρατεία και στη χώρα μας.

Για την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία των λαών, τη μόνη απάντηση στον άδικο κι από τις δύο αστικές τάξεις ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, στη λεηλασία των πολυεθνικών και στην επιβολή των ιμπεριαλιστικών συνασπισμών, στην εθνικιστική τύφλωση, το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Απαιτείται αγώνας τώρα:

Να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις – όχι στη νέα συμφωνία ΝΔ/ΣΥΡΙΖΑ με τις ΗΠΑ – καμιά εξυπηρέτηση, καμιά συνενοχή στα εγκλήματα πολέμου.

Ενάντια στα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, δαπάνες για υγεία, παιδεία, πρόνοια, περιβάλλον, για τις εργατικές-λαϊκές ανάγκες.

Να σπάσει ο άξονας πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

Όχι στις AOZ και τις εξορύξεις, όχι στην «οικοπεδοποίηση» της θάλασσας και του περιβάλλοντος από τις πολυεθνικές

Έξω από NATO, αποδέσμευση από την ΕΕ

Να πέσουν τα ματωμένα τείχη της Ευρώπης-φρούριο, κάτω η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, υποδοχή, φιλοξενία και ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων, των θυμάτων των πολέμων και της οικονομικής καταστροφής.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση