



Δίνουμε το χέρι σε όσες και όσους σηκώνουν ανάστημα, ενάντια στο σάπιο σύστημά τους!

Την τελευταία περίοδο έχει ξεσπάσει μια καταιγίδα ειδήσεων αναφορικά με **καταγγελίες για βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, έμφυλη βία και εργασιακό εκφοβισμό**, ενώ οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του πρώην προέδρου του Εθνικού, άμεσα διορισμένου από την κυβέρνηση της ΝΔ, Δ. Λιγνάδη σε κυκλώματα βιαστών ανηλίκων, συγκλονίζουν και προκαλούν οργή στην κοινωνία.

1. Με αφετηρία την θαρραλέα καταγγελία του βιασμού της Σοφίας Μπεκατώρου από μεγάλο παράγοντα του αθλητισμού, ήρθαν στο φως πλήθος περιστατικών έμφυλης βίας, κακοποίησης και βιασμών, με θύματα κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες και παιδιά. Κοινός παρονομαστής στα περιστατικά που ήρθαν στην επιφάνεια ήταν το γεγονός πως οι δράστες ήταν άντρες σε θέση εξουσίας, δηλαδή σε κομβικούς κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους, που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασκούν βία, να ξεφυτρίζουν την ανθρώπινη και εργασιακή αξιοπρέπεια εργαζομένων στον πολιτισμό, αθλητών/ιών, παιδιών και προσφύγων και να μένουν ατιμώρητοι.

2. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι πρωταγωνιστές των εγκληματικών πράξεων δρούσαν χρόνια ολόκληρα ασύδοτοι, έχοντας σχεδόν σίγουρο, πως **βρισκόμενοι κοντά στην πολιτική εξουσία και τους ισχυρούς του χρήματος, κανείς δε θα τους αγγίξει**. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, δεν είχε την ευθυξία ούτε για μια στοιχειώδη αναγνώριση του θέματος και συμβολική έστω δικαίωση των θυμάτων με παραίτηση τουλάχιστον της πολιτικής προϊσταμένης του παιδοβιαστή Δ. Λιγνάδη, της υπουργού πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, δεν φανερώνει μόνο την αναληγσία της, αλλά και την σαφή πολιτική αιχμαλωσία που έχει από τα αντίστοιχα κυκλώματα που αποδεικνύονται «σαρξ εκ της σαρκός της». Χαρακτηριστικό είναι ότι τον πρώην διευθυντή του Εθνικού τον είχε διορίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρακάμπτοντας την διαδικασία που ίσχυε μέχρι πρότινος, γεγονός που αναδεικνύει τις πολιτικές της ευθύνες.

3. Ο «πρωταγωνιστικός» ρόλος τόσο γυναικών όσο και ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων, νεαρών αγοριών και παιδιών στη θέση των θυμάτων έχει ξεχωριστή σημασία, **καθώς αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο την ανισότητα σε βάρος των γυναικών και των ΛΟΑΚΤΙΑ+, τα φαινόμενα έμφυλης βίας και την**

ύπαρξη πατριαρχικών σχέσεων, αντιλήψεων και πρακτικών, τόσο στην εργασία όσο και στην κοινωνία γενικά. Αν μέτρο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας είναι και η θέση των γυναικών, τότε η πραγματικότητα της μεγαλύτερης - ουσιαστικά διπλής - εργασιακής εκμετάλλευσης και κοινωνικής καταπίεσής τους, η αποκρουστική εικόνα του αχαλίνωτου σεξισμού και της ασέβειας προς την αξιοπρέπεια, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της βαρβαρότητας της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Την ζοφερή αυτή πραγματικότητα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο η αποκάλυψη για **σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, και ειδικότερα προσφυγόπουλων, από εκπροσώπους της «καλής αστικής κοινωνίας» και με την ανοχή της.**

4. Οι εργασιακοί εκβιασμοί και ταπεινώσεις σε βάρος ειδικά των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙΑ ατόμων της εργατικής τάξης και της νέας γενιάς είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα μιας κοινωνίας όπου η ταξική εκμετάλλευση πάει χέρι-χέρι με την έμφυλη βία. Το γεγονός ωστόσο ότι τα φαινόμενα που καταγγέλλθηκαν αφορούν κυρίως στους χώρους του πολιτισμού και του αθλητισμού, έχει να κάνει με το ότι τα θύματα που προέρχονται από αυτούς τους «λαμπερούς» χώρους είναι πιο εύκολο να βρουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο. Οφείλουμε να βρούμε τους δρόμους μέσα από τους οποίους θα έρθουν στο φως οι καταγγελίες και από τους λιγότερο «φωτεινούς» χώρους όπου ζει και αναπνέει η εργατική τάξη, από τα εργοστάσια και τα γραφεία των επιχειρήσεων, από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών όπου η έμφυλη βία θεωρείται κανονικότητα.

5. Το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζει τη γενναία στάση όλων των θυμάτων που έχουν κάνει τις σχετικές καταγγελίες, απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων χωρίς συγκαλύψεις και τονίζει την ανάγκη της βαριάς καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς και του σάπιου συστήματος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Απέναντι σε αυτή την μόχα, ανάσα δεν πρόκειται να πάρει η κοινωνία από τους θορυβώδεις καυγάδες του νέου δικομματισμού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αντιπαλεύει τις αιτίες της κοινωνικής αθλιότητας, αλλά προσπαθεί να καλύψει τις βαριές διαχρονικές του ευθύνες ρίχνοντας λάσπη ακόμα και στην... αντικαπιταλιστική Αριστερά.

Ξέρουμε πως για να ανατραπεί η εκμετάλλευση και καταπίεση των γυναικών και ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων της εργατικής τάξης χρειάζεται συνολικός αγώνας. Στον αγώνα αυτό έχουν θέση όλες/οι όσες/όσοι ασφυκτιούν στη σημερινή κοινωνική βαρβαρότητα, γυναίκες και άντρες, νέες/οι και μεγαλύτερες/οι, εργαζόμενες/οι, άνθρωποι του πολιτισμού και της επιστήμης που αγωνιούν για ένα καλύτερο κόσμο κοινωνικής χειραφέτησης για όλους και όλες μακριά από τις έμφυλες διακρίσεις, τη φτώχεια, το σεξισμό, το φασισμό.

Ιδίως στα πλαίσια της φετινής 8ης Μάρτη, οι αποκαλύψεις μέσω του ελληνικού #metoo αναδεικνύουν όλη τη σαπίλα του συστήματος! Να γίνει η φετινή ημέρα της γυναίκας, μια μέρα ορατότητας για όλα τα θύματα και τις επιζώσες, που θα τους δώσει δύναμη και φωνή.

Από την πλευρά μας θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, όχι μόνο για να καταδικαστούν οι ένοχοι και να βελτιωθεί άμεσα η θέση των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙΑ+, ενάντια σε κάθε είδους έμφυλες και ταξικές διακρίσεις, σεξιστικές, βίαιες και προσβλητικές συμπεριφορές, αλλά και για την κατάργηση της ευρύτερης ταξικής εκμετάλλευσης και κοινωνικής καταπίεσης που αναπαράγουν και οξύνουν αυτά τα προβλήματα.

Παλεύουμε συνολικά για ένα κόσμο ισότητας, χειραφέτησης και ελευθερίας!

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση