



**Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και γεννά πανδημίες
Μόνο ο λαός σώζει το λαό και το περιβάλλον**

**Ο άνθρωπος ζει από τη φύση, δηλαδή η φύση είναι το σώμα του, και πρέπει να διατηρήσει ένα
συνεχή διάλογο μαζί της, εάν θέλει να μην πεθάνει**

Καρλ Μαρξ

Η φετινή παγκόσμια μέρα για το περιβάλλον έρχεται σε μία περίοδο όπου αποδεικνύεται περίτρανα πως η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα για την ανθρωπότητα. Η πανδημία του κορωνοϊού, αποτέλεσμα της αδηφάγου καπιταλιστικής ανάπτυξης, ήρθε να μας υπενθυμίσει πως η σχέση που συνδέει τον άνθρωπο και τη φύση έχει διαρραγεί σε μεγάλο βαθμό και **έχει αποκτήσει ξεκάθαρα ανταγωνιστικά - εχθρικά χαρακτηριστικά.**

Η διαρκής αποψίλωση των δασών, η συστηματική καταστροφή των βιοτόπων των άγριων ζώων, η εκχέρσωση της γης, η χωρίς όρια γεωργική ανάπτυξη αλλά και η φρενήρης αστικοποίηση καταστρέφουν δραματικά τα οικοσυστήματα και τα είδη τους για να επιβιώσουν, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταφύγουν σε νέες εστίες μεταφέροντας νέους ιούς και συνεχείς απειλές για την παγκόσμια υγεία.

Ταυτόχρονα, οι θερμοκρασίες ρεκόρ που παρατηρούνται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, οι περσινές γιγαντιαίες πυρκαγιές σε Σιβηρία, Αμαζόνιο, Αυστραλία και Αφρική, και οι ολοένα και περισσότερες καταστροφές από πλημμύρες, τυφώνες κ.α., ή ακόμα και οι τραγωδίες στη χώρα μας, όπως στο Μάτι, στη Μάνδρα ή στη Χαλκιδική, **αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή και η οικολογική καταστροφή είναι εδώ και σταδιακά απειλούν τους όρους ύπαρξης μας στον πλανήτη.**

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ακόμα και αν τηρούνταν οι δεσμεύσεις για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ με το πρόσχημα της παγκόσμιας κρίσης επιχειρούν νέα χαλάρωση των υποχρεώσεων, θα οδηγούσαν σε άνοδο της μέσης θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς. Την ίδια στιγμή, μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας προειδοποιεί ότι χρειάζονται άμεσα και δραστικά μέτρα, καθώς οποιαδήποτε

άνοδος μεγαλύτερη από 1,5 βαθμούς θα είναι καταστροφική. Ήδη τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί, η αποψίλωση των δασών γίνεται με καταστροφικούς ρυθμούς, περίπου 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση από τις αλλαγές στο κλίμα και την πολύμορφη ρύπανση, ενώ η ερημοποίηση εδαφών και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι πραγματικότητες.

Οι επιπτώσεις στο αγροτοδιατροφικό ζήτημα είναι τραγικές. Το 2025 περισσότεροι από 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης νερού, ενώ εκατομμύρια άλλοι αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων τροφίμων και της πείνας. Παράλληλα, η περιβαλλοντική καταστροφή οδηγεί ήδη σε κύματα «περιβαλλοντικής μετανάστευσης» (υπολογίζονται σε 22 εκατομμύρια κατ' έτος), και επιτείνει την αστικοποίηση με την δημιουργία ατελείωτων παραγκουπόλεων στην περιφέρεια των μητροπόλεων του πλανήτη.

Το καπιταλιστικό κέρδος λεηλατεί τη φύση

Τίποτα δεν είναι πιο ταξικό και συνδεδεμένο με τον πυρήνα των καπιταλιστικών σχέσεων από ότι η σημερινή κλιματική και περιβαλλοντική κρίση που βλέπουμε να εξελίσσεται και σε υγειονομική κρίση. Η καπιταλιστική παραγωγή έχει την τάση να κατασπαταλά τους φυσικούς πόρους που δεν αποτελούν άμεσα κεφάλαιο (ατμόσφαιρα, κλίμα, θάλασσες, κλπ.), να λεηλατεί την φύση και παράλληλα να μετατρέπει το φυσικό, βιοτεχνολογικό, κοινωνικό χώρο και περιβάλλον σε εμπόρευμα. Δεν είναι επομένως μια φυσική «ανθρωπογενής εξέλιξη», ή ζήτημα «ατομικής ευθύνης» όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις... Τα στοιχεία είναι εξάλλου αποκαλυπτικά:

Το πιο πλούσιο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αποτύπωμα άνθρακα 175 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 10%. Επιπλέον, άνω του 70% των παγκόσμιων εκπομπών, από το 1988 μέχρι το 2017, προέρχονται από 100 μεγάλες εταιρείες, ενώ μόλις 25 ευθύνονται για το 50% των εκπομπών! Οι μεγάλες πολυεθνικές της ενέργειας (ExxonMobil, Shell, BP και Chevron) περιλαμβάνονται στην κατάμαυρη λίστα, μαζί με κρατικές εταιρείες της Κίνας, της Ρωσίας κλπ. Όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν την ανεξέλεγκτη δράση τους αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι για την αύξηση των εκπομπών του CO₂, την τρύπα του όζοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπεύθυνος είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η πολιτική της καταστροφικής, ενεργοβόρας κερδοσκοπικής «ανάπτυξης» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, των χωρών της Ε.Ε., της Κίνας, και των άλλων αναπτυσσόμενων καπιταλιστικών χωρών.

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα της καταστροφικής τους ανάπτυξης χτυπάνε άμεσα και ταξικά, με τις συνέπειές να θίγουν τα φτωχότερα στρώματα. Για τον κόσμο της εργασίας, στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, αλλά και στις χώρες της καπιταλιστικής υπανάπτυξης και της απόλυτης φτώχειας, η σημερινή πανδημία και οι πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σχετίζονται άμεσα με την επιβίωσή του, με κάθε πτυχή της ζωής του!

Μπορούν άραγε να λύσουν το πρόβλημα αυτοί που το προκάλεσαν;

Στη σημερινή περίοδο της πανδημίας, γίνεται ακόμα πιο φανερό ότι η επίκληση ενός νέου “Green Deal” από συστημικά κόμματα, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εταιρικούς κολοσσούς, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Αντιθέτως, γίνεται εμφανές ότι τα σημερινά καθολικά οικολογικά προβλήματα ελάχιστα αντιμετωπίζονται από τις όποιες ρυθμίσεις (παρά τα όποια επιμέρους ορθολογικά στοιχεία έχουν) στο βαθμό που η αιτία τους είναι η ίδια η οικονομία της αγοράς και η καπιταλιστική ανάπτυξη που λεηλατεί τη φύση και τις ζωές μας!

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο αγώνας για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να περνά και μέσα από την πάλη για την κατάργηση των αντιλαϊκών πολιτικών και των μνημονίων, ενάντια στη δολοφονική πολιτική κεφαλαίου, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ., Δ.Ν.Τ κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση δεν δίστασε να περάσει μία σειρά από διατάξεις προς όφελος του κεφαλαίου, την ίδια στιγμή που επέβαλε νέα μέτρα

λιτότητας για τη λαϊκή πλειοψηφία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο νόμος “Επενδύω στην Ελλάδα”, ο πρόσφατος αντιπεριβαλλοντικός νόμος και ο τελευταίος νόμος του υπουργείου Τουρισμού που, στο όνομα της «ανάπτυξης» και των επενδύσεων, έρχονται να εντείνουν ακόμη περισσότερο τη λεηλασία της φύσης και του δημόσιου χώρου, η απευθείας ανάθεση έργων για επέκταση της χωματερής στη Φυλή, η επιτάχυνση διαδικασιών ώστε να μπουν μπουλντόζες στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού για το καζίνο του Λάτση, το πέρασμα σε Α.Ε της διαχείρισης του Εθνικού Κήπου και του Φιλοπάππου, η χωρίς σταματημό εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών σε δάση, οι εξορύξεις κ.α.

Αγώνας ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος! Αγώνας για ζωή!

Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει ένας ξεκινήσει ένας πολύμορφος και πολύχρωμος αγώνας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το NAP και η νΚΑ συμμετέχουν δραστήρια στους αγώνες αυτούς, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται σήμερα μαζικός, συλλογικός αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής μας. Οριζόντιος συντονισμός και κοινές δράσεις των συλλογικοτήτων που πάλευαν και παλεύουν για την προστασία του περιβάλλοντος από τις Σκουριές μέχρι την Κρήτη και από τα Άγραφα μέχρι τη Λευκίμμη, την Ήπειρο, τη Μεσοχώρα, το Αίγιο, τη Φυλή, το Γραμματικό και την Κερατέα ενάντια στις εξορύξεις, τις ΒΑΠΕ, τα μεγαφράγματα, τις χωματερές, κόντρα στην καταστροφική πολιτική κυβερνήσεων, Ε.Ε., κεφαλαίου για τις επενδύσεις, την ενέργεια, το δημόσιο χώρο, το φυσικό περιβάλλον στο όνομα των επενδύσεων, της ανάπτυξης. Αποτελεί παράλληλα ζητούμενο οι αγώνες αυτοί να μπολιαστούν με μια συνολικότερη αντικαπιταλιστική οπτική, και να συμβάλλουν σε ευρύτερη εργατική και νεολαιίστικη πάλη.

Χρειαζόμαστε μια νέα αρμονική βάση στη σχέση ανθρώπου-φύσης, το ξεπέραςμα του σημερινού ανταγωνιστικού της χαρακτήρα, που οφείλεται στον καταστροφικό, εκδικητικό και αλλοτριωτικό χαρακτήρα των εκμεταλλευτικών κοινωνιών.

- Για την προστασία των δασών, των θαλασσών και όλων των φυσικών πόρων. Για την απελευθέρωση της αγροτικής παραγωγής από την κυριαρχία του κεφαλαίου και τον εφιάλτη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
- Για ουσιαστικούς στόχους μείωσης της εκπομπής αέριων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου σε ρήξη με τις πολιτικές εμπορευματοποίησης του περιβάλλοντος (εμπόριο ρύπων, εμπορευματοποίηση φυσικών πόρων κ.α.) της ΕΕ και των διεθνών καπιταλιστικών οργανισμών.
- Για εθνικοποίηση με κοινωνικό - εργατικό έλεγχο των στρατηγικών υποδομών και επιχειρήσεων απέναντι στην πολιτική του κεφαλαίου που προωθεί την “απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας”, την εμπορευματοποίηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
- Για αξιοβίωτες πόλεις με διασφάλιση στέγης για όλους με σύγχρονες προδιαγραφές, πλούσιους πνεύμονες πρασίνου και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ποιοτικά Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, και εξασφάλιση προστασίας από φυσικές καταστροφές.
- Για την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που παραδίδει το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον βορά στους κάθε λογής «επενδυτές»: το νόμο “Επενδύω στην Ελλάδα”, τον πρόσφατο αντιπεριβαλλοντικό νόμο και τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Τουρισμού
- Διεθνιστική δράση, συντονισμός και αλληλεγγύη των κινημάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση
- Για σύγκρουση με τις πολιτικές κυβέρνησης, κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στις επιταγές

των ιδιωτικοποιήσεων, στις «πράσινες πολιτικές» που βλέπουν το περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική πολιτική για το περιβάλλον με τα χρήματα των ΕΣΠΑ. Γιατί διεκδικούμε μια άλλη ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία που θα μετρά την ευημερία της με την ποιότητα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, μετακίνησης, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των ελεύθερων χώρων.

- Για μια νέα κομμουνιστική ελπίδα στον 21ο αιώνα, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, αποξένωση και καταπίεση, χωρίς πόλεμο και περιβαλλοντική καταστροφή!

Οι δυνάμεις του NAP και της νΚΑ στηρίζουν τις συγκεντρώσεις που οργανώνονται πανελλαδικά την Παρασκευή 5 Ιουνίου από επιτροπές αγώνα, λαϊκές συλλογικότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις περιφερειών και δήμων ενάντια στη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Την Παρασκευή 5 Ιούνη 2020 το NAP καλεί και συμμετέχει στις παρακάτω κινητοποιήσεις:

Αθήνα 6.00 μμ πλ. Συντάγματος

Θεσσαλονίκη, δράσεις ενάντια στην καύση απορριμμάτων στο TITAN και την Ευκαρπία

Πάτρα 7.30 μ.μ. πλατεία Γεωργίου

Ιωάννινα 7.00 μμ κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου

Ηράκλειο Κρήτης 7.00 μμ πλατεία Ελευθερίας

Χανιά 7.00 μμ πλατεία Αγοράς

Ιεράπετρα 6:30 μμ Αρχαιολογικό Μουσείο

Τρίκαλα 8.00 μμ πλατεία Ρήγα Φεραίου

Γρεβενά 7:00 μμ Ελευθερίας

Λευκάδα 7:30 μμ πλατεία Αγίου Μηνά

Λακωνία Ευρώτας 8.00 μμ πλ. Δημαρχείου

Αμοργός 6.00 μμ στη Λόζα

