



Η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 18/3, μια σειρά μέτρων «για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους». Και μόνο αυτός ο τίτλος είναι πρόκληση! Λες και εργοδότες και εργαζόμενοι, τρώνε από το ίδιο πιάτο.

Τα μέτρα στην ουσία αποτελούν ένα μεγάλο χάρισμα στις επιχειρήσεις, καθώς παγώνουν οι Συμβάσεις εργασίας και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσες επιχειρήσεις αναστέλλεται η λειτουργία τους. Το μέτρο αυτό αφορά 600.000 έως και 1.000.000 εργαζόμενους. Το μοναδικό «αντιστάθμισμα» για τους εργαζόμενους είναι το ότι θα μείνουν τυπικά χωρίς απόλυση, αν βέβαια αυτό οριστικοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το λεγόμενο «μαξιλάρι» του δημόσιου αποθεματικού, των χρημάτων δηλαδή που έχουν προκύψει από τους εργαζόμενους μέσω των αιματηρών «πλεονασμάτων». Παράλληλα, οι εργοδότες διευκολύνονται χρηματοδοτικά μέσω αναστολής και μετάθεσης σειράς υποχρεώσεων (δάνεια, εισφορές, φόροι κλπ).

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβληθούν 800 ευρώ ανά εργαζόμενο (που εργάζονται σε επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους) για 1,5 μήνα. Το ποσό αυτό φέρνει όλους αυτούς τους εργαζόμενους κάτω και από τις πιο μαύρες μνημονιακές εποχές και εννοείται ότι δεν φτάνει ούτε για το στοιχειώδη. Κανένα αντίστοιχο μέτρο αναστολής υποχρεώσεων, παρόμοιο με αυτά για τις επιχειρήσεις, δε ανακοινώθηκε για εργαζόμενους και ανέργους, εκτός της έκκλησης προς τις τράπεζες «να κάνουν ότι μπορούν»! Με τις απολύσεις στις υπόλοιπες εταιρείες που θα εξακολουθούν να λειτουργούν τι θα γίνει αλήθεια; Καμία πρόνοια δεν υπάρχει για την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία (που σε μεγάλο βαθμό παύει αυτές τις μέρες), χιλιάδων «αόρατων» για τα κυβερνητικά μέτρα ανθρώπων, ειδικά νέων;

Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση δρομολογεί μια σειρά σοβαρότατων αντεργατικών μέτρων, που αποτελούσαν πάγια επιδίωξη του κεφαλαίου: 7ήμερη εργασία βάση της λειτουργίας του εμπορίου, «απελευθέρωση» των υπερωριών και κατάργηση κάθε συστήματος ελέγχου / καταγραφής τους, βίαιη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης (της τηλε-εργασίας και της εκ περιτροπής εργασίας).

Τεράστια σημασία επίσης έχει ο προσανατολισμός για χτύπημα των δημοκρατικών ελευθεριών με πρώτο το δικαίωμα στην διαδήλωση! Το μέτρο για «απαγόρευση υπαίθριων συναθροίσεων των 10 ατόμων και άνω με επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ στον καθένα», εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση.

Φαίνεται ότι μετά την «ευλογία» του μνημονίου τώρα τα επιτελεία της αστικής τάξης ονειρεύονται και την «ευλογία» του κορωνοϊού για να αποτελειώσουν ότι δεν κατάφεραν με τα μνημόνια, καθώς όπως μας εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν και μετά, στο πλαίσιο μιας «κοινωνίας της υπευθυνότητας»! Η υποκρισία της κυβέρνησης είναι εξόφθαλμη. Επιτρέπει τη «συνάθροιση» πολλών δεκάδων εργαζομένων στους κλειστούς χώρους των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών και άλλων εργασιακών χώρων, χωρίς μάλιστα να υποχρεώνει τους εργοδότες να παρέχουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους από τον κορονοϊό ή να τα παρέχει το κράτος δωρεάν, «αποθαρρύνει» τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και τις απαγορεύει σε ανοιχτούς!!

Τα μέτρα στο σύνολό τους συνιστούν μια προκλητική και βίαιη αναδιανομή πλούτου υπέρ του κεφαλαίου, σε συνθήκες αγωνίας για τις ζωές ανθρώπων. Όταν περάσει η κρίση και «κάνουν ταμείο», τότε θα κληθούν και πάλι οι εργαζόμενοι να σφίξουν τα ζωνάρια για καμιά δεκαριά χρόνια ακόμη. Έπρεπε να έρθει η καταστροφή με την οποία απειλεί η πανδημία με τον κορωνοϊό, για να παραδεχθεί στην ουσία η κυβέρνηση ότι την υγεία του λαού, μπορούν να την προστατεύσουν μόνο οι εργαζόμενοι στην

υγεία, σε ένα καθολικό, δωρεάν και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας και όχι οι ιδιώτες κερδοσκόποι, που δε σηκώνουν τώρα κανένα βάρος.

Και όμως, έχει τώρα το θράσος να παρουσιάζει το ίδιο αντεργατικό, νεοφιλελεύθερο δόγμα και κανονιστική αρχή του κεφαλαίου και της ΕΕ «πρώτα οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες και μετά βλέπουμε», αυτή τη φορά στα ζητήματα της δουλειάς των εργαζομένων.

Το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, θα συμβάλλει στην αντίσταση των εργαζομένων στο κύμα απολύσεων, ανεργίας, περικοπής μισθών και δικαιωμάτων. Το ταξικό εργατικό κίνημα, η ανυπόταχτη νεολαία, η μαχόμενη Αριστερά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλουν να δώσουν την μάχη για να ηττηθεί η προσπάθεια να μπουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα σε καραντίνα.

Για να μην πληρώσουν για άλλη μια φορά την κρίση οι εργαζόμενοι, αλλά η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της με τις αντεργατικές αντικοινωνικές πολιτικές, που έχουν αφήσει παντελώς ανοχύρωτη την κοινωνία

Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε:

- Να καταβληθούν στην ώρα τους όλοι και ολόκληροι οι μισθοί με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. Όχι στο επίδομα ελεημοσύνης των 800 ευρώ για 1,5 μήνα που αποφάσισε η κυβέρνηση για όσους εργαζόμενους έχουν κλείσει οι δουλειές τους.
- Αξιοπρεπές επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους που χάνουν την εργασία τους, χωρίς να απολύονται τυπικά (ωρομίσθιοι, μπλοκάκι, αδήλωτη ή μαύρη εργασία κλπ).
- Επίδομα ανεργίας σε όλους τους καταγεγραμμένους ανέργους (σήμερα λαμβάνει περίπου το 10%).
- Απαγόρευση των απολύσεων για όλη την περίοδο έκτακτης ανάγκης και την επόμενη φάση, καμία «μη ανανέωση σύμβασης», καμία δυσμενής μεταβολή στους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Όχι στην εντατικοποίηση της εργασίας - προστασία του 8ώρου - απαγόρευση τηλεργασίας εκτός ωραρίου.
- Πρόσθετη άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση για όσους εργαζόμενους χρειαστεί να λείψουν από τη δουλειά, είτε για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης, γιατί φροντίζουν παιδιά στο σχολείο ή ΑΜΕΑ. Κάτω τα χέρια από τις κανονικές άδειες των εργαζομένων!
- Να μην ανασταλεί η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν τις τροποποιήσεις του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, τις υπερωρίες και την υπερεργασία. Το μέτρο αυτό διευκολύνει την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία.
- Όχι στο άνοιγμα των σούπερ μάρκετ τις Κυριακές.
- Επίδομα υποστήριξης στους αυτοαπασχολούμενους, που σταμάτησαν την εργασία τους.
- Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ για τους μισθωτούς, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους.
- Κανένας πλειστηριασμός ή κατάσχεση, καμία διακοπή ρεύματος ή νερού. Πάγωμα ενοικίων, κατάργηση εξώσεων.
- Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια. Διατίμηση προϊόντων και κατάργηση ΦΠΑ σε προϊόντα άμεσης ανάγκης. Παροχή δωρεάν κουπονιών για την προμήθεια βασικών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ) να διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στους χώρους που υπάρχει συγχρωτισμός.

ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 18/3/2020