



Ένα μαύρο μέλλον πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας.
Ένα μέλλον που θα μας χαρακτηρίζει σαν θύματα της
ανεργίας , της φτώχειας , της μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση αφού τσάκισε κάθε κοινωνικό αγαθό , αφού έστειλε στην φτώχεια , την ανέχεια και την ανεργία , τους γονείς μας , τώρα απλώνει ξανά το βρώμικο χέρι της και στην εκπαίδευση.

Θέλουν να διαμορφώσουν ένα λύκειο με ταξικούς φραγμούς σπρώχνοντας τους μαθητές στην παραπαιδεία . Όποιος δεν έχει λεφτά για φροντιστήρια αποκλείεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων μετατρέπονται σε θύματα εκμετάλλευσης των επιχειρηματιών.

- Με το νέο Λύκειο και την τράπεζα θεμάτων απολυτοποιούνται οι εξετάσεις
- Οι εξετάσεις αυτές είναι ψυχοφθόρες και εξοντωτικές για τους μαθητές.
- Ευνοείται η παραπαιδεία επιβαρύνοντας τους γονείς, που ήδη βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, με περισσότερα έξοδα.
- Η παιδεία δεν είναι ποιοτική γιατί βασική μέθοδος είναι η αποστήθιση. Ο μαθητής δεν μαθαίνει να σκέφτεται και να κρίνει..
- Σκοπός της παιδείας που σχεδιάζουν δεν είναι η δημιουργία καλλιεργημένων ατόμων αλλά αντίθετα αμόρφωτων πολιτών που θα υποτάσσονται εύκολα στα αφεντικά και στο σύστημα.

Εμείς οι μαθητές , τα παιδιά σας , δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός τους. Μέσα από μαζικούς αγώνες θα τον ανατρέψουμε . Δεν θα τους αφήσουμε σε καμιά περίπτωση να μας υποτάξουν και θα παλέψουμε για δημόσια , δωρεάν και ποιοτική παιδεία.

Και σας θέλουμε πλάι μας.

Καλούμε όλα τα υπό κατάληψη σχολεία της περιοχής σε συντονισμό του αγώνα.

Καλούμε όλους εσάς να σταθείτε δίπλα μας .

Δεν πρέπει να αφήσουμε να πεταχτεί στα σκουπίδια μια ακόμα γενιά.

Αντιστεκόμαστε στο «νέο λύκειο».

Απαιτούμαι να πάρει πίσω το υπουργείο αυτό το τερατούργημα.

Δεν είμαστε η γενιά της υποταγήςείμαστε η γενιά της ανατροπής!!!

Μαθητές 1ου ΓΕΛ Δραπετσώνας