



Το κουρδικό δεν είναι ζήτημα τρομοκρατίας αλλά ελευθερίας και αυτοδιάθεσης

### **Σεΐτ Αλντογάν**

Το τουρκικό κράτος, απ' τη δημιουργία του έως σήμερα, θεωρεί ζήτημα **τρομοκρατίας** την απαίτηση του κουρδικού λαού για **ελευθερία και αυτοδιάθεση**. Στην ιστορία του κουρδικού λαού, τουλάχιστον τριάντα κινήσεις αντίστασης με αυτή την απαίτηση έχουν συντριβεί με γενοκτονία και τρομοκρατία. Ακόμα και σήμερα οι κυρίαρχες τάξεις επιμένουν στην πολιτική αυτή γραμμή.

Η οικονομική και πολιτική κατάσταση της Τουρκίας είναι γνωστή. Δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες πουθενά, τρομοκρατία παντού. Διαφθορά, εκμετάλλευση, απαγορεύσεις, συλλήψεις, έχουν φτάσει στα σύννεφα. Και ο Ερντογάν ως εκπρόσωπος αυτής της πολιτικής, υποστηρίζει ότι τρομοκράτες είναι όχι αυτοί που υλοποιούν αυτή την πολιτική αλλά όσοι εναντιώνονται σ' αυτήν. Δηλ. όταν το κράτος δεν είναι "δημοκρατία", όταν η λαϊκή αντιπολίτευση αντιδρά, είναι "τρομοκρατία".

Ο δικτάτορας Ερντογάν εδώ και καιρό με διάφορους τρόπους, γκαϊμπελίστικους θα λέγαμε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Σε κάθε οικονομική και πολιτική εξέλιξη που δεν συμφέρει το καθεστώς, γυρίζει και λέει στις μάζες: *"Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι κάνει ο κλόουν!"*.

Ο δικτάτορας πρώτα μετέτρεψε **σε τζαμί την Αγία Σοφία** που ήταν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξεσήκωσε θύελλα λέγοντας ότι αποκαταστάθηκε η αδικία εις βάρος του Ισλάμ. Όμως η κίνησή του αυτή δεν έπιασε τόπο ανάλογο με τις επιθυμίες του.

Άλλαξε σωσίβιο και ξεσήκωσε θύελλα εθνικισμού για την Ανατολική Μεσόγειο: Ότι καταπατείται το εθνικό δικαίωμα της Τουρκίας, ότι δημιουργείται συμμαχία ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας και ότι η Τουρκία, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει στη λύση του προβλήματος **με πόλεμο**.

Αυτή τη φορά με πανηγυρικό τρόπο δήλωσε ότι σε μερικές μέρες ο ίδιος θα κάνει δήλωση για μια σημαντική είδηση. Επί μέρες τα ΜΜΕ του Ερντογάν έβαζαν στοίχημα, έγραφαν σχόλια για αυτή τη μεγάλη είδηση. Η μεγάλη είδηση λοιπόν ήταν η ανακάλυψη **φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα**.

Τα ΜΜΕ του Ερντογάν έσπευσαν επί μέρες να βάζουν τίτλους ότι η Τουρκία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα **θα εξάγει αέριο** και δεν θα είναι πια εξαρτημένη. Όμως η άποψη των επιστημόνων ήταν

ακριβώς αντίθετη. Ότι τα αποθέματα αυτά δεν ανταποκρίνονται **ούτε για τις ανάγκες δύο χρόνων** της Τουρκίας και θα είναι **πανάκριβη η εξόρυξή του**. Δηλαδή η φόδρα ήταν πιο ακριβή απ' τη φούστα.

Δεν αρκούσε αυτό. Οργανώθηκε μία μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημοσιογράφων, κρατικών στελεχών, εργοδοτών κ.λπ. Ήταν αρκετά εντυπωσιακός ο χώρος της εκδήλωσης γιατί πάνω στο μικρόφωνο που θα μιλούσε ο Ερντογάν είχε φτιαχτεί ένα τεχνητό διάστημα με έναν "υπέροχο" φωτισμό. Και ο Ερντογάν απ' το μικρόφωνο ανακοίνωσε:

*"Το 2023 θα στείλουμε διαστημόπλοιο στη σελήνη και ο αστροναύτης μπορεί να είναι ακόμα και γυναίκα".* Αυτό το καραγκιοζιλίκι χειροκροτήθηκε από όρθιους τους παρευρισκόμενους. **«Ο γυμνός κώλος θέλει μεταξωτό βρακί»**. Θερίζει η **πείνα, η ανεργία, η φτώχεια**, το μέλλον αβέβαιο και ο Ερντογάν στη Σελήνη.

Φυσικά δεν έπιασε ούτε αυτό. Πριν μερικές μέρες πάλι, ο Ερντογάν δήλωσε ότι την Τετάρτη θα ανακοινώσει μία πολύ καλή είδηση. Το πρωί της ίδιας μέρας μία αρκετά εξειδικευμένη στρατιωτική δύναμη με την υποστήριξη εναερίων δυνάμεων πραγματοποίησαν μία τεράστια στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο Κουρδιστάν (Βόρειο Ιράκ), στην περιοχή Γκάρε. Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι η περιοχή Γκάρε είναι μία αρκετά ορεινή περιοχή και το βουνό Γκάρε είναι δύσβατο. Είναι γνωστό ότι εδώ και σχεδόν έξι χρόνια το PKK κρατούσε 13 ομήρους στις αντάρτικες εγκαταστάσεις σ' αυτό το βουνό. Μέσα στους ομήρους υπήρχαν μέλη της MIT (τουρκικής ΚΥΠ), αξιωματικοί του στρατού και αστυνομικοί.

Η τεράστια επιχείρηση του καθεστώτος της Άγκυρας τελείωσε με μηδενικό όφελος για την Άγκυρα. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν να σώσουν τους ομήρους και να προσφέρουν στον Ερντογάν άλλη μία ευκαιρία να κομπάζει περί "ανίκητης" μεγάλης στρατιωτικής δύναμης αλλά έχασαν και τους ομήρους. Ισοπέδωσαν με βομβαρδισμό το μέρος που βρισκόταν οι αντάρτικες εγκαταστάσεις και δολοφόνησαν και τους ομήρους παρόλη τη σθεναρή αντίσταση των ανταρτών. Οι οικογένειες των ομήρων έκαναν έκκληση εδώ και έξι χρόνια να βρεθεί μία λύση για να αφεθούν ελεύθεροι. Όμως οι **Ερντογάν - Μπαχτσελί** κάθε φορά ανακοίνωναν ότι δεν θα συνομιλήσουν και δεν θα έρθουν σε επαφή με τους τρομοκράτες.

Επί δύο μέρες ο Ερντογάν, που είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δήλωση, δεν εμφανίστηκε. Ούτε οι άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. Τη δήλωση έκανε ο περιφερειάρχης της πόλης Μαλάτεια. Έπειτα από δύο μέρες ο υπουργός Άμυνας και Εσωτερικών βγήκαν στα παράθυρα και είπαν ότι **οι Κούρδοι δολοφόνησαν του ομήρους**. Έσταξαν δηλητήριο απ' το στόμα τους, ότι όλη η αντιπολίτευση, οργανώσεις, φορείς δεν συμμερίζονται την κρατική πολιτική ενάντια στην τρομοκρατία, υποστηρίζουν τους τρομοκράτες και θα αντιμετωπιστούν ανάλογα. Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι την ίδια μέρα σε εννιά πόλεις έγιναν επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων και **700 άτομα** οδηγήθηκαν στα τμήματα. Δεν χρειάζεται καθόλου να βάλουμε στοίχημα πόσοι απ' αυτούς θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Και τώρα ο Ερντογάν κάνει λόγο για **αλλαγή του τουρκικού Συντάγματος**. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ερντογάν και του συνεργάτη του Μπαχτσελί που είναι αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, το νέο Σύνταγμα είναι μία ανάγκη για την **"ευημερία"** του τουρκικού λαού και για την **"τουρκική δημοκρατία"**.

Όμως είναι βέβαιο ότι **οι λαοί της Τουρκίας αγωνίζονται ηρωικά** ενάντια σ' αυτή την πολιτική και απαιτούν **ελευθερία και δημοκρατία**. Αυτός είναι ο **φόβος του Ερντογάν και του καθεστώτος της Άγκυρας**.

**Ο Σείτ Αλντογάν είναι ανταποκριτής στην Αθήνα της ημερήσιας εφημερίδας Εβρενσέλ που εκδίδεται στην Τουρκία**