

Το τέρας του ρατσισμού και του φασισμού δολοφονεί!



Να μην μείνουμε θεατές!

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Οι φριχτές εικόνες της άγριας δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χθες το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στα μάτια δεκάδων κόσμου, αποτελούν μια ακόμη τρανταχτή απόδειξη της απροκάλυπτης εκδήλωσης φασιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.

Το τραγικό θύμα αποτελούσε “ιδανική” περίπτωση για να εκδηλωθούν τέτοιες συμπεριφορές. Ομοφυλόφιλος και χρήστης ναρκωτικών, εντασσόταν στις κατηγορίες που έχουν στοχοποιηθεί από την καθεστωτική προπαγάνδα ως υπάνθρωποι, που παρουσιάζονται από τα αστικά ΜΜΕ ως σκουπίδια ή ως “υγειονομικές βόμβες”. Είναι αυτοί που, όπως και οι μετανάστες, δαιμονοποιούνται από τα φερέφωνα του συστήματος που ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους για να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για να αποπροσανατολίσει το λαό από τους πραγματικούς υπαίτιους για την καθημερινότητα της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Τα ανθρωπόμορφα τέρατα που λιντσάρισαν τον Ζακ Κωστόπουλο -υπό το “άγρυπνο” βλέμμα της αστυνομίας- δεν λειτούργησαν στο κενό ή εν βρασμό ψυχής. Λειτούργησαν νομιμοποιημένοι από το πολιτικό κλίμα που έδωσε και δίνει χώρο στους φασίστες της Χρυσής Αυγής, που δίνει κυβερνητικά πόστα στην ακροδεξιά, που επιτρέπει τη στυγνή εκμετάλλευση των μεταναστών, που στήνει κολαστήρια όπως η Μόρια ή σκέτο στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό το κλίμα, που επιτρέπει το ποδοπάτημα των αδύναμων, είναι ακριβώς το ίδιο που νομιμοποιεί τη δράση των Αμερικανών φονιάδων στην περιοχή, παρουσιάζοντάς τους ως φίλους και προστάτες. Που προβάλλει τις μπίζνες του με τα φασιστικά καθεστώτα του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

Είναι το κλίμα που δηλητηριάζει τη νεολαία στις λαϊκές συνοικίες δίνοντάς την τροφή στο τέρας του ρατσισμού και του φασισμού.

Είναι το κλίμα που καλλιεργεί την απάθεια απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση, την υποταγή στο κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό. Που διώκει και καταδικάζει όποιον αγωνίζεται για την υπεράσπιση των λαϊκών, εργατικών, δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Αυτό το κλίμα θα συνεχίσει να μας βρίσκει απέναντί του. Όπως απέναντί του πρέπει να βρει κάθε προοδευτικό άνθρωπο, εργαζόμενο, νεολαίο. **Μαζικά, συλλογικά, στο δρόμο.**