



Στις 29/1, ο Στέλιος, μας άφησε για το τελευταίο μακρινό του ταξίδι μετά από μακρόχρονη πάλη με την αρρώστια. Γεννημένος στην Κρήτη το 1940 και όντας ένας ανήσυχος χαρακτήρας, φεύγει για σπουδές στην Ιταλία, όπου εντάσσεται στη νεολαία ΕΔΑ και στο παράνομο ΚΚΕ. Εκεί θα τον βρει η δικτατορία. Θα διαφωνήσει με την γραμμή της ΕΔΑ και του ΚΚΕ και θα αναζητήσει τις κινηματικές του απαντήσεις, στην προσπάθεια που ξεκινά το περιοδικό της "Αναγέννησης" για τη συγκρότηση του μαρξιστικού-λενινιστικού χώρου και εντάσσεται στην ΟΜΛΕ. Ξεκινά μαζί με άλλους συντρόφους την προσπάθεια, στην Ιταλία, για τη δημιουργία της πιο μαζικής αντιφασιστικής οργάνωσης, του ΑΜΕΕ, για να συνεχίσει τα ταξίδια του, για συντονισμό της αντιφασιστικής πάλης του ΑΜΕΕ, στη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, με συντρόφους που δρούσαν εκεί.

Στέλιος Μανούσκακας

CONTRO VENTO

Μνήμες από τον αντιδικτατορικό αγώνα
1967-1974 ΙΤΑΛΙΑ



Αποτέλεσε μέλος της καθοδήγησης (ΚΕ, ΠΓ) του νεοσύστατου ΚΚΕ(μ-λ), για χρόνια, παλεύοντας με θέρμη για τη συγκρότησή του σε μαζική μ-λ οργάνωση, μέχρι το 1981. Έκτοτε, με τη φρεσκάδα που τον διέκρινε, συνέχισε να παρακολουθεί τη δράση του νέου ΚΚΕ(μ-λ), συμμετέχοντας με τις απόψεις του σε εκδηλώσεις και συζητήσεις που η οργάνωσή μας τον καλούσε έχοντας πάντα την πίστη ότι με οδηγό την μαρξιστική-λενινιστική θεωρία, οι νέες γενιές θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός κομμουνιστικού κινήματος που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Η ιδεολογικοπολιτική του συγκρότηση, αλλά και διαρκής του παρακολούθηση των αγώνων που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια του επέτρεψαν να παραμένει πάντα αισιόδοξος για τις δυνατότητες οικοδόμησης κινήματος, κόντρα σε απαισιοδοξίες, αυταπάτες και απογοητεύσεις που πλήθαιναν με την πάροδο του χρόνου στις παλιότερες γενιές αγωνιστών. Είναι, άλλωστε, κι αυτό που τον οδήγησε στο να περιγράψει την πορεία του μ-λ χώρου μέσα από την συγκρότηση του ΑΜΕΕ Ιταλίας στο βιβλίο του “Contro Vento” για να μπορούν “οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν τους δρόμους” που χρειάστηκε να ακολουθήσει ο κόσμος της Αριστεράς που δεν αποδέχτηκε την γραμμή ήττας του ΚΚΕ που κυριαρχούσε.

Το ΚΚΕ(μ-λ) εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, στη γυναίκα του Σοφία και τους οικείους του.

