

Κίμων Ρηγόπουλος



Πρόκειται για έναν εσμό ανθρώπων που πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

Ευυπόληπτοι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα.

Μέλη μιας συντεχνίας που η κρίση παραδόξως τους ευνοεί.

Υπέροχοι κατασκευαστές ενός σύγχρονου γεφυριού της Άρτας, αμειβόμενοι αδρά για το μάταιο της προσπάθειάς τους.

Ανοιχτοί πάντοτε στο έργο τετραγωνισμού ενός κύκλου που περιέχει το μικροσυμφέρον εαυτών και αλλήλων.

«Αντιλαϊκιστές» σφόδρα και διαζευγμένοι από την πραγματικότητα.

Δεν υπάρχει γι'αυτούς κοινωνικό ολοκαύτωμα αλλά μια αγορά έτοιμη να εκπληρώσει-αν όχι σήμερα, αύριο- την επινοητικότητα των αετονύχηδων με νύχια γαμψά.

Το επάγγελμά τους δεν είναι ακριβώς βαρύ και ανθυγιεινό αλλά δυσώδες.

Δεν τους αφορά που καίγεται το Κορδελιό αφού τα αποκαϊδία δεν βρωμίζουν ακόμα την αυλή τους.

Η πνευματική οκνηρία τους διακόπτεται βιαίως μόνο όταν οσφραίνονται μπαξίσι.

Δεν είναι οι εφευρέτες της αλητείας, αλλά η αλητεία είναι ο φυσικός τους χώρος. Εκεί αισθάνονται ο εαυτός τους.

Ρυθμίζουν ευμενώς γι'αυτούς την οικονομική τους κατάσταση, μεταρρυθμιζόμενοι αενάως.

Σταθερά ευμετάβλητοι ή όπου φυσά ο ούριος άνεμος. Κάτι σαν τους κατοχικούς μαυραγορίτες, αλλά αντί για λάδι πουλάνε αέρα κοπανιστό. Καταλαμβάνονται από δυσανεξία απερίγραπτη όταν το φέρνει η κουβέντα για την αντίθεση εργασίας- κεφαλαίου. Εδώ, στην επικράτεια του μεταμοντέρνου, οι τάξεις καταργούνται. Όλα μεταλλάσσονται σε ένα Σιλβάμ εξαγνιστικό των ανομιών και της ιδιοφύλειας. Τα πράγματα αυτονομούνται από τις προθέσεις. Οι προθέσεις αυτονομούνται από τα πρόσωπα.

Κεντροαριστερά σημαίνει: εμείς καλά και οι άλλοι χειρότερα. Περάστε από το ταμείο. Δεν είναι απαραίτητο το δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αρκεί η δήλωσή σας ότι συμμετέχετε κι εσείς στο κολοσσιαίο εγχείρημα της ανασύστασης του ανυπόστατου χώρου της. Πονηρούληδες όλου του μικρόκοσμου ενωθείτε.

<http://aristeroblog.gr/node/2405>