



Τρεις επιστήμονες έχουν μια επιστημονική διαφωνία σχετικά με το πως θα αντιδράσει ένας **αρουραίος** που χρησιμοποιείται σε ένα ουδέτερο **επιστημονικό πείραμα**, με τη χορήγηση μιας φαρμακευτικής ουσίας.

Ο **πρώτος** λέει ότι η χορήγηση, αν και σε επώδυνη ενέσιμη μορφή, θα αυξήσει τις **επιδόσεις του αρουραίου** σε κάποιους τομείς, κρίσιμους για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Προσθέτει μάλιστα πλήθος επιχειρημάτων ότι η θετική έκβαση του πειράματος, θα οδηγήσει σύντομα σε απόλυτη από τη μνήμη των επώδυνων αρνητικών παρενεργειών, ενώ τα ευρήματα θα έχουν **αναπαραγωγίμη εφαρμογή** σε πλήθος άλλων περιπτώσεων

Ο **δεύτερος** ισχυρίζεται ότι ενδεχομένως αυτό να είναι σωστό, αλλά μάλλον θα υποβαθμίζει άλλες ζωτικές λειτουργίες του πειραματοζώου, με κίνδυνο να δοκιμαστεί η απόκρισή του στο **συνολικό πρωτόκολλο δοκιμών** της επιστημονικής διερεύνησης. Συνεπώς, στο όνομα της υπεράσπισης των σκοπών του πειράματος, εισηγείται την αλλαγή του πρωτοκόλλου δοκιμών.

Ο άποψη του **τρίτου** είναι ιδιόζουσα. Πιθανά έχει να κάνει και με το παρελθόν του, καθότι κάποτε έθετε **θέμα βιοηθικής** για τέτοιου είδους πειράματα. Τώρα πλέον έχει ωριμάσει και εξοικειωθεί με την ιδέα. Για να αποκρούσει μάλιστα κακεντρέχειες περί «μη αυταπάρνησης, λόγω υπολειμμάτων ιδεολογικών στερεοτυπιών του παρελθόντος», είναι υπέρ του δέοντος εργασιομανής και αφιερωμένος στους σκοπούς του πειράματος. Προβάλλει ωστόσο την επιστημονική γνώμη ότι το φάρμακο θα θανατώσει τον αρουραίο και στην άποψη δεν κάνει κανένα συμβιβασμό. Ωστόσο, ευγενής όντας, συμφωνεί με τη χορήγηση, περιμένοντας νηφάλια και με αυτοπεποίθηση τη δικαίωσή του. Ο αρουραίος θα πεθάνει, η επιστήμη θα έχει κερδίσει και αυτός θα αναμένει έπαθλο. Bonus για το επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ...

Πως ήρθαν αυτά στο νου;

Πρόσφατα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ **Νίκος Ξυδάκης** ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Focus» της ΕΡΤ1, με τον Πάνο Χαρίτο. Μίλησε-άνετα, χωρίς κανένα στρίμωγμα, με άκρως βοηθητικές ερωτήσεις από όλους- για την πορεία της αξιολόγησης, τις απαιτήσεις των δανειστών, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την εποχή Τραμπ.

Τι είπε λοιπόν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την πορεία της αξιολόγησης; Πολλά και διάφορα, αλλά ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, τούτο:

**«Εμείς δε συμφωνήσαμε ποτέ με τα μέτρα που πρότειναν η τρόικα ή το ΔΝΤ. Αποφασίσαμε όμως και συμφωνήσαμε μαζί τους να τα εφαρμόσουμε πιστά. Για να φανεί το αδιέξοδό τους».**

Κάπου εκεί είμαστε λοιπόν....

Μόνο που στα Βρυξελλιάνα και στα ΣΥΡΙΖΑΐικα το φρικτό πείραμα εργατικής γενοκτονίας στην Ελλάδα, το ονομάζουν " εθνική διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της ευρωζώνης, για τη μακροήμερευση της ΕΕ".