

ΠΕΝΕΝ



Η κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες στο δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, έχει φέρει στα όριά τους τα δημόσια νοσοκομεία.

Η μεγάλη αύξηση των ασθενών με covid-19 και αυτή των διασωληνωμένων έχει δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην αναγκαία περίθαλψη των ασθενών.

Η εικόνα δείχνει σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών και του κινήματός τους ότι ήδη είναι κατειλημμένες οι ΜΕΘ στα νοσοκομεία Σωτηρία - Ευαγγελισμός - Αττικών - Θριάσιο - Σισμανόγλειο - Ελπίς ενώ στα υπόλοιπα η κατάσταση είναι οριακή.

Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ίδια την ζωή των ασθενών που μέρα με την μέρα αυξάνονται.

Η πολυδιαφημισμένη κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει παταγωδώς και οι ευθύνες πλέον είναι βαρύτερες αφού ακόμη και σήμερα δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν στηρίζει και δεν χρηματοδοτεί όπως επιβάλουν οι συνθήκες το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν προχωράει στην δημιουργία νέων ΜΕΘ, δεν προσλαμβάνει το αναγκαίο και μόνιμο ιατρικό - υγειονομικό προσωπικό, δεν επιτάσσει τις ιδιωτικές μονάδες και κλινικές, δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο στους εργασιακούς χώρους και στα ΜΜΜ.

Η προπαγάνδα της για στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας είναι κάλπικη και υποκριτική γι' αυτό προβάλλει νυχθημερόν τα περί ατομικής ευθύνης με στόχο να μετατοπίσει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες στις πλάτες του λαού.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ ως γνήσιος οπαδός του αντιδραστικού και νεοφιλελεύθερου δόγματος της θεοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της εμπορευματοποίησης της υγείας και της απαξίωσης των δημόσιων δομών υγείας, αυτό το άθλιο ιδεολόγημα ήρθε το υγειονομικό πρόβλημα (πανδημία) και όχι μόνο το αποδυνάμωσε αλλά και το συνέτριψε στην λαϊκή συνείδηση.

Αποδεικνύεται ότι το μοναδικό αποκούμπι για την υγεία του λαού είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Για τον λόγο αυτόν το κίνημα σε όλες τις εκφράσεις και εκδοχές του πρέπει να απαιτήσει να ληφθούν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για την θωράκιση και ουσιαστική ενίσχυσή του ως όρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της προστασίας της υγείας του λαού.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ