

## ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ



Τίποτε δεν έχει αλλάξει, τίποτε δεν είναι όπως παλιά...

Γράφαμε, σχετικά με την πρώτη δίωξη μας για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας της δημοσιοποίησης καταγγελιών φαντάρων για καψόνια, αυθαιρεσίες βαθμοφόρων και άσχημες συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΝ Γρεβενών: «για την επιτυχία της κοινωνικής βαρβαρότητας που προωθεί η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τους διεθνείς συμμάχους της (Ε.Ε.-ΔΝΤ), για την απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους από κάθε κοινωνική υποχρέωση και την αποστέρηση της εργαζόμενης πλειοψηφίας από κάθε δικαίωμα, απαιτείται και το αντίστοιχο πλαίσιο τρομοκρατίας και ποινικής καταστολής κάθε αντίστασης, απαιτείται η πολιτική φίμωση κάθε φωνής που κραυγάζει για ελευθερία. Ο κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός δεν ανέχεται κριτική και αμφισβητήσεις».

Κυβέρνηση και κρατικός μηχανισμός δεν κρατιούνται και δεν μπορούν να κρυφτούν. Στοχεύουν ξανά την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ κι επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τη δράση της, μέσω της πολιτικής - ποινικής δίωξης του μέλους της, Ν.Χ., μέσω μιας θρασύτατης και -εν γνώσει του μηνυτή- ψευδούς και συκοφαντικής μήνυσης. Μηνυτής είναι ο «διαβόητος» καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, Θ. Λιόλιος, η δράση του οποίου προκαλεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες. Ηθικός αυτουργός και ενορχηστρωτής αυτής της μήνυσης είναι το βαθύ κράτος του «Νόμου και της Τάξης», της καταστολής, των σκευωριών και των διώξεων ενάντια σε όποιον αντιστέκεται.

Τους ενοχλεί η δράση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, που αποκάλυψε την αμαρτωλή σχέση μερίδας της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, απόστρατων στρατιωτικών που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, μιλιταριστικών site και εθνικιστικών λεσχών εφέδρων με την ναζιστική ακροδεξιά. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι σπάει την «ομερτά» των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδεικνύοντας ότι στο «πόρισμα των λευκών σελίδων» για τη δράση της Χρυσής Αυγής θα έπρεπε να προστεθούν πολλά πυκνογραμμένα φύλλα.

Τη διαπίστωση αυτή, εξάλλου, ενισχύει το γεγονός ότι δύο ανώτατοι αξιωματικοί είναι πλέον Ευρωβουλευτές του ναζιστικού κόμματος αλλά και οι συναντήσεις-δέσμευση συνεργασίας αποστράτων-Χρυσής Αυγής και όλα αυτά βεβαίως αποκτούν διαφορετική βαρύτητα μετά τις αποκάλυψεις για τις επαφές μεταξύ του πρώην πρωθυπουργικού συμβούλου, Μπαλτάκου, και του Κασιδιάρη. Δεν δημιουργούν αυτά τα γεγονότα σκληρά ερωτήματα για την συγκυβέρνηση αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, των Δ. Αβραμόπουλου και Ν. Δένδια;

Οι ανακοινώσεις μας σχετικά με τη «Γιορτή της Χούντας στην Σχολή Ευελπίδων», όταν ο αρχηγός της Σχολής, Χ. Φαραντάτος, μετέτρεψε τον εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε ακροδεξιό παραλήρημα υπό τους ήχους του Ύμνου της Χούντας, ακολούθησαν το γεγονός που έλαβε σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, έτυχε της προσοχής πληθώρας μέσων, προκάλεσε την ανησυχία της κοινωνίας για το τι συμβαίνει στις Στρατιωτικές Σχολές, επέφερε την αρχική τιμωρία των υπευθύνων και ασκήθηκε ΕΔΕ.

**Όλα αυτά, εμείς είχαμε υποχρέωση να τα δημοσιοποιήσουμε στην ίδια την κοινωνία, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της πολιτικής κι επιχειρησιακής διείσδυσης ακροδεξιών και ναζί στους στρατιωτικούς μηχανισμούς, την ίδια ώρα που επιχειρείται η κλιμάκωση του ρόλου τους στην καταστολή και στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς εντός κι εκτός συνόρων, μετατρέποντας τους λαούς σε θύματα της μοιρασιάς τους και τη νεολαία σε κρέας για τα κανόνια τους.**



Η ίδια η κοινωνία απαιτεί από την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να πάρει θέση και να λάβει μέτρα για αυτά τα επικίνδυνα «παιχνίδια». Αντί γι' αυτό, όμως, **μας μήνυσε για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση ο καθηγητής της ΣΣΕ που ανέλαβε εργολαβικά την υπεράσπιση των παρανομούμενων Ευελπίδων.**

**Δεν τον ενόχλησαν τα δεκάδες δημοσιεύματα σχετικά με τη «γιορτή της Χούντας» στην Ευελπίδων, που κυκλοφόρησαν σε αναρίθμητα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (πχ Η ΣΣΕ δεν είναι...νηπιαγωγείο! Ζητείται σοβαρότης στο θέμα του Εύελπι).** Τον ενόχλησε η δική μας δράση και θέση. Γιατί, τελικά, είτε «εξυφαίνεται διεθνής συνωμοσία» κατά της σχολής, είτε, απλώς, ο μηνυτής επιχειρεί να φιμώσει την ενοχλητική Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων.

Και σ' αυτή όμως την περίπτωση, **εύλογα ερωτήματα προκύπτουν από την απροσημάτιστη και ταχύτατη προσπάθεια της ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, που εκμεταλλεύτηκε τη μήνυση για να προστρέξει στην αμερικανική πρεσβεία και να αιτηθεί άρση του απόρρητου των κωδικών της ιστοσελίδας της Επιτροπής.**

Τελικά, αποκαλύπτεται ότι ο μηνυτής δεν είναι μόνος του στην προσπάθεια φίμωσής μας. Διότι διαφορετικά θα πρέπει να θεωρήσουμε πως ούτε η αστυνομία γνώριζε ότι τα σχετικά με τη φασιστική διείσδυση στο στράτευμα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης αρθρογραφίας, αρκετά χρόνια τώρα και με διάφορες αφορμές, πολλώ δε μάλλον η «γιορτή της χούντας» κατά την 17η Νοέμβρη!

Αυτό θα έπρεπε να θεωρήσουμε ως νοήμονα όντα; Ή μήπως ότι **για πολλοστή φορά επιχειρείται, από διαφορετικούς σκοτεινούς μηχανισμούς, η φίμωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων, με «όπλο» την ποινική δίωξη μελών της για ανύπαρκτα αδικήματα;**

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, μια συλλογικότητα που μετρά ήδη είκοσι χρόνια δράσης, αποτελείται από εκατοντάδες μέλη, εργαζόμενους, νέους, σπουδαστές, μέλη οικογενειών στρατευμένων, άνδρες και γυναίκες και **σκοπό έχει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των στρατευμένων έναντι κάθε αυθαίρετης προσβολής αλλά και της βάνουσης εκμετάλλευσής τους, την υπεράσπιση της κοινωνίας από τον милитарισμό και τους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς.** Η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, όλα αυτά τα χρόνια, συνέβαλλε στο να σπάσουν τα στεγανά, το πέπλο σιωπής και η αντίληψη ότι «εκεί που αρχίζει ο στρατός τελειώνει η λογική». Με την δημοσιοποίηση απαράδεκτων συμπεριφορών «ανωτέρων» στην στρατιωτική ιεραρχία, και άθλιων συνθηκών σε στρατόπεδα, βοήθησε στην βελτίωση της διαβίωσης χιλιάδων νέων που υπηρετούσαν την θητεία τους. Συνέβαλε στην αποδοχή στην πράξη του γεγονότος ότι **ο φαντάρος είναι πολίτης με στολή,** έχει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία μπορεί και πρέπει να διεκδικεί. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς δράσης της, η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων έχει ενοχλήσει πολλούς: τις εναλλασσόμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, υψηλά ιστάμενα στην ιεραρχία πρόσωπα, μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ενοχλούσαμε κάθε φορά που αποκαλύπουμε τις εκατοντάδες μέχρι σήμερα αυτοκτονίες φαντάρων που ένα ολόκληρο δίκτυο μηχανισμών επιχειρεί να συγκαλύψει ακόμη και από τις οικογένειές τους. Όταν αποκαλύψαμε στοιχεία για την τεράστια εισροή και διάδοση των ναρκωτικών στο στρατό. Όταν αποκαλύψαμε το θανάσιμο κίνδυνο που κρύβουν τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανού, τόσο για τους φαντάρους, όσο και για τους πληθυσμούς που ζουν κοντά στα πεδία βολής. Όταν συμβάλλαμε στην ανάπτυξη μαζικού κινήματος ενάντια στα όπλα αυτά, για να σωθούν χιλιάδες άνθρωποι από τον καρκίνο και τον θάνατο. Όταν αποτρέψαμε τις προσπάθειες του κράτους να βγάλει το στρατό στο δρόμο για να καταστείλει τον εχθρό-λαό.

Ενοχλούμε κάθε φορά που αποκαλύπουμε το χορό των εκατομμυρίων που στήνεται γύρω από εξοπλιστικά

προγράμματα, ενώ ο λαός πεινάει. Κάθε φορά που παλεύουμε ενάντια στη συμμετοχή ελληνικών στρατευμάτων σε επεμβάσεις εκτός των συνόρων της χώρας. Ενοχλήσαμε όταν ανακοινώναμε πως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι φαντάροι από κάθε κυβέρνηση, ως απεργοσπαστικός μηχανισμός, διατασσομένοι να μαζεύουν σκουπίδια όταν απεργούν οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α.

Κάθε φορά που γινόμαστε δυσάρεστοι, δεχόμαστε «επισκέψεις». Δέκα χρόνια πριν, «άγνωστοι» τοποθέτησαν χειροβομβίδα στο αυτοκίνητο μέλους μας, μετά από την αποκάλυψη στοιχείων για την τεράστια διάδοση των ναρκωτικών στο στρατό και τις αιτίες της. Τα ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα, οι «επώνυμες προειδοποιήσεις», ακόμη και από βαθμοφόρους που μας αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους, αποτελούν μερικές μόνο από αυτές. Η παρούσα υπόθεση δεν συνιστά παρά μία ακόμη προσπάθεια φίμωσης της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων.

Άλλωστε, ουδεμία σημασία έχει γι' αυτούς το πρόσωπο που θα διωχθεί. Μυστικές υπηρεσίες και αστυνομικοί μηχανισμοί, δρώντας υπό τις εντολές της εκάστοτε κυβέρνησης ως παρακράτος, επιχειρούν κάθε φορά να μας τρομοκρατήσουν.

**Τώρα, η ευκαιρία δόθηκε με μια πραγματικά αξιογέλαστη μήνυση. Σε άλλη περίπτωση, θα είχε αυτόματα τεθεί στο αρχείο. Σ' αυτή την περίπτωση, η δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έφθασε μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία για να ζητήσει την άρση του απορρήτου των κωδικών της ιστοσελίδας μας(!!!), αποκαλύπτοντας ότι ο πραγματικός τους στόχος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας λογαριασμού.**

Κατ' αρχήν για να μαθαίνουν τα στοιχεία όσων δίνουν τη μάχη για ζωή και αξιοπρέπεια μέσα κι έξω από το στρατό. Για να μπορούν να τους τρομοκρατούν και να μη μιλούν. Για να επαναφέρουν τη ρήση «όπου αρχίζει ο στρατός τελειώνει η λογική»!



**Για να μπορούν οι νοσταλγοί της χούντας να κάνουν ελεύθερα τις γιορτές τους και οι πολίτες να κοιμούνται ήσυχοι για τη δημοκρατία τους! Για να μπορεί, ανά πάσα στιγμή να δοθεί και να εκτελεστεί διαταγή να ξαναβγεί ο στρατός στους δρόμους!**

Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους, δεν έχει σημασία εάν οι ειδήσεις ήταν αληθείς, ούτε και ποιος τις έγραψε. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποινικοποίηση της δράσης μας και η εξασφάλιση ότι στο μέλλον «ενοχλητικές» καταγγελίες και διεκδικήσεις των στρατευμένων δεν θα βρίσκουν δίοδο επαφής με την κοινωνία.

Η επίδικη μήνυση είναι το πρόσχημα για μια ακόμα **επιχείρηση δίωξης πολιτικών φρονημάτων της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων, μια ακόμα επιχείρηση που θα αποτύχει...**

**ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΙΧΟ - ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ  
Η ΜΗΝΥΣΗ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΜΕΣΑ  
ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗ  
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ**

**ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ**

**Τηλ: 6932 955437**

<http://diktiospartakos.blogspot.com>