

Παναγιώτης Μαυροειδής



Κατατίθεται λέει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της “ανθρωπιστικής κρίσης”. **Το ένα χέρι θα μοιράσει κόλλυβα** στην απέραντη κοινωνική κηδεία του κόσμου της εργασίας που αποτελεί τη γιορτή των αρχόντων της ΕΕ και της ελληνικής ολιγαρχίας.

Την ίδια ώρα, **με πόσα χέρια αλήθεια θα μαζεύουν** για να ταΐσουν το μολώχ του χρέους και να ηρεμήσουν τα τέρατα της “δημοσιοοικονομικής σταθερότητας” και του “πλεονασματικού προϋπολογισμού”;

Μακάρι να ήταν υπερβολή αυτές οι κουβέντες, μα δεν είναι.

Διαβάζουμε:

‘Στη διασφάλιση ρευστότητας 2 δισ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα φορέων της γενικής κυβέρνησης αποβλέπει η κυβέρνηση που δρομολογεί ήδη τις σχετικές διαδικασίες. Μάλιστα, για τις κινήσεις αυτές δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, καθώς υπάρχουν σε ισχύ σχετικές διατάξεις’.

Ούτε αυτό θέλει νόμο!

“Η αρχή έγινε ήδη με διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου. Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μεταφέρονται τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού για την πληρωμή των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων σε ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος”.

Μιλάμε για το ταμείο που καλύπτει στοιχειωδώς τους αγρότες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή παρέχει άλλες ενισχύσεις.

“Η απόφαση υπογράφεται από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαχείριση των ταμειακών του διαθεσίμων θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ και ΕΑΘΑ σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Άμα ακούς Τράπεζα Ελλάδος, δε θέλει πολύ σκέψη: Μαζεύονται χρήματα για τη δόση των 1,6 δισ του ΔΝΤ, το πρόγραμμα του οποίου ουδόλως μπήκε σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση από την κυβέρνηση.

Ξεκούδουνη κίνηση; Κάθε άλλο. Μπορεί να τη μάθαμε από διαρροή στο δεξιό τύπο, αλλά κοιτάξτε πως την υιοθετεί και γενικεύει το Υπουργείο Εργασίας:

«Συνήθη πρακτική» και «πρώτο βήμα εξορθολογισμού της διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων». Έτσι χαρακτήρισε το υπουργείο Εργασίας την πρόταση που έκανε ο κ. Πάνος Σκουρλέτης προς τα ασφαλιστικά ταμεία να επενδύσουν τα ρευστά τους διαθέσιμα σε κρατικά ρέπος”. Πιο αναλυτικά, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει πως «η βραχυχρόνια αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων με αυτό τον τρόπο είναι μια συνήθης πρακτική, η οποία είναι προς όφελος των Ταμείων». Επίσης επισημαίνεται πως «αποτελεί μάλιστα, ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού της διαχείρισης αυτών των αποθεματικών, η οποία δεν ενέχει κίνδυνο και εξασφαλίζει μεγαλύτερη απόδοση για τους

ασφαλιστικούς και άλλους δημόσιους Οργανισμούς».

Λένε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο να μαζέψει με αυτό τον τρόπο γύρω στα 2-3 δις.

Να θυμίσουμε κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της “συνήθους πρακτικής”;

Πρώτον, επί “κυβέρνησης αλλαγής” (ΠΑΣΟΚ), αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια από τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων έκαναν φτερά με την κατάρρευση της Τράπεζας Κρήτης του Κοσκωτά, στην οποία τα είχαν οδηγήσει κυβερνητικοί και κρατικοί επιτετραμμένοι τους.

Δεύτερον, επί κυβέρνησης Σημίτη, εν μέσω του γνωστού σκανδάλου του Χρηματιστηρίου και πάλι με κρατική καθοδήγηση τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων επενδύθηκαν από τους ατιμώρητους ακόμη Ηρακλειδίς της επιχειρηματικότητας, σε “δομημένα ομόλογα”. Εξανεμίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Τρίτον, το 2012, με το γνωστό κούρεμα χρέους (PSI), επί κυβέρνησης Παπαδήμου, μέσα σε μια νύχτα εκλάπησαν με τον ίδιο τρόπο τα χρήματα των ασφαλισμένων από τους ίδιους τους κρατικούς “φύλακες”. Τρεις, τυπικές ληστείες, χρημάτων που είχαν βγει με αίμα και ιδρώτα από εκατομμύρια εργαζόμενους. Οδήγησαν σε κατάρρευση τα ασφαλιστικά ταμεία, μαζί με την εργοδοτική εισφοροδιαφυγή και τη γενίκευση της μαύρης εργασίας.

Και όμως, οι ίδιοι οι θύτες έχουν το θράσος να παριστάνουν τους σωτήρες και να ζητούν να ακούσουν μπράβο και ζήτω. Μας επιδεικνύουν με κάθε σοβαρότητα ότι ξέρουν τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής, όταν παρουσιάζουν σαν “αναλογιστικές μελέτες” το πως θα μοιραστούν τα εναπομείνοντα ψίχουλα στα κατα-κλεμμένα ταμεία!

Το γνωστό **e-mail Βαρουφάκη** λέει σχετικά, μεταξύ των άλλων, ότι:

“ δεσμευόμαστε να συνεχισθεί η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα και την παροχή των συντάξεων”.

Όλα τούτα τα προηγούμενα είναι όπως φαίνεται ο “εκουγχρονισμός”. Κατά τα άλλα, ας είμαστε ήσυχοι ότι “δε θα μειωθούν άλλο οι συντάξεις”...

Όσο για τα “μαζέματα” που ασμένως τρέχει να κάνει η “αριστερή κυβέρνηση”, η ανάγκη τους βρίσκεται στην ακόλουθη ρητή δέσμευση της συμφωνίας της με το Eurogroup:

“Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως”.

Άλλη μια φορά: Προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και εγκαίρως

Καμιά ασάφεια....