



Η πολιτική των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, της διάλυσης κρατών, του μοιράσματος και ξαναμοιράσματος του κόσμου για τα συμφέροντα των πολυεθνικών, οι κυβερνήσεις πλασιέ όπλων, αυτοί που έφεραν την καπιταλιστική κρίση, αυτοί που εξέθρεψαν την μουσουλμανική τρομοκρατία δίπλα στην επίσημη κρατική τρομοκρατία, έφεραν το φονικό μέσα στις καπιταλιστικές μητροπόλεις, και τώρα απαιτούν νέους τρομοκρατικούς πολέμους!

Ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ ακολούθησε το εγκληματικό πρότυπο του Ισπανού Ανθάρ! Να πεταχτεί αυτός και η πολιτική του στον κάλαθο της ιστορίας: τα γαλλικά ιμπεριαλιστικά εγκλήματα σε Μέση Ανατολή και Αφρική (θυμίζουμε επέμβαση σε Μάλι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Σομαλία, Λιβύη κλπ) έφεραν το έγκλημα στο Παρίσι.

Η πραγματική εκδίκηση του κόσμου της εργασίας είναι ο αγώνας ενάντια στην αστική και ιμπεριαλιστική πολιτική, η ανατροπή των κυβερνήσεων της άγριας αντεργατικής επίθεσης- της στυγνής κρατικής τρομοκρατίας-των πολεμικών τυχодιωκτισμών, η Διάλυση του NATO και της Ε.Ε.

Αναδημοσιεύουμε ένα αποκαλυπτικό κείμενο του **Chris Floyd**

Η Εποχή της απελπισίας: αποκομίζουν την λαίλαπα της δυτικής υποστήριξης για την εξτρεμιστική βία

Εμείς, η Δύση, ανατρέψαμε τον Σαντάμ με τη βία. Εμείς ανατρέψαμε τον Καντάφι με τη βία. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε τον Άσαντ με τη βία. Σκληρά καθεστώτα όλα - αλλά πολύ λιγότερο δρακόντεια από τη Σαουδική Αραβία, συμμάχους μας, και άλλες τυραννίες σε όλο τον κόσμο.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων;

Μια κόλαση στη γη, μια απελπισία που μεγαλώνει, που γίνεται ευρύτερη και πιο ισχυρή από έτος σε έτος.

Χωρίς το αμερικανικό έγκλημα, τον επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράκ - η οποία, από τις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις δυτικές κυβερνήσεις, άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αθώους νεκρούς - δεν θα υπήρχε ISIS, δεν θα υπήρχε "Αλ Κάιντα στο Ιράκ." Χωρίς την Σαουδική Αραβία και τη Δυτική χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό του, δε θα είχε δημιουργηθεί αυτό το αμάλγαμα εξτρεμιστικών Σουνιτικών ομάδων σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή, που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα για να χτυπηθεί το Ιράν και οι σύμμαχοι του, δεν θα υπήρχε ISIS. Ας πάμε ακόμα πιο πίσω. Χωρίς την άμεση, εκτεταμένη και σκόπιμη δημιουργία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σύμμαχος της Σαουδική Αραβία αυτής της παγκόσμιας κίνησης των ένοπλων σουνιτών εξτρεμιστών κατά τη διάρκεια των διοικήσεων Κάρτερ και Ρέιγκαν, δεν θα υπήρχε κανένας «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» - και δεν θα υπήρχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι απόψε.

Και πάλι, ας είμαστε όσο το δυνατόν σαφέστεροι: ο καταχθόνιος κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των σκόπιμων πολιτικών και των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν η Ουάσιγκτον που οδήγησε ή / και στήριξαν την ακύρωση της κοσμικής πολιτικής αντίστασης σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να απομακρυνθούν απείθαρχοι ηγέτες τύπου Νάσερ, για να στηρίξουν στην συνέχεια διεφθαρμένους και στυγνούς δικτάτορες που θα προωθήσουν την ατζέντα των ΗΠΑ για τη πολιτική κυριαρχία και εκμετάλλευση των πόρων.

Η ιστορία του τελευταίου μισού αιώνα είναι πολύ σαφής στο θέμα αυτό. Πηγαίνοντας πίσω, αποκαλύπτεται ο τρόπος αυτός στην ανατροπή της δημοκρατικής κυβέρνησης του Ιράν το 1953, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έσπρωξαν σκόπιμα και συνειδητά τις πιο ακραίες θρησκευτικές ομάδες, προκειμένου να υπονομεύσουν μια ευρύτερη βάση κοσμικής αντίστασης στην κυριαρχία της ημερήσιας διάταξης.

Για να εμφανιστεί αυτή η «αρχαία ιστορία», όταν φρέσκο αίμα τρέχει στους δρόμους του Παρισιού! Επειδή το αίμα θα χυθεί για να κινηθεί αυτή η αρχαία ιστορία! Επειδή η αντίδραση στο πιο πρόσφατο απόηχο των συνεπειών της πολιτικής της Ουάσιγκτον στην επί δεκαετίες, διακομματική καλλιέργεια του θρησκευτικού εξτρεμισμού, θα είναι σίγουρα πιο μεγάλη αιματοχυσία, περισσότερη καταστολή και πιο βίαιη επέμβαση. Που με τη σειρά του, αναπόφευκτα, παράγει ακόμη περισσότερο θηριωδίες και την αναστάτωση, όπως βλέπουμε στο Παρίσι απόψε.

Γράφω σε απόγνωση. Απελπισία, φυσικά, στη διαφθορά που εμφανίζεται από τους δολοφόνους των αθώων στο Παρίσι απόψε! Αλλά ακόμα βαθύτερη απόγνωση στην εξαχρείωση των σκανδαλωδών δολοφόνων που μας έφεραν σε αυτό το άθλιο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας: αυτά τα επιχρυσωμένα στοιχεία που μπήκαν στις αίθουσες της εξουσίας εδώ και δεκαετίες, στους υψηλούς θαλάμους της Δύσης, σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους κατά εκατοντάδες χιλιάδες, προχωρώντας σε σύνθλιψη της κοσμικής αντιπολίτευσης για να ευνοήσουν τους δικτάτορες – και πάλι, ξανά και ξανά – υποστηρίζοντας, χρηματοδοτώντας και εξοπλίζοντας μερικούς από τους πιο λοιμογόνους σχεταριστές στη γη.

Και μία ακόμη αιτία της απελπισίας: ότι, παρόλο που αυτή η ιστορική καταγραφή είναι ανοικτή, υπάρχει άμεσα διαθέσιμη από τις πιο κύριες πηγές, είναι και θα συνεχίσει να αγνοείται πλήρως, τόσο από την εξουσία-gamers και από το κοινό. Ο τελευταίος θα συνεχίσει να στηρίζει την πρώτη, καθώς αναπαράγουν και αναμασούν τις ίδιες παλιές πολιτικές παρέμβασης, τις ίδιες παλιές ατζέντες της κυριαρχίας και της απληστίας, ξανά και ξανά και ξανά - δημιουργώντας ολοένα και πιο φρέσκες κολάσεις για να ζούμε όλοι μας, δηλητηριάζοντας τις ζωές των παιδιών μας και όλων εκείνων που θα έρθουν μετά από εμάς.

<http://www.counterpunch.org/>

Αυτή είναι η σύγχρονη καπιταλιστική πραγματικότητα και η νέα τάξη τους

Εμείς καλούμε τον κόσμο της εργασίας να πάρει εκδίκηση – Να αντισταθεί και να τους ανατρέψει
Μέσα σε κάθε "έθνος" υπάρχουν δύο έθνη: των καταπιεστών και του κόσμου της εργασίας.

Εκφράζουμε τη Διεθνιστική μας Αλληλεγγύη στην άλλη Γαλλία, των εργαζόμενων, των άνεργων, των γκέτο και των μεταναστών και καλούμε σε Κοινή Πάλη.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ