



Η τοποθέτηση της Δέσποινας Κουτσούμπα στο περιφερειακό Συμβούλιο, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των χρηματοδότησης των ΚΟΙΝΣΕΠ

Σημεία από την τοποθέτηση της Δ. Κουτσούμπα, εκπροσώπου της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20/11/2014 στο θέμα «Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης για την Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των ΚΟΙΝΣΕΠ».

(το πρόγραμμα εδώ: <http://www.esfhellas.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3879>)

«Το πρόγραμμα που μας παρουσιάζει σήμερα η Περιφερειακή Αρχή είναι μια πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στην οποία θα συμμετάσχουν όλες οι Περιφέρειες, είτε αυτές που η Περιφερειακή Διοίκηση είναι φιλοκυβερνητική είτε αντικυβερνητική. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε προ διετίας από την τότε περιφερειακή αρχή του Γ. Σγουρού.

Έρχεται λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή της Δύναμης Ζωής και μας διαβάζει μια πολύ ωραία εισήγηση, που όμως δεν έχει καμία σχέση με το προτεινόμενο πρόγραμμα! Μας είπατε ότι στόχος σας είναι ένας «ανταγωνιστικός τρόπος παραγωγής» και δομές που «θα αμφισβητούν το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής»- αυτό θα γίνει με τα χρήματα της Ε.Ε.; Θα «αναπτυχθούν κινηματικά» δομές και θα φτιαχτεί «νέος τρόπος οργάνωσης της παραγωγής» με το πρόγραμμα που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας; Η απάντηση είναι και μόνο στο γεγονός ότι πριν από λίγο πήρατε τα εύσημα της παράταξης Σγουρού και της παράταξης Κουμουτσάκου για την πρόταση αυτή -και μαζί τους θα την ψηφίσετε.

Είναι κρίμα να αναφέρεστε σε κινηματικές δράσεις και σε παραδείγματα αυτοδιαχείρισης στη Λατινική Αμερική για να περιγράψετε αυτό το πρόγραμμα της ΕΕ. Εμείς είμαστε με τα πειράματα αυτοδιαχείρισης και με τις κινηματικές δομές αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα που προωθεί όμως η ΕΕ δεν έχει καμία σχέση με αυτά.

Το πρόγραμμα της ΕΕ που προωθεί τις ΚΟΙΝΣΕΠ έχει άλλη στόχευση: δεν θέλει να φτιάξει πειράματα αυτοδιαχείρισης, αλλά να πείσει τους ανέργους ότι είναι «μικροεπιχειρηματίες». Με τον τρόπο αυτό «εξαφανίζεται» η ανεργία (τυπικά αυτοί που είναι μέλη σε ΚΟΙΝΣΕΠ, δεν εγγράφονται ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ), να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις και να υποτιμήσει την αξία της εργατικής δύναμης. Αυτό γίνεται ως εξής: τα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ εργάζονται για μήνες απλήρωτοι ή μετά με πολύ μικρό μεροκάματο, όμως δεν έχουν συνείδηση ανέργου έχουν συνείδηση «μικροεπιχειρηματία». Και δεν φαίνονται καν στις λίστες της ανεργίας του ΟΑΕΔ, ενώ μπορεί να εισπράττουν 200 ευρώ το μήνα -άρα ούτε εργαζόμενοι είναι!

Επίσης, έχει ως στόχο να ιδιωτικοποιήσει πλευρές του δημοσίου όχι δίνοντάς τις σε εργολάβους, αλλά δίνοντάς τις σε ΚΟΙΝΣΕΠ, κάτι που θα περάσει ως «κοινωνική ευαισθησία». Για παράδειγμα, στον πολιτισμό, που δεν επιτρέπεται να μπουν εργολάβοι στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι άλλη η πίεση όταν σου λένε «μα δεν είναι εργολάβος, είναι πέντε άνεργοι αρχαιολόγοι και ένας άνεργος συντηρητής

που θα κάνουν το έργο». Κι αυτό σημαίνει να βοηθηθούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ να βρουν «εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης», όπως το περιγράφει το πρόγραμμα που εισηγείστε: να πάρουν τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που θα προορίζονταν για το δημόσιο.

Τρανό παράδειγμα είναι τα όσα έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου οι πρυτανικές αρχές, επειδή δεν μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό, έβαλαν τις καθαρίστριες να φτιάξουν μια ΚΟΙΝΣΕΠ και να αναλάβουν το έργο της καθαριότητας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Σε 3 χρόνια το έργο το πήρε εργολαβική εταιρεία! Φτάσαμε πάλι στον εργολάβο...

Ακόμη περισσότερο που οι όροι και του συγκεκριμένου προγράμματος είναι όπως σε όλα αυτά τα προγράμματα της ΕΕ: ο όποιος δημόσιος φορέας θα πρέπει να συνεργαστεί οπωσδήποτε με ιδιώτες, η Περιφέρεια δεν μπορεί καν να είναι συντονιστής του προγράμματος (οπότε όλα αυτά που μας περιγράψατε ως «προϋποθέσεις» εδώ δεν θα μπορείτε καν να τα υλοποιήσετε, αφού συντονιστής του Προγράμματος είναι η ΕΕΤΑΑ), τα μισά χρήματα δίνονται σε διαφήμιση, «ευαισθητοποίηση», προβολή του ίδιου του προγράμματος, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Ας μην υποβαθμίζουμε λοιπόν τα πειράματα της Λατινικής Αμερικής συνδέοντάς τα με τις επιδιώξεις της ΕΕ!».